



† Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  
κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

7 Δεκεμβρίου 2008

Αγαπητοί Γονείς,

Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ευχαρίστησή μας, που έχουμε τη χαρά της σημερινής επικοινωνίας μας μαζί σας, με την ευκαιρία και της Γενικής σας Συνέλευσης. Ευχαριστούμε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας σας για την ευγενή του πρόσκληση να παραστούμε και να χαιρετίσουμε τις εργασίες της.

Λυπούμαστε, γιατί, λόγω της απουσίας μας στο εξωτερικό, αδυνατούμε να ανταποκριθούμε προσωπικά. Οπωσδήποτε, αξιοποιούμε την ευκαιρία, για να σας εκφράσουμε και πάλι τα αισθήματα της αγάπης και του θαυμασμού μας. Και τούτο, γιατί, σημαντικός και πολύμορφος ήταν -και είναι πάντοτε- ο ρόλος και η προσφορά εσάς των Γονέων στον αγώνα της μόρφωσης, και γενικότερα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών σας. Και αυτό είναι δικαιολογημένο, αφού τα παιδιά σας είναι εκείνα που ενσαρκώνουν τα όνειρα και τις προσδοκίες σας. Η πρόοδος και η επιτυχία τους είναι το αποτέλεσμα και ο καρπός της δικής σας, βασικά, έμπρακτης αγάπης προς αυτά. Επιπρόσθετα, η μετάπλασή τους σε σωστούς και ολοκληρωμένους ανθρώπους στην κοινωνία, καλούς Χριστιανούς και χρήσιμους πολίτες, δίδει και το βαθμό της δικής σας καταξίωσης και παρουσίας στη γη.

Είναι γεγονός ότι διατυπώνονται στις μέρες μας από διάφορες πλευρές παράπονα, αλλά και ασκείται μερικές φορές αυστηρή κριτική, για την όλη ζωή και τη συμπεριφορά των σημερινών μας νέων. Από τη δική μας πλευρά θα λέγαμε ότι αυτά τα παράπονα και αυτή η κριτική σε βάρος των νέων δεν είναι πρωτόγνωρα. Αντίθετα γίνονταν και στο παρελθόν, σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο. Η ιδιαιτερότητα, που παρουσιάζει η σημερινή μετανεωτερική εποχή, συνίσταται στην πληθώρα των προκλήσεων, των πειρασμών και των κινδύνων, που απειλούν τους νέους μας. Πολύμορφα και πολύτροπα είναι τα ρεύματα, τα συστήματα και οι ιδεολογίες, που βομβαρδίζουν στις μέρες μας τους νέους. Πολλά και δελεαστικά είναι και τα κηρύγματα όλων αυτών των αντιπνευματικών ρευμάτων και συστημάτων, αλλά και οι υποσχέσεις που δίδουν προς τη νεολαία για επίγειους παράδεισους, για κοσμικές επιτυχίες και για εξωτικές ευτυχίες. Και όλοι, βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι οι νέοι μας είναι εξαιρετικά ευάλωτοι μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις.

Εδώ ακριβώς είναι που τίθεται το χρέος και η ευθύνη όλων, προπάντων όμως εσάς των Γονέων. Να προσφέρουμε, δηλαδή, προς τους νέους μας όλα εκείνα τα ηθικοπνευματικά εφόδια, που θα τους κρατήσουν όρθιους στη ζωή, αγωνιστές και ήρωες για τα σπουδαία, τα μεγάλα και τα υψηλά!

Είμαστε βέβαιοι ότι, ως Γονείς, αντιλαμβάνεστε την τεράστια σημασία που είχαν -και έχουν- η πίστη στο Θεό, τα Ελληνικά Γράμματα και η Ελληνική Παιδεία στη ζωή και στην όλη πορεία των νέων μας. Είναι αυτά που μας κράτησαν δεμένους με τις ρίζες μας σε εποχές δύσκολες και σε χρόνους δίσεκτους. Άλλωστε, από την Εκκλησία και την Ορθόδοξη Χριστιανική μας πίστη, αλλά και από τα Ελληνικά Γράμματα και την Ελληνική μας Παιδεία, αντλούσε πάντοτε ο λαός μας δυνάμεις και ενίσχυση.

Αλλά και σήμερα, στους δύσκολους τούτους χρόνους ημικατοχής που διερχόμαστε, η Ορθόδοξη Χριστιανική μας πίστη από τη μια μεριά, και τα Ελληνικά μας Γράμματα και η Ελληνική μας Παιδεία από την άλλη, αποτελούν αναμφίβολα τους κύριους και βασικούς παράγοντες, πάνω στους οποίους στηριζόμαστε, στην προσπάθεια να προσφέρουμε την ορθή μόρφωση στους νέους μας, που θα τους βοηθήσει στην πνευματική τους ανέλιξη, αλλά και να τονώσουμε το φρόνημα του λαού μας στον αγώνα του για ελευθερία και δικαίωση. Και στο

θέμα τούτο, η Εκκλησία δεν πρόκειται να παρεκκλίνει, ούτε και να συμβιβαστεί. Αποτελεί αυτό για μας στάση ζωής, αλλά και ύψιστο χρέος και ευθύνη για την εθνοκοινοτική επιβίωση του λαού μας στη γη τούτη των πατέρων του.

Οποσδήποτε, να είστε βέβαιοι ότι συμμεριζόμαστε τους αγώνες, τις φροντίδες, τις έγνοιες και τις αγωνίες σας για τα παιδιά σας, τα οποία, σε τελευταία ανάλυση, είναι και δικά μας παιδιά, παιδιά της Εκκλησίας. Ευλογούμε, ακόμη, τους αγώνες σας αυτούς και στεκόμαστε δίπλα σας στις καθημερινές σας προσπάθειες γι' αυτά, αλλά και προσευχόμαστε στο Θεό για την επιτυχία και την προκοπή τους στη ζωή. Δεν ξεχνούμε, άλλωστε, ότι το μέλλον ανήκει στους νέους μας, στα παιδιά μας, που θα κληθούν αργότερα να αναλάβουν στα στιβαρά τους χέρια τα ηνία του τόπου. Γι' αυτό, πάνω απ' όλα, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους νέους μας -τα δικά σας παιδιά- να γίνουν οι ενάρετοι πολίτες και οι καλοί χριστιανοί, τους οποίους χρειάζεται η Πατρίδα μας, ιδιαίτερα μάλιστα στους δύσκολους και κρίσιμους αυτούς καιρούς ημικατοχής που διερχόμαστε. Στον αγώνα σας αυτό, αγαπητοί μας Γονείς, θα βρείτε τόσο την Εκκλησία, όσο και εμάς προσωπικά πάντοτε βοηθούς και συμπαραστάτες.

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζουμε τη Γενική σας Συνέλευση και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες της.

Ευχέτης προς Κύριον

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,  
7 Δεκεμβρίου 2008.