



† Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ**

Ιερά Μονή Κύκκου, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Μακαριότατοι, Σεβασμιότατοι, Πατέρες, Ελλογιμότατοι, Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Κάθε άνθρωπος οφείλει να αγωνίζεται για την επικράτηση της ειρήνης, της αγάπης και της αλληλεγγύης στον κόσμο γιατί, όπως ο Κύριός μας λέγει στους Μακαρισμούς, «μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται». Η φράση αυτή διαγράφει με σαφήνεια τις ευθύνες μας σε προσωπικό επίπεδο ως Χριστιανών, αλλά ιδίως ως εκπροσώπων Εκκλησιών που ζουν και δραστηριοποιούνται στο χώρο όπου γεννήθηκε, δίδαξε, θυσιάστηκε και δοξάστηκε ο Αρχηγός της ειρήνης και Αυτός που είναι η αγάπη, το φως, η αλήθεια και η ζωή.

Η προχθεσινή τρομοκρατική επίθεση στη Συρία, τα πρόσφατα γεγονότα στο Λίβανο, το καθημερινό μαρτύριο του Ιρακινού λαού, αλλά και η επί 34 χρόνια συνεχιζόμενη κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία, είναι όψεις της θλιβερής πραγματικότητας, που επαναλαμβάνεται στον κόσμο και στη Μέση Ανατολή ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι πολλοί διεθνείς οργανισμοί καταβάλλουν προσπάθειες και πολλές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται για την ειρήνη μεταξύ των κρατών και για την ευημερία των λαών. Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες γίνεται φανερό πως μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αλληλοκατανόηση των ανθρώπων.

Η επιλογή των θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθεί η συνάντηση αυτή είναι ιδιαίτερα πετυχημένη και για το λόγο αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους οργανωτές και ιδιαίτερα **στην κεντρική επιτροπή και τον Γενικό Γραμματέα Δρ Guirguis Ibrahim Saleh.**

Είναι πράγματι επιτακτική η ανάγκη για επιστροφή στην πίστη των αποστόλων και της αρχέγονης Εκκλησίας, γιατί αυτή η επιστροφή εγγυάται, τόσο την ενότητα μεταξύ των Χριστιανών, όσο και την αποτελεσματική παρουσία των κατά τόπους Εκκλησιών,

σ' ένα κόσμο που υποφέρει και αντιμετωπίζει πληθώρα κοινωνικών προβλημάτων. Στον αγώνα για επικράτηση της δικαιοσύνης και εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κάθε κάτοικο του πλανήτη, ως Χριστιανοί οφείλουμε να πρωτοπορούμε, γιατί αυτό αποτελεί ύψιστη μορφή εκδήλωσης χριστιανικής διακονίας. Ο διάλογος επίσης με οργανώσεις και οργανισμούς και ιδίως με τους εκπροσώπους των Μουσουλμάνων κατοίκων της περιοχής, αποτελεί μονόδρομο για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή και ασφαλώς, ως υπεύθυνοι ηγέτες των Χριστιανών, δεν είναι δυνατό να το αγνοούμε.

Αδελφοί και αδελφές,

Οι Χριστιανοί και οι Χριστιανικές Εκκλησίες είμαστε το φως και το αλάτι. Οφείλουμε συνεπώς να ομολογούμε σε κάθε περίπτωση την πίστη μας και να καταθέτουμε με κάθε ευκαιρία προτάσεις για την κατά Χριστόν επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, την ειρήνευση του κόσμου και την επικράτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ρόλος μας στη Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα σημαντικός και η συμβολή μας στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων οφείλει να είναι ουσιαστική. Η ειρήνευση στην Παλαιστίνη και στο Ιράκ, η αποκατάσταση της δικαιοσύνης στην Κύπρο, η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για πληθυσμούς της περιοχής, που υποφέρουν από την έλλειψη βασικών αγαθών και η ανάπτυξη της εκπαίδευσης, είναι τομείς στους οποίους οφείλουμε και αξίζει να επικεντρωθούμε.

Συγχαίρουμε και πάλι τους διοργανωτές αυτής της Συνάντησης και ευχαριστούμε την ιστορική Ιερά Μονή Κύκκου και προσωπικά τον Ηγούμενό της Μητροπολίτη Νικηφόρο για τη φιλοξενία τους. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας Κύπρου στο Συμβούλιο Εκκλησιών Μ. Ανατολής Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Αμαθούντος κ. Νικόλαο και τον Υπεύθυνο του Γραφείου Διεκκλησιαστικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο για τη συμβολή τους και ευχόμαστε σε όλους σας ευχάριστη παραμονή στην Κύπρο. Κηρύσσουμε την έναρξη των εργασιών της Συνάντησης και επικαλούμαστε τη χάρη της Κυκκώτισσας Παναγίας ώστε αυτές να αποβούν καρποφόρες.

Ευχέτης προς Κύριον
† Ο Κύπρου Χρυσόστομος Β'

Εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή,
Τη 30^η Σεπτεμβρίου 200