

“...ξένος ἦμην καὶ συνηγάγετέ με...” (Ματ. 23:35)

Ανακοινωθέν της CROCEU¹ Περί της Μεταναστευτικής Κρίσης στην Ευρώπη Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου, 2015

Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός **άνευ προηγούμενου φαινομένου** της πρόσφατης Ευρωπαϊκής ιστορίας: την άφιξη στα σύνορα της Ευρώπης και τώρα στην καρδιά της, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους, η οποία είτε έχει καταστραφεί από την παρατεταμένες σταρτιωτικές επιχειρήσεις, είτε λόγω εμφυλίων ή διαθρησκευτικών διαμαχών.

Αντιμέτωποι με την πραγματικότητα της ανθρώπινης δυστυχίας, ως μαθητές του Χριστού, καλούμαστε να βοηθήσουμε στην ανακούφιση των αθώων θυμάτων των συγκρούσεων αυτών. Θα πρέπει να έχουμε διαρκώς κατά νου τα λόγια του Κυρίου: «...επέινασα γαρ και εδωκατέ μοί φαγείν, εδίψησα και εποτίσατε με ξένος ἦμην και συναγάγετέ με γυμνός και περιεβάλετε με ησθένησα και επεσκεψασθέ με εν φυλακή ἦμην και ἦλθετε πρός με...» (Ματθ.25,35-36). Θα πρέπει επίσης να θυμηθούμε τα λόγια ενός ορθόδοξου φιλοσόφου ότι «το ζήτημα του φαγητού για τον εαυτό μου είναι ένα υλικό θέμα, αλλά το ζήτημα του φαγητού για το γείτονά μου είναι ένα πνευματικό ζήτημα».

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλαπλές επιπτώσεις από τη υποδοχή ενός τόσο μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Ευρώπη όπως **κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, δημογραφικές, οικονομικές**. Την ίδια στιγμή, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Ευρωπαίοι, οι οποίοι εκτιμούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την δικαιοσύνη στον κόσμο, υπογραμμίζουμε την ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και των πολιτών. Καταδικάζουμε κάθε μορφή ξενοφοβίας. Η Ευρώπη υπήρξε πάντα ένα φιλόξενο μέρος για εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Ωστόσο, η πρόσφυγες οι οποίοι αναζητούν ένα νέο καταφύγιο

¹ Η Επιτροπή Αντιπροσώπων των Ορθόδοξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Μόσχας, το Πατριαρχείο Ρουμανίας, το Πατριαρχείο Βουλγαρίας, την Εκκλησία της Κύπρου και την Εκκλησία της Ελλάδος

στην Ευρώπη θα πρέπει να δείξουν σεβασμό τις ευρωπαϊκές αξίες. Αναντίρρητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα ερχόνται πάντα σε συνάρτηση και με υποχρεώσεις και απομονώνοντας το ένα από το άλλο ελοχεύονται διάφοροι κίνδυνοι στην παρούσα κατάσταση. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους πρόσφυγες ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο χώρος διεκδίκησης δικαιωμάτων τα οποία και μπορούν να απολαμβάνουν αλλά και χώρος όπου υπάρχουν και υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούνται, κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίζεται όμως και από την ίδια την Ευρώπη.

Τέλος, δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στο θέμα της υποδοχής των προσφύγων, αλλά να εξετάσουμε την ευρύτερη κατάσταση, όπως για παράδειγμα τους λόγους που οδήγησαν τους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτό καθιστά επίσης σαφέστερο ότι η Ευρώπη θα πρέπει εμβαθύνει περισσότερο για μια συνολική και **μακροπρόθεση εξωτερική πολιτική προς τις γειτονικές χώρες**. Ο στόχος πρέπει πάντοτε να παραμένει η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων ώστε όλες αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες να επιστρέψουν με ασφάλεια στις πατρίδες τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, εκφράζουμε την ακράδαντη πεποίθησή μας ότι, όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής της πολύπλευρης κρίσης, η Ευρώπη θα πρέπει να εκδηλώσει φιλανθρωπία, αλληλεγγύη αλλά και ρεαλισμό.