

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Χριστός ἐπί γῆς...

Σέ τόνους πανηγυρικούς καί ύψηλούς ύμνει τό μέγα γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου ὁ Ἀγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί μαζί μέ αὐτόν ἡ Ἔκκλησία ψάλλει: «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστός ἔξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε...». Εἰς τήν τελευταία φράση τοῦ πανηγυρικοῦ τούτου τριπτύχου τονίζεται καί ὑπογραμμίζεται ἡ κοσμοσωτήρια παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς. «Χριστός ἐπί γῆς...». "Ἄς ἐμβαθύνουμε στή σημασία της.

Χριστός ἐπί γῆς. "Ἔχουμε συνηθίσει νά σκεπτώμαστε τόν Θεό, ώς «κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ». Τοῦτο τό λέγουμε καί στήν καθημερινή μας προσευχή: «Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...». Ὡς ἐκ τούτου, γιά μᾶς εἶναι ἐκπληκτικό τό γεγονός, «Χριστός ἐπί γῆς». Καί ὅμως δέν ἥταν ἀπό ἀρχῆς ὁ Θεός μακριά τῆς γῆς. "Οταν ἐπλασε τόν ἄνθρωπο καί τόν ἐγκατέστησε στόν Παράδεισο, ἐπί τῆς γῆς ἥτο ὁ Παράδεισος ἐκεῖνος, καί καθημερινά οἱ Πρωτόπλαστοι εύρισκοντο σέ ἐπαφή μέ τόν Πλάστη καί Δημιουργό τους. Αἰσθάνονταν δέ εὐλογα μεγάλη χαρά καί εύτυχία μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ πλησίον τους.

"Ομως οἱ Πρωτόπλαστοι παρήκουσαν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἦλθε ἡ ἀμαρτία εὶς τόν κόσμο καί ὁ ἀμαρτωλός πλέον ἄνθρωπος, πταίστης καί ἔνοχος, ἀκουσε τόν Θεό «περιπατοῦντα ἐν τῷ Παραδείσῳ τό δειλινόν», φοβήθηκε καί «ἐκρύθη». Δέν εἶχε πλέον παρρησία νά ἐμφανιστεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός ἀπό τότε ἥτο σέ ἀπόσταση ἀπό τόν ἀποστάτη ἄνθρωπο. Ὁ Θεός «ἐν τῷ οὐρανῷ», στή χώρα τῆς ἀγιότητας καί μακαριότητας, καί ὁ

ἄνθρωπος «ἐπί τῆς γῆς», στήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, γενόμενος «τά ὄψώνια τῆς ἀμαρτίας» (Ρωμ. στ', 23).

Παρά ταῦτα: «Οὕτως ἡγάπησεν ὁ Θεός τὸν ἄνθρωπον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν...» (Ἰω. γ', 16). Καί κλίνας οὐρανούς, κατέβη στὴ γῆ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, «γενόμενος ἄνθρωπος, ἵνα σώσῃ τὸν ἄνθρωπον», «όμοιῷ τῷ ὅμοιον καλέσας» (Ἀκάθιστος "Υμνος), κατά τὸν μᾶλλον προσιτό γιά τὸν ἄνθρωπο τρόπο. Τοιουτοτρόπως, οἱ ἄνθρωποι τὸν εἶδαν, τὸν ἄκουσαν, τὸν πλησίασαν, καί τὸν γνώρισαν κατά τὸν καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο "Άγιος" Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, γιά νά κατανοήσουμε, μέ κάποιο παράδειγμα, τί σημαίνει «Χριστός ἐπί γῆς», γράφει: «Ο ἥλιος, ὁ διανύων τὴν οὐράνιον τροχιάν του, πόσον θά ἐξέπληττεν, ἐάν ὑποτεθῇ, ὅτι κατήρχετο καί ἐκινεῖτο ἐπί τῆς γῆς...! Πολλῷ μᾶλλον, ὁ "Ηλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, προκαλεῖ τὸν θαυμασμόν καί τίνι εὐγνωμοσύνην ἡμῶν, ἐλθών ὡς Θεάνθρωπος ἐπί τῆς γῆς».

Πῶς ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι θά ἀνταποκριθοῦμε στήν ἄκραν αὐτή συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ; Πρέπει νά καθαρίσουμε, μέ τό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολόγησης, κατάλληλα τὴν ψυχή μας, ὥστε μέσα σ' αὐτή νά βρεῖ κατάλυμα ὁ Χριστός γιά νά γεννηθεῖ. Νά μή ἰσχύσει αὐτό, πού συνέβη τότε στή Βηθλεέμ, στή Θεία Γέννησή του, ὅπου «οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ καταλύματι».

Τότε καί μεῖς, ταπεινωμένοι, καθάριοι, ἀγαπημένοι, θερμά ἀπ' τὴν ψυχή μας ὁ καθένας τοῦτα τά λόγια ἃς τοῦ ποῦμε: Ἐσύ, Μεγάλε Ἀναμενόμενε, τῶν δύστυχων Ἐλλήνων τῆς Κύπρου δῶσε τά ἀξημέρωτα σκοτάδια τῆς σκλαβιᾶς νά σβήσουν καί λαμπροφόρος ἥλιος λευτεριᾶς σ' ὁλόκληρη τήν Κύπρο νά ἀνατείλει.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΧΟΥΛΙΔΗΣ
