



## ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

Άκολουθώντας τό δρόμο άπό το κοιμητήριο και τόν Ἅγιο Παντελεήμονα, μέ προορισμό τόν Πρωταρά, πρόν φτάσεις στόν Προφήτη Ἡλία, στρέβοντας δεξιά σέ κάποιο σημεῖο πού θά σου ύποδείξει ή σχετική πινακίδα, θά βρεθεῖς στό ξωκλήσι τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Θά συναντήσουμε τή μικρή ἐκκλησία στούς πρόποδες τοῦ Φανοῦ, πού εἶναι ὁ πιό ψηλός λόφος στήν περιοχή τοῦ Παραλιμνοῦ, ἀνάμεσα Παραλιμνοῦ – Κάβο Γκρέκο καὶ Ἁγίας Νάπας – Πρωταρά. Άναπταύεται σέ ἔνα τοπίο μοναδικό σέ ὅμορφιά, βυθισμένο στήν ήσυχία καὶ τή σιωπή. Καταπράσινα περιβόλια, δλων τῶν εἰδῶν φρουτόδεντρα, πουλιά πού κελαδοῦν, φυτείες ἀπό πρώιμα λαχανικά, δασικά δέντρα καὶ θάμνοι, δίνουν τήν αἴσθηση μιᾶς μικρῆς γωνιᾶς τοῦ παραδείσου.

Παρόλο πού τό ξωκλήσι κτίστηκε μόλις τό 1965, εἶναι μαρτυριμένο ὅτι ἔχει μεγάλη προϊστορία. Φαίνεται πώς κάποτε, ὅταν τό Παραλίμνι δέν εἶχε τή σημερινή του μορφή, ύπτηρχε ἐκεῖ στοῦ «Ἄπισσάτου» κάποιος μικρός οίκισμός μέ τή δική του ἐκκλησία. Ἡρθαν, ὅμως, οἱ δύσκολες μέρες πού ἔφεραν τήν ἐρήμωση καὶ τήν καταστροφή. Ἐρήμωσε ὁ Ἅγιος Δημητριανός, ἡ Παναγιώτισσα, τοῦ Άπισσάτου... Στόν τόπο παρέμειναν χαλάσματα, ἐρείπια καὶ σκόρπιες πέτρες.

Όταν κατά τά χρόνια 1940 – 1945 κάποιοι δοκίμασαν νά πάρουν τίς πέτρες ἀπό τήν περιοχή τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, μέ σκοπό νά τίς χρησιμοποιήσουν γιά κάποια ἄλλη οίκοδομή, αὐτό στάθηκε ἀδύνατο. Τό φορτηγό πού θά τίς μετέφερε ἀκινητοποιήθηκε. Κατάλαβαν ὅτι ἥταν θέλημα Θεοῦ νά παραμείνουν ἐκεῖ.



Τό ξωκλήσι τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στοῦ Άπισσάτου.

Εἴκοσι χρόνια ἀργότερα, μετά ἀπό τάμα, δυό ἄνθρωποι συμφώνησαν νά κτίσουν ἐκεῖ στό χώρο μικρή ἐκκλησία, ἀφιερωμένη στόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ. Ὁ Ἀνδρέας Χ"Κωνσταντῆς, ἴδιοκτήτης τοῦ κτίματος, καὶ ὁ Γεώργιος Κουζαλής, γιά νά εύχαριστήσει τό Θεό πού θεράπευσε τό παιδί του, ἀποφάσισαν νά κτίσουν ἀπό κοινοῦ τήν ἐκκλησία. Βρέθηκαν καὶ κάποιοι ἄλλοι πιστοί πού ἰδιαίτερα εύλαβούνταν τόν Ἀρχάγγελο, οἱ ὅποιοι ἐνεργά τούς συμπαραστάθηκαν.

Περί τά τέλη τοῦ 1965 ἀρχισαν οἱ οίκοδομικές ἐργασίες, καὶ μέχρι τή γιορτή τοῦ Ἀρχαγγέλου, 13 Ιουλίου τοῦ ἐπόμενου χρόνου, τό ἐκκλησάκι ἥταν ἔτοιμο. Βέβαια δέν ἐπρόκειτο γιά κάτι τό μεγαλόπρεπο. Ἔνα σκέτο, ἀπλό δωμάτιο ἥταν ὅλο κι ὅλο. Ὁμως, ή ἀγάπη καὶ ή εὐλάβεια τῶν πιστῶν κτηπτόρων καὶ τῶν ἄλλων ἀπλῶν ἀνθρώπων τό ἔκαμνε νά φαντάζει στά μάτια τους σάν κάτι μοναδικό. Δέν εἶχαν ἄδικο βέβαια, ἀφοῦ τό μικρό αὐτό κτίσμα συντηροῦσε μιά παράδοση χρόνων πολλῶν. Ἐπιβεβαίωνε, μάλιστα, τό γεγονός αὐτό, ἔνας σκαλιστός στήν πέτρα σταυρός πού βρέθηκε κατά τήν ἐκσκαφή τῶν θεμελίων. Ἡταν,