

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Στυλιανοῦ Γ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία, Τόμος Α', Αθῆναι 1976 (*).

‘Ο Χριστός κομίζει στούς ἀνθρώπους ἐναν καινούργιο τρόπο ζωῆς: τήν ἄρμονική κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί, κατ' ἐπέκταση, μέ τόν ἔαυτό του, τό συνάνθρωπό του καί τή φύση. ‘Ο Θεός εἶναι κοινωνία ἀγάπης καί ἐλευθερίας, ὁ συνάνθρωπος φίλος καί ἀδελφός, ἡ φύση μέγας οἶκος, ἵδού οἱ ἔρμηνευτικές ἐξισώσεις τῆς ζωῆς.

Οἱ ἀνθρωποι πού ἀγωνίζονται νά βιώσουν αὐτή τή νέα ιεράρχηση ἀναγκῶν σχηματίζουν τήν Ἐκκλησία. Χρέος τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο εἶναι νά δίνει μαρτυρία τοῦ τρόπου ζωῆς της, νά καταθέτει τήν ἀντίληψή της γιά τά καίρια καί μέγιστα τοῦ βίου. Ἐπιπλέον, νά ἀντιμετωπίζει σωστά τίς αίρεσις, τίς ἐσφαλμένες δηλαδή ἀντιλήψεις γιά τή ζωή. Καθῆκον τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά διακρίνει τό ἀληθές ἀπό τό ψευδές, τό καθολικό ἀπό τό μερικό, τό πρῶτο ἀπό τό δεύτερο. Τό λειτούργημα αὐτό ἐπιτελοῦν οἱ ὀνομαζόμενοι πατέρες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιά ἐκεῖνα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας πού ἔχουν τό χάρισμα τῆς διδαχῆς. Ἔνῳ ὅλοι οἱ πιστοί ὀφείλουν νά βιώνουν τήν ἀλήθεια, μόνο κάποιοι ἀπό αὐτούς μποροῦν νά ἐκφράσουν τήν ἀλήθεια αὐτή μέ ὄρθο καί κατάλληλο τρόπο.

Αὐτούς τούς πατέρες καί διδάσκαλους τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων παρουσιάζει στόν Α' τόμο τῆς Πατρολογίας του ὁ Καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος. Πρόκειται γιά βιβλίο 502 σελίδων, τό ὅποιο ἐκδόθηκε στήν Αθήνα τό 1976. ”Ἐκτοτε γνώρισε ἀρκετές ἐπανεκδόσεις. ‘Ο Καθηγητής Παπαδόπουλος παρουσιάζει τό ὑλικό του σέ τρία μέρη. Στό πρῶτο μέρος

(*) Εἰσήγηση στήν παρουσίαση τῶν τριῶν τόμων τῆς Πατρολογίας τοῦ Καθηγητῆ Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου, πού ὄργάνωσε ἡ Ιερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, στίς 3 Φεβρουαρίου 2011, στή Λευκωσία.

προσφέρει έκτενή είσαγωγή, στήν όποια ἀναλύει ὅλα τά σχετικά μέ τήν Πατρολογία. Στό δεύτερο μέρος παρουσιάζει τούς πατέρες καί διδάσκαλους τοῦ δεύτερου αἰῶνα καί στό τρίτο μέρος τούς πατέρες καί διδάσκαλους τοῦ τρίτου αἰῶνα. Γιά κάθε πρόσωπο προτάσσονται πληροφορίες πού τό ἐντάσσουν στόν ιστορικό καί κοινωνικό του περίγυρο, ἀκολουθεῖ παρουσίαση καί ἀνάλυση τῆς θεολογικῆς προσφορᾶς του καί ἔπειται βιβλιογραφία. Η αἰσθητική τοῦ βιβλίου ὑπηρετεῖ ἄριστα αὐτή τή διάταξη. Ἐπιπλέον ἡ γλῶσσα τοῦ συγγραφέα δημιουργεῖ ἔντονη τήν αἰσθηση συνομιλίας μέ ζωντανά πρόσωπα. Πρόκειται γιά μία ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ συγγραφέα γιά ὅσους παρουσιάζει, ἀλλά καί τή μέριμνά του γιά τόν ἀναγνώστη.

Κάποιος, καλόπιστα, θά μποροῦσε νά ρωτήσει: Μήπως ὅταν μιλᾶμε γιά βιβλία Πατρολογίας, μιλᾶμε γιά θρησκευτικές ἐγκυκλοπαίδειες, στίς ὅποιες ἀπλῶς τά λήμματα ἀντί νά παρατίθενται μέ ἀλφαβητική σειρά παρατίθενται μέ χρονολογική; Μήπως πρόκειται γιά βιβλία, πού ἐνδιαφέρουν μόνο τούς ἐπαγγελματίες θεολόγους; Καί ἐν τέλει, ὁ μή εἰδικός ἀναγνώστης τί ἔχει νά ὠφεληθεῖ ἀπό τέτοιου εἴδους βιβλία; Η Πατρολογία τοῦ Καθηγητῆ Παπαδόπουλου ἀπαντᾷ μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία στούς ἀνωτέρω ἐνδοιασμούς. Η Πατρολογία του δέν ἀποτελεῖ ἀπλό κατάλογο προσώπων καί πληροφοριῶν, ἀλλά ἐκφέρει τόν ἀγῶνα καί τήν ἀγωνία τῆς Ἐκκλησίας νά μορφώσει καί νά μεταμορφώσει τόν κόσμο. Πρόκειται γιά παρουσίαση τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἐκάστοτε ἐποχή, δηλαδή μέ τά μεγάλα ὑπαρξιακά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. "Ετσι, κατ' ἀρχή, στό διάλογό της μέ τόν κόσμο ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται νά ὑπερβεῖ τόν κίνδυνο τοῦ σεκταρισμοῦ. Σεκταρισμός είναι ἡ Ἐκκλησία νά κλεισθεῖ στόν ἔαυτό της, νά γίνει μία ὄμάδα θρησκόληπτων καί φανατικῶν, πού ἀρνοῦνται νά διαλεχθοῦν μέ τούς ἄλλους καί τό σήμερα. Ἀποτέλεσμα νά βρίσκονται στό περιθώριο τῆς κοινωνίας, κατακρίνοντας τόν κόσμο καί ἀγαλλιαζόμενοι γιά τήν ἐπερχόμενη καταστροφή του, τήν όποια συνεχῶς προφητεύουν. Ἀντιθέτως κίνδυνος γιά τήν Ἐκκλησία στό διάλογό της μέ τόν κόσμο είναι ἡ ἐκκοσμίκευση. Ἐδῶ ἡ Ἐκκλησία χάνει τήν αὐτοσυνειδησία της, υἱοθετεῖ τά κριτήρια τοῦ κόσμου καί ἐκπίπτει σέ ἕνα ἀκόμη κοινωνικό θεσμό, πού ἀπλῶς ἰκανοποιεῖ τίς λεγόμενες θρησκευτικές ἀνάγκες

τοῦ λαοῦ. Ὁ Καθηγητής Παπαδόπουλος δείχνει τόν ἀγῶνα τῶν πατέρων νά φυλαχθοῦν ἀπό αὐτούς τούς δύο κινδύνους, ὥστε νά καταθέσουν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.

Συνεπῶς ὁ Καθηγητής Παπαδόπουλος φανερώνει τό διάλογο τῶν πατέρων γιά τό φωτισμό τῶν μεγάλων ὑπαρξιακῶν ἐρωτημάτων: Τί εἶναι ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος, ὁ κόσμος; Τί εἶναι ἡ ζωή, ὁ ἔρωτας, ἡ ἀγάπη; Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ὑπερβεῖ τή φθορά καί τό θάνατο; Σέ τοῦτα τά αἰώνια ἐρωτήματα τῶν ἀνθρώπων, οἱ πατέρες κατέθεσαν τήν πίστη τῆς Ἑκκλησίας ὡς συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς, καλώντας τόν καθένα νά τόν βιώσει, καί συνεπῶς νά ἐπαληθεύσει προσωπικά τό ὅληθές ἡ ὄχι τοῦ πράγματος.

"Ετσι, ἀπέναντι στίς ἀντιλήψεις τῶν φυσικῶν θρησκειῶν γιά ἔνα Θεό τρομοκράτη, χωροφύλακα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, οἱ πατέρες παρουσίασαν τόν Θεό τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας. Ἀπέναντι στόν ἀδιάφορο γιά τούς ἀνθρώπους καί μακάριο στήν ἀπομόνωσή του Θεό τῆς φιλοσοφίας, πρόβαλαν τόν Θεό τῆς ἐνανθρώπησης καί τῆς φιλανθρωπίας. Ἀπέναντι στίς δυαλιστικές φιλοσοφίες ἐπέμειναν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχοσωματική ἐνότητα, συνεπῶς ὀλόκληρος ὁ ἄνθρωπος καί ὄχι μόνο ἡ ψυχή του εἶναι κεκλημένος στή σωτηρία. Ἀπέναντι στίς κοινωνικές ἰδεολογίες τοῦ ἀτομικισμοῦ καί τῆς μαζοποίησης ἔδειξαν, ὅτι ἄνθρωπος καί συνάνθρωπος δέν εἶναι ἀντίπαλοι καί ἔχθροι, ἀλλά ἔτεροι ἑταῖροι. Ἀπέναντι στίς παγανιστικές ἀντιλήψεις, ὅτι τή φύση κυβερνοῦν τά ὅστρα καί πονηρές δυνάμεις ἔδειξαν, ὅτι ἡ φύση εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, συνεπῶς ἡ σχέση ἀνθρώπου καί φύσης δέν εἶναι χρηστική καί ὡφελιμιστική, ἀλλά λειτουργική καί μεθεκτική.

Ὁ Καθηγητής Παπαδόπουλος προσφέρει τά μέγιστα στόν ἀναγνώστη, γιατί τόν βοηθᾷ νά κατανοήσει, ὅτι ὅλη ἡ πατερική παράδοση εἶναι ἀγώνας γιά τήν κατάδειξη τῆς ὑπαρξιακῆς σημασίας τῶν δύο μεγάλων δογμάτων: τοῦ τριαδικοῦ καί τοῦ χριστολογικοῦ. Σέ αὐτά τά δύο δόγματα συγκεφαλαιώνεται ὀλόκληρη ἡ χριστιανική διδασκαλία. "Οταν λέμε δόγματα, δέν ἐννοοῦμε πράγματα ἀφηρημένα καί μεταφυσικά, ἄσχετα μέ τόν ἄνθρωπο καί τή ζωή, πού ἀπλῶς τά δεχόμαστε γιά νά εἴμαστε ὑποτίθεται καλοί Χριστιανοί." Οχι, τά δόγματα τῆς Ἑκκλησίας συνοψίζουν τήν ἐμπειρία της γιά τά καίρια τῆς ζωῆς. "Ετσι, ὁ Καθηγητής βοηθᾷ τόν ἐπαρ-

κῆ ἀναγνώστη νά κατανοήσει τί σημαίνει τό τριαδικό τοῦ Θεοῦ: "Αν ὁ Θεός ἡταν ἔνα μόνο πρόσωπο, δέν θά ἡταν ἀγάπη. Μέ ἔνα μόνο πρόσωπο ὑπάρχει ἀτομικισμός, μοναξιά, συσπείρωση στόν ἐγωκεντρισμό κοί ἀδιαφορία γιά τόν ἄλλο. "Αν ὁ Θεός ἡταν δύο πρόσωπα, θά κινδύνευε ἀπό τήν ἀποκλειστικότητα, νά ἀγαπᾶς δηλαδή αὐτόν πού σέ ἀγαπᾶ. Τότε ἡ ἀγάπη θά κινδύνευε νά ἐκπέσει σέ ἔνα δίφθογγο ἐγωισμό, πού ἀδιαφορεῖ γιά τόν τρίτο. Τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός εἶναι κοινωνία τριῶν προσώπων, φανερώνει, ὅτι ἡ αὐθεντική ἀγάπη εἶναι ὑπέρβαση τῆς μονάδας, δηλαδή τῆς κλειστότητας, εἶναι ὑπέρβαση τῆς δυάδας, δηλαδή τῆς ἀποκλειστικότητας, καί ἄνοιγμα πρός τούς πάντες. Στήν Ἀγία Τριάδα τό ἐγώ, τό ἐσύ, ὁ ἄλλος συγκατοικοῦν στό ἐμεῖς. 'Ο ἔνας μέ τόν ἄλλο, διά τοῦ ἄλλου, γιά τόν ἄλλο. Κάθε πρόσωπο εἶναι μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο καί ταυτόχρονα δρίσκεται σέ πλήρη ἐνότητα μέ τά ἄλλα. Αὐτό εἶναι τό πρότυπο κοινωνίας, πού ἡ Ἐκκλησία προβάλλει καί γιά τήν ἀνθρωπότητα. Κάθε ἀνθρωπός καλεῖται νά ὑπερβεῖ τόν ἐγωισμό του καί κάθε σχέση ἀποκλειστική καί νά κοινωνήσει μέ τούς πάντες. Ζητούμενο μία παγκόσμια ἀδελφική κοινότητα, στήν ὅποια ἡ ἐνότητα δέν συγχύζει καί ἡ διαφορά δέν διαιρεῖ.

'Ο Καθηγητής Παπαδόπουλος μᾶς παρουσιάζει, ἀκόμη, τόν ἀγῶνα τῶν πατέρων γιά τή δημιουργία αὐτῆς τῆς κοινωνίας. 'Ιδού γιατί οί πατέρες ἀσχολοῦνται μέ τήν οἰκονομία, τήν πολιτική, τήν ἐργασία, τό γάμο, τήν ἀγωγή. Γιατί κάθε πτυχή τῆς ζωῆς ὀφείλει νά ὑπηρετεῖ καί νά θεραπεύει συγκεκριμένες ἀνάγκες συγκεκριμένων ἀνθρώπων, ἐδῶ καί τώρα, πάντα καί παντοῦ.

'Αλλά ἄς ὑποθέσουμε, ὅτι ἔχει πραγματωθεῖ αὐτή ἡ κοινωνία, ὅτι ὅλοι οι θεσμοί λειτουργοῦν ἄφογα, ὅτι οἱ ἀνθρωποί ἔχουν λύσει τό λεγόμενο κοινωνικό πρόβλημα. 'Υπάρχει, ὅμως, τό πρόβλημα τοῦ θανάτου. "Αν ὁ θάνατος δέν μπορεῖ νά νικηθεῖ, τότε ὁ ἀνθρωπός εἶναι ἔνα τραγικό ὄν σέ ἔνα μάταιο κόσμο. 'Εδῶ οἱ πατέρες προβάλλουν τό χριστολογικό δόγμα, τήν ὑπαρξιακή δηλαδή σημασία τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Στήν κοινωνία αὐτή ὁ ἀνθρωπός κερδίζει κατά χάρη τήν ἀθανασία, μπορεῖ νά ζεῖ αἰωνίως. 'Ασφαλῶς ὅχι σέ μία ἀτομικιστική κατάσταση δίκην φαντάσματος, ἀλλά σέ ἀρμονική σχέση μέ τούς πάντες. Πρόκειται γιά τήν ὑπαρξιακή ἐκείνη κατάσταση, στήν ὅποια ὁ χρόνος καί ὁ χῶρος δέν χωρίζουν

πλέον τούς ἀνθρώπους, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νά κοινωνοῦν ἐρήμην κάθε μορφῆς φθορᾶς.

Σέ τελική ἀνάλυση ὁ Καθηγητής Παπαδόπουλος μέ τήν Πατρολογία του μᾶς θυμίζει, ὅτι ὁ ἀνθρωπος σώζεται μέ τή δημιουργία καί καλλιέργεια βαθειῶν ὑπαρξιακῶν δεσμῶν, ὅτι χωρίς ἐλευθερία καί ἀγάπη ὁ ἀνθρωπος εἶναι ἔνας ἀταφος νεκρός. Συνεπῶς Πατρολογία δέν εἶναι ἡ ἀπλῆ, παράθεση ἱστορικῶν προσώπων καί γεγονότων ἀλλά ἡ παρουσίαση τοῦ ἀγῶνα τῶν ἀνθρώπων γιά τά μέγιστα. Στή σελίδα 76 τοῦ βιβλίου ὁ Καθηγητής σημειώνει, ὅτι, ὅπως οἱ τραγῳδοί ἀναδεικνύουν τήν ὄντολογία τῆς κλασικῆς Ἑλλάδας, ἔτσι, τηρουμένων τῶν διαφορῶν, οἱ πατέρες ἀναδεικνύουν τήν ὄντολογία τῆς Ἐκκλησίας. "Οπως οὐδείς μπορεῖ νά κατανοήσει τόν Ἑλληνισμό χωρίς γνώση τῶν τραγῳδῶν, ἔτσι οὐδείς μπορεῖ νά κατανοήσει τόν Χριστιανισμό ἐρήμην τῶν πατέρων. Χωρίς τήν οἰκείωση μέ τούς πατέρες κινδυνεύουμε ἀπό τήν ἀλλοτρίωση καί τήν ἀποξένωση, τή λήθη τοῦ ὑπαρξιακοῦ μας προορισμοῦ. Στόν Καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο ὁφείλουμε χάριτες καί εὐχαριστίες, γιατί μέ τό ἔργο του μᾶς θυμίζει αὐτόν τόν προορισμό, τή μετάβαση δηλαδή ἀπό τή φιλαυτία στή φιλαλητία, ἀπό τήν ἀνάγκη στήν ἐλευθερία, ἀπό τό θάνατο στή ζωή.

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΦΩΤΙΟΥ
'Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιά μιά ὑγιῆ καί ζωντανή οἰκογένεια, Λευκωσία 2011.

Τό βιβλίον τοῦτο, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ ἔκδοσιν τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, περιλαμβάνει τίς ἀκόλουθες ἀξιόλογες μελέτες: 1. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Θερμοῦ: «Ἡ κρίση στήν οἰκογένεια σήμερα καί ἡ θεραπεία τῆς», 2. Τῆς Θεολόγου καί Νευρολόγου - Ψυχιάτρου Μαγδαληνῆς Τσολάκη: «Ψυχαγωγία: Ἐπηρεάζει τήν προσωπικότητα μέσα στήν οἰκογένεια;» 3. Τοῦ Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης Παύλου: «Γιατί χωρίζουν τά ἀνδρόγυνα; Αἴτια - πρόληψη - θεραπεία», 4. Τῆς Παιδοψυχιάτρου "Αννας Παραδεισιώτου: «Σύγχρονα προβλήματα ἀγωγῆς Γονέων καί Παιδιῶν», 5. Τῆς Εἰδικῆς Ἐρευνητρίας Ντίνας Παπαθανασοπούλου: «Σύγχρονα παιχνίδια: Πῶς ἐπιδροῦν στό μυαλό

τῶν παιδιῶν μας;» Καί 6. Τοῦ Ἐπισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου: «Ἡ αὐθεντικότητα τῶν συζύγων μέσα στήν οἰκογένεια».

Προλογίζοντας τήν ἔκδοσιν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρεται στήν πρό διετίας περίπου ἵδρυσιν τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου καί γράφει, ὅτι «μέσα ἀπό τίς διαλέξεις, ἀπό καταξιωμένους πνευματικά καί ἐπιστημονικά ἀνθρώπους, καί τήν κατάθεση τῶν προβληματισμῶν τῶν γονέων, ἀποβλέπομε εἰς τό νά πετύχουμε τήν πνευματική τους καλλιέργεια. Θεωροῦμε, ὅτι ἡ καλλιέργεια αὐτή εἶναι ἡ μόνη πνευματική ἀντίσταση, πού μᾶς ἔχει ἀπομείνει ἀπέναντι στόν ὄδοστρωτῆρα τῆς ἡθικῆς καί πνευματικῆς κρίσης, πού μαστίζει σέ παγκόσμια κλίμακα τήν κοινωνία μας» (σελ. 9).
