

**ΟΙ ΘΕΟΚΗΡΥΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟΝ**

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς
Μητροπόλεως Πάφου κ. ΤΥΧΙΚΟΥ ΒΡΥΩΝΗ.

Ἡ καθιέρωση τῆς σημερινῆς ἑορτῆς καί μνήμης μᾶς ἐπιβάλλει νά ἀναφερθοῦμε καί νά μιλήσουμε ἀφενός μέν γιά τήν ἀγιότητα καί τό μεγαλεῖο τῶν ἀποστόλων πού πέρασαν ἀπό ἐδῶ καί ἀφετέρου γιά τό κύρος καί τήν προσφορά τῆς Κυπριακῆς Ἔκκλησίας. "Οχι τόσο γιά νά τιμήσουμε τούς ἀγίους ἀποστόλους Παῦλο καί Βαρνάβα, γιατί αὐτοί τιμῶνται ἐπάξια ἀπό τό Θεό, ἀλλά γιά νά θυμηθοῦμε τό ἔργο καί τήν προσφορά τους, ἀκόμη δέ περισσότερο τό χρέος μας ἀπέναντί τους, ἵτσι ὥστε νά ἀντλήσουμε ἀπό αὐτούς τό φῶς, γιά νά πορευτοῦμε στό παρόν καί στό μέλλον. Νά δοῦμε ἀκόμη τή δισχιλιόχρονη πορεία μας μέσα στό φῶς πού χαρίζει ὁ Χριστιανισμός καί ἡ Ὁρθοδοξία καί αὐτή νά ἀκολουθήσουμε, νά συνεχίσουμε καί νά ἐπαυξήσουμε.

Ο Χριστός μετά τήν ἀνάστασή Του εἶπε: «Πορευθέντες εἰς τόν κόσμον ἄπαντα κηρύξατε τό εὐαγγέλιον» (Μάρκ. 16, 15). ὅμως οἱ ἀπόστολοι δέν τό εἶχαν κατανοήσει ἢ καλύτερα δίσταζαν ἀρχικά νά τό πράξουν. Ἡ πρώτη ἀρχή ἔγινε μέ τό διωγμό ἐπί Στεφάνου τοῦ πρωτομάρτυρος, πού συντελέστηκε τό 34 μ.Χ. Ἡταν ὁ πρῶτος διωγμός τῆς Ἔκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, διωγμός πού θά θεωρηθεῖ ἀργότερα ὡς εὐλογία γιά τήν Ἔκκλησία, ἀφοῦ μέ αὐτόν σκορπίστηκαν οἱ χριστιανοί μέ ἀποτέλεσμα νά μεταφέρουν τό εὐαγγέλιο καί ἐκτός τῶν ὄριων τῶν Ιεροσολύμων, μέχρι καί τήν

Κύπρο (Πράξ. 11, 19). Παρόλ' αὐτά, ὅμως, ἀκόμα καὶ μετά τό διωγμό αὐτό, τό κήρυγμα περί τοῦ Χριστοῦ διαδιδόταν ἀνάμεσα στούς Ἰουδαίους καὶ Ἰουδαῖζοντες.

Τό εὐαγγέλιο κινδύνευε νά μείνει στά στενά ὅρια τῶν Ἰουδαίων ώς μία αἵρεση τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ στά στενά γεωγραφικά ὅρια τῆς Παλαιστίνης, ἀν δέν ἦταν ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας νά περάσουν τό μήνυμα πρός τά ἔξω ἀνά τήν οίκουμένη. Ὅταν ἀναγκαῖο φυσικά πρῶτα νά κηρύξουν στούς Ἰουδαίους, καὶ αὐτό ἔπρατταν στήν ἀρχῇ. Ἐπειδή, ὅμως, αὐτοί δέν ἀποδέχθηκαν στό σύνολό τους τό λόγο τοῦ Θεοῦ, οἱ ἀπόστολοι στράφηκαν καὶ πρός τά ἔθνη.

Μόλις τό 45 μ.Χ. μετά ἀπό ὑπόδειξη τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, μέ προσευχή καὶ νηστεία (Πράξ. 13, 2-3), ἀπεστάλησαν οἱ ἀπόστολοι Παῦλος καὶ Βαρνάβας, οἱ ὅποιοι ἀφίχθηκαν στή Σαλαμῖνα τῆς Κύπρου καὶ κατέληξαν στήν Πάφο, πρωτεύουσα τότε τοῦ νησιοῦ. Αὔτή ἦταν καὶ ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ κηρύγματος στό νησί καὶ ἡ ἴδρυση τῆς Ἑκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἐχει ἰδιαίτερη σπουδαιότητα τό ὅτι τά χώματα, πού πατοῦμε ἐμεῖς σήμερα, τά βάδισαν οἱ ἀπόστολοι καὶ τά ἀγίασαν μέ τήν παρουσία τους. Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει, ἐπίσης, τό γεγονός, ὅτι ἡ Κύπρος ἦταν καὶ ὁ πρῶτος σταθμός τους, πρᾶγμα πού συνετέλεσε στό νά ἀναγνωριστεῖ ἀπό πολύ νωρίς ἡ Ἑκκλησία μας ώς αὐτοκέφαλη καὶ ἰσάξια ἀνάμεσα σέ ἄλλες πολυάριθμες, πού θά ἴδρυονταν στή συνέχεια.

Τό κήρυγμα τῶν ἀποστόλων στήν Κύπρο ἦταν σταθμός γιά τήν Ἰστορία τῆς Χριστιανοσύνης. Ἀφενός μέν γιατί ἡ Ἑκκλησία μας κατέστη ἀνά τούς αἰῶνες ἡ πνευματική ζύμη - καὶ αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή της ἀκόμη καὶ σήμερα στήν Ἐνωμένη Εὐρώπη - καὶ ἀφετέρου ἐδῶ ἔγιναν οἱ ζυμώσεις ἐκεῖνες γιά νά ἔξέλθει, ἐπιτέλους, τό κήρυγμα καὶ ἐκτός τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ νά εὐαγγελιστοῦν ἔτσι ὅλα τά ἔθνη. Ἐδῶ, καὶ συγκεκριμένα στόν χῶρο τοῦτο τῆς Πάφου, πραγματοποιήθηκε ἡ σύγκρουση, ἀλλά καὶ ἡ νίκη τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔναντι τῆς εἰδωλολατρίας καὶ τῆς μαγείας μέ

έκπρόσωπό της τόν μάγο Ἐλύμα. Ἐδῶ ὁ Σαῦλος, πού αὐτό ἦταν τό ὄνομα τοῦ Παύλου ὡς τώρα, μετονομάζεται Παῦλος καί παίρνει ἐνεργό δράση γιά τή διάδοση τοῦ εὐαγγελίου στά ἔθνη. Ὁ δέ Ρωμαῖος Ἀνθύπατος Σέργιος Παῦλος μεταφέρει τό μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου στήν καρδιά τῆς Εύρωπης.

Ἡ νεοϊδρυθεῖσα τώρα Ἔκκλησία τῆς Κύπρου καί στερεωθεῖσα μέ τή δεύτερη ἔλευση τῶν ἀποστόλων Βαρνάβα καί Μάρκου, ἔχει νά δώσει καρπόν στό Θεό ἐκατονταπλασίονα. Τί νά πεῖ κανείς γιά τή συμβολή της στίς τοπικές καί οἰκουμενικές συνόδους, ὅταν ἡ Ἔκκλησία μαστιζόταν ἀπό τίς αἱρέσεις; Ἡ νά ἀπαριθμήσει τούς ἀγίους, πού ἔχει ἀναδείξει κατά καιρούς, μιά παράδοση πού φτάνει μέχρι τίς μέρες μας;

Πρίν, ὅμως, ἀναφερθοῦμε στή δράση τῆς Ἔκκλησίας τῆς Κύπρου ἀνά τοῦς αἰῶνες καί στήν προοπτική της στό μέλλον, θά ἦταν πρώτιστα ὄρθο νά ἀναφερθοῦμε στά πρόσωπα ἐκεῖνα, τά ὅποια πέρασαν ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν τόπο. Τά πρόσωπα ἐκεῖνα, στά ὅποια ὀφείλουμε τήν ἔλευθερία μας ἀπό τήν πλάνη τοῦ σκότους καί τῶν εἰδώλων.

Πρῶτος καί κορυφαῖος στή σειρά τῶν ἀποστόλων εἶναι ἀναμφισβήτητα ὁ Παῦλος. Ἔνας πρώην διώκτης τῶν Χριστιανῶν γίνεται τώρα διαπρύσιος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, ἔως ἐσχάτου τῆς γῆς «Πράξ. 1, 8). Καθοριστικῆς σημασίας σταθμοί τῆς ζωῆς τοῦ Παύλου ἦταν ἡ κλήση του στό ἀποστολικό ἀξίωμα ἀπό τόν ἕδιο τόν Χριστό. Τόν ἐπέλεξε ὁ Θεός, γιά δύο λόγους: Πρῶτα γιατί γνώριζε τήν καρδία καί τήν καλή προαίρεσή του καί ὅτι ὅσα ἔπραττε ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν πρίν ἀπό τήν κλήση του ἦταν ἀπό ἔλλειψη θεογνωσίας καί δέν εἶχε γνώση περί τῆς ἀληθείας. Δεύτερον γιατί συνδύαζε ἄριστα τρία ἐξωτερικά προτερήματα: εἶχε Ἐβραϊκή καταγωγή, Ἑλληνική παιδεία καί τέλος ἦταν Ρωμαῖος πολίτης. Προτερήματα πού τοῦ ἔδιναν τήν εὐχέρεια νά μεταφέρει τό κήρυγμα παντοῦ. Ἔτσι καί στήν Πάφο ἦταν μιά ἀκόμα καθοριστικῆς σημασίας στιγμή, ὅχι μόνο γιά τόν ἕδιο, ἀλλά καί γιά τήν οἰκουμένη ὀλόκληρη, τό νά στραφεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ

καί πρός τά ἔθνη.

Στήν Πάφο ό Παῦλος παίρνει θέση στά διλήμματα: Χριστός - Νόμος, ἄνοιγμα στά ἔθνη - περιορισμός στόν Ἰουδαϊσμό, μέ επιλογή φυσικά τοῦ πρώτου καί στίς δύο περιπτώσεις. Ή σπουδαιότητα τῆς παρουσίας του στήν Πάφο φαίνεται καί ἀπό τήν ἀλλαγή τοῦ ὀνόματός του, ἀπό Σαούλ - Σαῦλος σέ Παῦλος (Πράξ. 13, 9).

‘Ο Παῦλος θεωρεῖται ἰδρυτής τῶν περισσότερων Ἐκκλησιῶν τῆς Εὐρώπης. Ἐπίσης τό ἐνα τρίτο τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχει γραφεῖ ἀπό αὐτόν. Μόχθησε ὅσο κανείς ἄλλος γιά τή διάδοση τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος, γιά τήν ἴδρυση καί στερέωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Καί γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὅταν ἔμαθε, ὅτι δέν ὑπῆρχε κανείς ἀπόστολος στό νησί, ἔστειλε δύο μαθητές του νά βοήθησουν στό κήρυγμα, δείχνοντας ἔτσι τή μέριμνά του γιά τίς Ἐκκλησίες, πού ἴδρυει. Καί ὅλα αὐτά, ἔχοντας τόν «σκόλοπα τῆς σαρκός» (Β' Κορ. 12, 7), ἀλλά καί ἐργαζόταν παράλληλα μέ τό κήρυγμα καί ὡς σκηνοποιός, προσέχοντας ἔτσι «εἰς τό μή ἐπιβαρῆσαι» (Α' Θεσ. 2, 9) κανένα. Τέλος θυσιάζει τή ζωή του γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία, μαρτυρώντας ἐπί τοῦ Νέρωνος στή Ρώμη.

Τῶν ἑβδομήκοντα πρῶτος καί τῶν δώδεκα ἰσοστάσιος ἦταν ό Βαρνάβας, πού θεωρεῖται καί ό ἰδρυτής τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἀρχικά ὀνομαζόταν Ἰωσήφ ή Ἰωσῆς καί οἱ πρῶτοι Χριστιανοί τόν ὀνόμασαν Βαρνάβαν, νίόν παρακλήσεως - παρηγορίας δηλαδή. Ἡταν Λευίτης στό γένος καί τό ὀξίωμα (Πράξ. 4, 36), Κύπριος δέ στήν καταγωγή, ἐπιβάλλει τήν Κύπρο ὡς τόν πρῶτο σταθμό τῆς πρώτης ἀποστολικῆς περιοδείας. Στίς Πράξεις Ἀποστόλων ἀρχικά προτάσσεται τό ὄνομα τοῦ Βαρνάβα καί ἔπειτα τοῦ Παύλου, τονίζοντας ἔτσι τή διάκριση τοῦ Βαρνάβα καί ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς του στήν πρώτη Ἐκκλησία. Ο Βαρνάβας ἦταν αὐτός, πού μετέφερε τό κέντρο δράσης ἀπό τά Ιεροσόλυμα στήν Ἀντιόχεια, καθιστώντας την ἔτσι τό κέντρο τῶν ἔξ ἔθνῶν Χριστιανῶν. Τόν βλέπουμε, ἐπίσης, στά Λύστρα νά

τόν καλοῦν Δίαν, δείχνοντας ἔτσι τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἐπιβλητικότητα πού ἔξεπεμπε τό πρόσωπό του. Ὁ Βαρνάβας ἦταν αὐτός, πού ὁδήγησε τόν Παῦλο στούς ἀποστόλους, ὥστε νά γίνει ἀποδεκτός. Χωρίς τόν Βαρνάβα ὁ Παῦλος μπορεῖ νά μή γινόταν καν δεχτός ἀπό τούς ἄλλους ἀποστόλους, νά μή ύλοποιούσε τίς ἐφέσεις του.

Ἡ προσφορά τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα στήν πρώτη Ἐκκλησία πράγματι ἦταν τεράστια. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὅμως, ἔχει ἐπιπλέον λόγους γιά νά τόν τιμᾶ ἰδιαίτερα καί νά τόν θεωρεῖ ἐπάξια ἰδρυτή της. Ὁχι μόνο στήν πρώτη ἀποστολική περιοδεία ἐπισκέπτεται καί εὐαγγελίζεται στό νησί, ἀλλά καί δεύτερη φορά, ὅπου στό τέλος της μαρτυρεῖ καί θυσιάζει τή ζωή του γιά χάρη τοῦ εὐαγγελίου, γιά χάρη τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί δέν ἦταν μόνο αὐτό, συνεχίζει νά πρεσβεύει καί νά μεριμνᾷ γιά μᾶς. Τό ἀποδεικνύει σέ κάθε περίπτωση καί ἰδιαίτερα ὅταν κινδύνευσε τό αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας μας, θαυματουργικά βοήθησε στό νά διαφυλαχθεῖ ὡς τίς μέρες μας.

Μά δέν ἦταν μόνο ἡ προσωπικότητα τῶν ἀποστόλων πού ἔφθασαν ἐδῶ, ἦταν καί τό ἔφορο ἔδαφος, τό ὅποιο συνάντησαν. Ἔδαφος τό ὅποιο ὅχι μόνο ἀπέδωσε πολλαπλάσιους καρπούς, ἀλλά καί συνέβαλε στήν πρόοδο ὅλης τῆς οἰκουμένης.

Ἡ Κύπρος δέν ἐπιλέχθηκε τυχαῖα ὡς πρῶτος σταθμός τῶν ἀποστόλων. Ἐπιλέχθηκε πρῶτα γιατί ὁ Βαρνάβας καταγόταν ἀπό τήν Κύπρο, ἥλθε νά ἀπευθύνει τό λόγο στούς συμπατριῶτες του. Στήν Κύπρο ὑπῆρχαν πολλοί Ιουδαῖοι, ἀπό τούς ὅποίους θά ἄρχιζαν τό κτήρυγμά τους. Ἡ Κύπρος βρίσκεται γεωγραφικά κοντά στήν Ἀντιόχεια, τήν ὅποία εἶχαν ὡς κέντρο τους οἱ ἀπόστολοι. Ἀκόμη, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶχε ἥδη κηρυχθεῖ στήν Κύπρο ἀπό τούς διασπαρέντες ἀποστόλους καί ὑπῆρχε τό κατάλληλο ἔδαφος. Μά πάνω ἀπό ὅλα ἡ Κύπρος ἀποτελούσε πάντοτε σταυροδρόμι πολιτιστικῶν ρευμάτων καί, ἀν γινόταν Χριστιανική, θά ἔδινε τά φωτα καί στούς ὑπόλοιπους λαούς.

Τό κήρυγμα τῶν ἀποστόλων στήν Κύπρο ἦταν σταθμός στή

διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ σέ δόλο τόν κόσμο, γιατί ἐδῶ ἐπισημοποιήθηκε τό ἄνοιγμα τῆς Ἐκκλησίας πρός τά ἔθνη. Ἡ μεταστροφή τοῦ Σεργίου Παύλου εἶναι καθοριστική γιά τίς ἀπαρχές τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Κύπρο. "Οταν εἶχε ἀσπαστεῖ τόν Χριστιανισμό ὁ Ρωμαῖος Ἀνθύπατος, τότε πολλοί, ὅχι μόνο ἀνεμπόδιστα, ἀλλά καὶ θά παροτρύνθηκαν νά μιμηθοῦν τό παράδειγμά του. Ἐπίσης ἐπέδρασε στήν πορεία τοῦ εὐαγγελίου στά ἔθνη γενικότερα. Ἡ παράδοση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Σέργιος Παῦλος ἔγινε ἐπίσκοπος στή Νορβῶνα τῆς Γαλλίας. "Αλλες παραδόσεις τόν φέρουν νά εἶναι Χριστιανός τόσο αὐτός ὅσο καὶ ἡ οἰκογένειά του καὶ νά μεταφέρει τό λόγο τοῦ Θεοῦ σέ διάφορες περιοχές τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.

Μέ τόν ἐκχριστιανισμό τῆς Νήσου ἡ Κύπρος ἔχει νά προσφέρει πλειάδα ἀγίων, ὥστε νά ὀνομαστεῖ «Νήσος τῶν Ἅγιων». Κάτι πού ἀξίζει νά σημειωθεῖ εἶναι, ὅτι οἱ ἐπίσκοποί της μέχρι τόν πέμπτο αἰῶνα στήν πλειοψηφία τους ἦταν ἄγιοι, ἔνα χαρακτηριστικό μόνο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας.

Γιά ἄλλο ἔνα λόγο ἔχει νά δείξει καρπούς ἡ Ἐκκλησία μας ἀκόμη. Πολλῶν ἐπισκόπων τῆς Κύπρου τά ὀνόματά τους συγκαταλέγονται καὶ στίς ἐπτά οἰκουμενικές συνόδους καὶ μένουν ἀνά τούς αἰῶνες, δείχνοντας τήν συμβολή τῆς Ἐκκλησίας μας στή διαφύλαξη τῆς Ὁρθοδοξίας, τῆς ὁρθῆς καὶ ἀληθινῆς πίστεως. "Οταν ἀλλοῦ μαστίζονταν ἀπό τίς αἰρέσεις, ἡ Ἐκκλησία μας ἔδινε πάντοτε τόν Ὁρθόδοξο δρόμο.

Τελειώνοντας θά λέγαμε, ὅτι ἐδῶ ἥρθαν καὶ ἄλλοι, πού ἔφεραν φιλοσοφικά συστήματα, ὑποσχέθηκαν κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, κήρυξαν διάφορες θρησκευτικές δοξασίες, μά ἡ Ἰστορία τούς ξέχασε. Ὁ Παῦλος κι ὁ Βαρνάβας, ὅμως, «ἐπαξίως ἀεί μακαρίζονται». Καί ὅλα αὐτά, γιατί ὁ Θεός γνωρίζεται ὅχι διά τῆς κοσμικῆς σοφίας, οὕτε μέ στομφώδεις ρητορίες καὶ πομπώδεις ἐκφράσεις, ἀλλά διά τοῦ ἀπλοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ, πού μιλᾶ στίς καρδίες τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅχι στό νοῦ τους. Οἱ ἀπόστολοι δέν κάνουν προσηλυτισμό, δείχνουν τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως μέ ἔνα

λόγο, ἀπλό καί ἀληθινό, μέσα ἀπό γεγονότα καί ἔνα νέο τρόπο ζωῆς, πού εἶναι ὅχι μόνο λόγος, ἀλλά καί ἔργο.

Οἱ ἀπόστολοι ἐρχόμενοι ἐδῶ μᾶς ἔβγαλαν ἀπό τήν ἀχλύ τῆς πλάνης, τοῦ σκότους τῶν εἰδώλων καί μᾶς χάρισαν τήν ἐλευθερία, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπό τὸν ἴδιο τὸν ἀληθινό Θεό. Οἱ ἀπόστολοι ἥρθαν, δέν βρῆκαν τίποτα καί δημιούργησαν ἀπό τήν ἀρχή, ἔθεσαν τά θεμέλια. Ἐμεῖς ἔχομε τήν οἰκοδομή, καλούμαστε νά τήν διαφυλάξουμε εἰς τὸν αἰῶνα καί νά τήν ἐπαυξήσουμε. Τά ιερά χώματα, τά ὅποια ἀγίασαν οἱ ἀπόστολοι, οἱ μετέπειτα Μάρτυρες, "Οσιοι καί Ἱεράρχες, θά πρέπει νά τά διαφυλάξουμε μέ κάθε τρόπο.

Ἡ Ἑκκλησία τῆς Κύπρου, πορευομένη εἰς τοὺς αἰῶνες, ἔχει νά προσφέρει πάντοτε πολλά στὸν ὄρθοδοξὸν χῶρο καί στήν ἀνθρωπότητα γενικότερα. Μπορεῖ, ὅπως καί τότε, ἀλλά καί καθ' ὅλη τή δισχιλιόχρονη πορεία της, νά ἀποτελεῖ πάντοτε τό ξεκίνημα γιά μιά νέα Ἱεραποστολή, νά γίνει σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῆς Ὁρθοδοξίας. Ζώντας στό κέντρο μεταξύ ἀλλων θρησκειῶν, δοξασιῶν καί αἵρεσεων, ἔχει πάντοτε νά δώσει τό στίγμα τῆς ὄρθοδοξῆς παράδοσης καί ζωῆς.

Κλείνουμε τόν ἐδῶ λόγο μας, εὐχόμενοι, ὅπως οἱ ἀπόστολοι, πού πρίν δύο χιλιάδες χρόνια μᾶς ἐλευθέρωσαν ἀπό τό σκότος καί μᾶς ὀδήγησαν στό φῶς τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔρχονται κάθε φορά νά μᾶς ἐλευθερώνουν ἀπό κάθε πλάνη, ἀπό κάθε σκότος, πού ἐπιφέρει ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τὸν Θεό καί ἡ ἀμαρτία, πού εἶναι γιά τόν ἀνθρωπό ό πνευματικός θάνατος. Μόνο κοντά στό Θεό, τήν Ἑκκλησία καί μέ τίς πρεσβεῖες τῶν ἀγίων ἀποστόλων Παύλου καί Βαρνάβα θά μποροῦμε νά φωτίζουμε καί τή δική μας ζωή καί νά ὀδηγούμαστε σέ πνευματική πρόοδο.