

O ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ PIRI REIS ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΥΠΡΟ

Πολλές κουβέντες γίνονται, τό τελευταίο χρονικό διάστημα, γιά τό είδικά ̄φοδιασμένο ̄πιστημονικό τουρκικό πλοϊο, πού ̄χει τό ̄νομα ̄νός ̄πιφανοῦς Τούρκου Χαρτογράφου καί Περιηγητῆ, πού μάλιστα ̄θανατώθηκε ̄πό τό ̄διό του τό κράτος, ̄ταν ̄πεσε σέ δυσμένεια ̄ προσφορά του.

’Επειδή ε̄ναι ̄φέλιμο οί πηγές τῆς Ιστορίας νά ε̄ναι ̄νά πᾶσα στιγμή στήν ̄ντιληψη τῶν πολιτῶν, γιατί ε̄ναι ό μόνος χῶρος, ̄που διδάσκεται κανείς καί ̄πό μόνον τήν ̄ναφορά τῶν συμβάντων, δημοσιεύομε τούτη τήν περιληπτική ̄ναφορά καί προσδοκούμε νά διαφωτίσει ̄πίκαιρα.

Γιά πόσα πράγματα ̄ταν τό ̄πίκεντρο τοῦ ̄νδιαφέροντος - ̄πό πόσους αἰώνες πρίν - ̄ Νήσος Κύπρος; Ποιητικό τό ̄ρώτημα. Πολυσέλιδες οί σχετικές ιστορικές ̄ναφορές.

Σέ μιά ̄πλη περιδιάθαση τῶν Ἀρχείων ρίχνομε φῶς σέ μιά συγκεκριμένη χρονική ̄ποχή (16ος αἰώνας) καί μαθαίνομε:

Σύμφωνα μέ τήν Ιστορία τῆς Ὁθωμανικῆς Αύτοκρατορίας (Cambridge University Press, London, 1976, σ. 29), ό πόλεμος μεταξύ Ὁθωμανῶν καί Βενετῶν τήν περίοδο 1499-1502, λόγω συγκρουόμενων συμφερόντων στή Μεσόγειο, ̄ταν σέ ̄ξαρση.

’Η Ἀδριατική ̄ταν ̄μφισθητούμενη περιοχή, ̄φοῦ ̄λλες περιοχές ̄ταν στήν ̄πιρροή τῆς Βενετίας, ̄πως τό Ναυαρίνο, ̄ Άλβανία καί ̄ Δαλματία. ’Η Ὁθωμανική Αύτοκρατορία, μέ βά-

ση τήν ἀνάγκη ἑδραίωσής της καί ἐπέκτασης τῆς δύναμής της, καραδοκοῦσε.

Ἄπο τίς ιστορικές ἀναφορές μαθαίνουμε, ἐπίσης, πώς ὁ φημισμένος Τούρκος ναυτικός Oruc Reis, πού εἶχε γεννηθεῖ στή Μυτιλήνη τό 1470, ἦταν πατέρας τῶν ἀδελφῶν Barbaros, πού διακρίθηκαν ὡς κουρσάροι. Στή συνέχεια ἔχουμε τόν Kemal Reis, πού φέρεται γεννηθείς στήν Καλλίπολη, καί διέθετε, ἐπίσης, τή φήμη μεγάλου κουρσάρου στή Μεσόγειο.

Τότε, ἐκεῖνα τά χρόνια, συναντῶμεν τήν πρώτη ἀναφορά γιά τόν Ιστορικό καί Περιηγητή καί δεινό Ναυτικό, ὡς πρός τίς πολεμικές του ἐπιτυχίες, Πίρι Ρέις. Ό Σουλτάνος Bayezid ὁ Β' (1481-1512) καλεῖ τόν Kemal Reis, μαζί μέ τόν ἀνιψιό του Piri Reis, καί τόν τοποθετεῖ στόν ὁδωμανικό στόλο, μέ μισθό μεγάλο, καί διακρίσεις. "Ομως ὁ Kemal πεθαίνει τό 1511, ὅταν τό πλοϊο του βυθίστηκε σέ μιά θαλασσοταραχή".

Πορεύεται πλέον μόνος ὁ ἀνιψιός τοῦ ἔμπειρου θείου, ὁ ὄποιος ἐν τῷ μεταξύ εἶχε περιηγηθεῖ ὀλόκληρη σχεδόν τή Μεσόγειο. Εἶχε συμμετάσχει σέ ἐπιτυχεῖς ναυμαχίες ὡς Κυβερνήτης πλοίου καί εἶχε πετύχει νίκες σπουδαῖες, ἵδιως στήν κατάληψη ἀπό τούς Τούρκους τῆς Αἰγύπτου.

Αὐτή ἴδιαίτερα ἡ διάκριση ἔδωσε τήν εὐκαιρία στό νεαρό θαλασσομάχο νά τιμηθεῖ ἀπό τό Σουλτάνο Selim τόν Α'. Ἐκείνη τήν ἐποχή τῶν διακρίσεων καί τῶν τιμῶν ἦταν πού παρέδωσε στόν Σουλτάνο ἔνα Χάρτη Παγκόσμιο, πού εἶχε ὀλοκληρώσει στήν Καλλίπολη τό 1513, βασισμένο στίς μελέτες του.

Τό 1522 πραγματοποιεῖται ἡ ἐκστρατεία τοῦ Σουλτάνου κατά τῆς Ρόδου. Δέν εἶναι ιστορικά ἐπιβεβαιωμένο, ὅτι συμμετεῖχε σέ αὐτή ὁ ἐρευνητής μας, ἀλλά τό 1524 σέ πλοϊο, ὑπό τίς διαταγές τοῦ Sodrazam Ibrahim Pasa, ταξιδεύει γιά καιρό, καί τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά τοῦ παρουσιάσει τό Χαρτογραφικό του "Ἐργο, πού φτάνει ἔτσι καί στό Σουλτάνο.

Νά σημειώσουμε ἐδῶ πώς μεγάλοι ἥρωες τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

έκεινο τό διάστημα, καί ὅχι μόνον, ἢταν οἱ κουρσάροι, ἔνας ἐκ τῶν δόπιων ἢταν ὁ συνονόματος τοῦ Piri Reis, Harry Barbarossa, γόνος τοῦ ἐκ Μυτιλήνης, ὅπως προαναφέραμε, ἴστορικοῦ προγόνου τῆς Οἰκογένειας.

Εἶχε μεγάλη σταδιοδρομία ὡς μεταφορέας ἐμπορευμάτων ἀπό τή Θεσσαλονίκη καί εἶχε φροντίσει γιά τήν ἐνδυνάμωση τοῦ τουρκικοῦ στόλου σέ μεγάλο βαθμό. Θεωρεῖται ἔνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ἥρωες καί ὁ τάφος του ἐθεωρεῖτο μνημεῖο γιά ἀξιωματικούς τοῦ Ὀθωμανικοῦ Στόλου, οἱ δόποιοι, πολλές φορές, πρίν ξεκινήσουν κάποια σημαντική ἐκστρατεία, πήγαιναν καί προσκυνούσαν.

Ο Piri Reis, ἐν τῷ μεταξύ, συμμετεῖχε σέ ἐπιχειρήσεις στό Σουέζ, στήν Πορτογαλία, στήν Ἐρυθρά Θάλασσα, πού θεωρήθηκαν μεγάλες ἐπιτυχίες γιά τά συμφέροντα τοῦ Τουρκικοῦ Ἐθνους. Μεγάλες ἀπολαυές καί διακρίσεις διαδέχονταν ἡ μία τήν ἄλλη.

Ο ἐπόμενος στόχος τοῦ στόλου τώρα, πού βρισκόταν ὑπό τίς διαταγές τοῦ Piri Reis, ἢταν νά ἐκτοπιστοῦν οἱ Πορτογάλοι τελείως ἀπό τόν Ἰνδικό Ὁκεανό καί ἰδιαίτερα ἀπό τή σημαντική πόλη /λιμάνι Μουσκάτ.

Παρά τό ὅτι χάθηκαν στήν ὅλη πολεμική αὐτή ἐπιχείρηση 30 ὄλοκληρα πλοῖα, τελικά ἔγινε κατορθωτή ἡ κατάληψη τῆς πόλης καί ἡ αἰχμαλωσία τῶν κατοίκων της γιά νά χρησιμοποιηθοῦν στή συνέχεια ὡς σκλάβοι τῆς Αύτοκρατορίας.

Μετά εἶχε σειρά ἡ πόλη Χουρμούζ καί ἀργότερα στόν Περσικό Κόλπο ἡ ἴστορική πόλη τῆς Βασόρας. "Ομως δέν ἢταν εὔκολη ὑπόθεση νά κατακτηθοῦν αὐτές οἱ πόλεις ἀπό τόν τουρκικό στόλο, παρά τίς προσπάθειες.

Στίς ἐπιχειρήσεις αὐτές διαδόθηκε, ὅτι ὁ Piri Reis δωροδοκήθηκε ἀπό τούς πολιορκούμενους καί διέλυσε τήν πολιορκία, καταφεύγοντας γιά κάλυψη τῶν πλοίων του στό Σουέζ καί στήν Αἴγυπτο.

Ἐκεῖνος βέβαια κινήθηκε ἔτσι, γιατί εἶχε πληροφορίες, ὅτι ὁ

πορτογαλικός στόλος κινούνταν ἀπειλητικά καί ἥθελε νά ἀποφύγει ἐγκλωβισμό τοῦ στόλου. "Ομως, «αἱ βουλαί τοῦ Κυρίου του» ἦταν διαφορετικές.

Στήν Αἴγυπτο φυλακίστηκε καί - σύμφωνα μέ διαταγή τοῦ Σουλτάνου - ἀποκεφαλίστηκε, ἐπειδή ἐγκατέλειψε τήν πολιορκία στήν πόλη Χουρμούζ. Ὡταν τέτοιες οἱ πληροφορίες πού ἔφτασαν στήν Πύλη, ὥστε ἔνα ἄξιο Ναύαρχο νά τόν ὀδηγήσουν στόν ἀποκεφαλισμό, χωρίς κάν νά τοῦ ἐπιτρέψουν νά ἀπολογηθεῖ.

Ζήτησαν τήν περιουσία του στήν Κωνσταντινούπολη καί ἔκλεισαν «μέ τό μαχαίρι» τό κεφάλαιο τῆς ζωῆς ἐνός πολυμαθῆ ἀνοιχτόμυαλου μελετητῆ, πού πρόσφερε σημαντικό ἔργο. Ἐκεῖνος εἶχε τήν ἐλπίδα, ὅτι παρουσιάζοντας τό ἔργο του στούς ἡγεμόνες του θά μποροῦσε νά βάλει τά θεμέλια στόν τομέα τῆς Χαρτογραφίας, ἐκ μέρους τῶν Ὀθωμανῶν καί αὐτό θά παρότρυνε, στή συνέχεια, σέ παρόμοια ἔργα γιά τό καλό τῆς Ναυτιλίας.

Δυστυχῶς, ὅμως, παρέμεινε μιά ἀπομονωμένη περίπτωση, σέ ἀντίθεση μέ τήν κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε ἐκείνη τήν ἐποχή, κατά τήν ὁποία ξημέρωνε ὁ Διαφωτισμός στή Δύση. Ἐκεῖ, ὅπως ξέρουμε, στά εύρωπαϊκά κράτη ὑπῆρχε ή ὥθηση στή δημιουργία τέτοιων ἔργων, ὅχι ὅμως στήν Ὀθωμανική Ἐπικράτεια.

Τό ὄγκωδες ἔργο του «Kitab-1 Bahriye» καί τά τμήματα ἀπό τούς δύο παγκόσμιους χάρτες του, πού σώζονται μέχρι σήμερα, μαρτυροῦν, ὅτι ὁ πολυταξιδεμένος Τούρκος ναυτικός ἦταν προσωπικότητα τῆς Ἀναγέννησης καί δέν ἐκτιμήθηκε ἀπό τήν ἐποχή του καί ἀπό τή χώρα του, ὅπως τοῦ ἄξιζε.

Μέ τήν ἴταλική λέξη «portolano» ὁρίζονται διεθνῶς οἱ χρήσιμες ναυτιλιακές ὁδηγίες καί ὅτι σχετικό ἔχει σκοπό νά φέρει διευκολύνσεις στό ἔργο τῶν ναυτικῶν στά ταξίδιά τους. Ὁδηγοί ναυσιπλοίας, οἱ περίφημοι «πορτολάνοι», αὐτή τή μεσαιωνική περίοδο, συντάχθηκαν πολλοί. Τό ἔργο αὐτό, τό ἐργαλεῖο σωστότερα αὐτό, περιῆλθε στίς νέες γενιές τῶν ναυτικῶν ἀπό τήν Βυζαντινή περίοδο.

Διέθετε πολλές λεπτομέρειες, προσανατολισμό σέ σχέση μέτόν Ούρανό, πρίν βρεθεῖ ἡ πυξίδα στά χέρια τῶν ναυτικῶν καὶ δριστεῖ ἡ περιγραφή τῶν ἀκτογραμμῶν. Ὁ χρωματισμός, ἐπίσης, τῶν σημείων ἀναφορᾶς εἶχε τά ἴδια σταθερά χρώματα, καὶ ὅλες οἱ πληροφορίες, πού διέθετε, ἥταν ζωτικῆς σημασίας γιά τό ἐμπόριο καὶ τήν διακίνηση πλοίων, ἐκείνη τήν ἐποχή.

“Ἐνας Πορτολάνος εἶχε καὶ συλλεκτική ἀξία γιά τίς βιβλιοθῆκες τῶν πλουσίων τῆς ἐποχῆς, εἶχε καὶ χρηστική ἱστορική πληροφόρηση καὶ κυρίως ἥταν δεῖγμα τοῦ ἴδιου τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἐποχῆς, στήν ὁποίᾳ ἀναφερόμαστε.

Ἐδῶ εἶχε θέση ξεχωριστή καὶ ἡ Κύπρος, ἀφοῦ, καὶ μέσα στά ἐνδιαφέροντα τῶν ἡγεμόνων τῆς περιοχῆς, πάντα ὑπῆρξε πρῶτος στόχος καὶ ἴδιαίτερα στή βουλιμία τῶν Τούρκων εἶχε ξεχωριστή θέση.

Ἡ Κύπρος, ἔνα ἀπό τά βασικά νησιά τῆς Μεσογείου, στά γραφόμενα περί τοῦ Πίρι Ρέις εἶχε πρωτεύουσα θέση. Σύμφωνα μέτό ἔργο τοῦ καθηγητῆ Α. Κλ. Σοφοκλέους, «Εἰσαγωγή στήν ἱστορία καὶ Γεωγραφία τῆς Κύπρου», συναντῶμεν τίς ἀναφορές τοῦ Πίρι Ρέις, πού λένε, μεταξύ ἄλλων, καὶ τά ἔξης:

«...Ἡ Κύπρος εἶναι τό τρίτο σέ μέγεθος νησί τῆς Μεσογείου. Βρίσκεται στή βορειοανατολική γωνιά τῆς Μεσογείου. Ἡ μέση τιμή τῶν συντεταγμένων τοῦ Κυπριακοῦ χώρου εἶναι 35° βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος καὶ 33° ἀνατολικό. Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ νησιοῦ ἀπό ἀνατολικά πρός δυτικά εἶναι 224 χλμ., καὶ τό μεγαλύτερο πλάτος του, ἀπό βόρεια πρός νότια, εἶναι 98 χλμ.

Αὐτό τό νησί πραγματικά - συνέχιζε ὁ Πίρι Ρέις - δέν εἶναι σάν τά ἄλλα νησιά, διότι ἀπό ὅλες τίς πλευρές περιβάλλεται ἀπό μουσουλμανικά μέρη, ὅπως οἱ ἀκτές τῆς Ἀνατολίας, τῆς Συρίας καὶ τῆς Ἀλεξάνδρειας. Εἶναι κατ' ἔξοχήν εὐλογημένο καὶ ἀκμάζον νησί.

Ἡ περίμετρός του εἶναι ἔξακόσια μίλια. Τά βουνά του καὶ τά

ποτάμια του φημισμένα, ἐνῷ λένε ὅτι ἔχει ἑπτά χιλιάδες χωριά. Κάποτε σέ μιά περιοδεία μέ τά πολεμικά πλοϊα τοῦ πατισάχ μας, φθάσαμε καί ἀράξαμε στό νησί. Τότε ρώτησα τούς κατοίκους του ἄν ἀληθεύει, ὅτι τό νησί αὐτό ἔχει πράγματι τόσα χωριά. Ἀπάντησαν, ὅτι προηγουμένως εἶχε, τώρα δύμως ἔχει τέσσερις χιλιάδες χωριά. Σέ κάθε χωριό ὑπάρχει ποικιλία καί πολλά εἴδη φρούτων, ἐσπεριδοειδῶν, λεμονιῶν καί ζαχαροκαλάμων.

Στή νότια πλευρά τοῦ νησιοῦ ὑπάρχει ἀλυκή καί κάθε χρόνο φτάνουν πλοϊα καί φορτώνουν ἀλάτι.

”Ας δώσουμε πληροφορίες, πού χρειάζονται οἱ ναυτιλλόμενοι. Τό νησί τῆς Κύπρου εἶναι πραγματικά ἔνα μεγάλο νησί, ἀλλά στό βόρειο μέρος του τά ἀγκυροβόλα πλοίων εἶναι λίγα. Στήν πλευρά αὐτή ἔχει ἔνα κάστρο, τό ὅποιο λένε Κάστρο τῆς Κερύνειας.

Μπροστά του ὑπάρχει ἔνα ἀσήμαντο λιμανάκι, τό ὅποιο λένε Ἄλαφοσίγε. Δέν ὑπάρχει ἀξιόλογο λιμάνι στό βόρειο μέρος τοῦ νησιοῦ. Σαράντα μίλια δυτικά αὐτοῦ τοῦ λιμανιοῦ, ὑπάρχει ἔνας κόλπος πού λέγεται Πεντάγια. Στόν κόλπο αὐτόν ὑπάρχουν μόλις.

Μικρά πλοϊα μόνον μπαίνουν μέσα ἀπό τήν βορειοανατολική πλευρά καί ἀγκυροβολοῦν. Πηγαίνοντας πρός τά δυτικά τοῦ ἀκρωτηρίου Κορμακίτης, βρίσκουμε τόν κόλπο αὐτό, ὅπου ὑπάρχει μία πηγή νεροῦ. Βορειοδυτικά τῆς πηγῆς ὑπάρχει τό νησάκι τῆς Πεντάγιας. Ἀνάμεσα στό νησάκι αὐτό καί στό νησί τῆς Κύπρου ὑπάρχει καλό λιμάνι γιά μικρά πλοϊα».

— Μέ βάση τίς ιστορικές πηγές πού ἔχουμε στή διάθεσή μας, ὁ Τοῦρκος Περιηγητής καί Χαρτογράφος ἀναφέρεται στό λεκανοπέδιο τῆς Μόρφου, στό κατεχόμενο χωριό Πεντάγια καί στήν ὅλη περιοχή, πού ḥταν κατοικημένη ἀπό τῆς Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἀρχαιολογικοί χῶροι καί ἡ Ιστορία τῆς Κύπρου.

‘Η διοικητική ἔκταση τοῦ βασιλείου τῶν Σόλων - ἡ ὕστερη ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ - ἡ Φραγκοκρατία καί ἡ ἐτυμολογία τοῦ ὀνόματος

Πεντάγια τόν ἐπιθεβαιώνουν. Κατά τήν ἐποχή τῆς Φραγκοκρατίας ἡ περιοχή ὑπῆρξε μία ἀπό τίς δώδεκα βαρωνίες τοῦ βασιλείου τῆς Κύπρου.

‘Η ὄνομασία εἶναι σύνθετη. Ἀποτελεῖται ἀπό τόν ἀριθμό πέντε καί τήν ἀρχαία λέξη ἀγυιά, πού σημαίνει δρόμος. Ἐπομένως, ἡ ἱστορία τῆς περιοχῆς ἐπιθεβαιώνει τόν Τοῦρκο ἐρευνητή ὃς πρός τήν ἀξία πού διέθετε ἡ τοποθεσία αὐτή, προϋπόθεση τῆς ἀνάπτυξης πού ἔζησε στούς κατοπινούς χρόνους.

Γιά τό λιμάνι στή θέση τοῦ κατεχόμενου σήμερα Ἀγίου Ἐπιφανίου καί τά κατατοπιστικά στοιχεῖα πού συγκέντρωσε περιδιαβαίνοντας τή θαλάσσια περιοχή τῆς Πάφου, ἀναφέρει ὁ Πίρι Ρέις:

«...Στή συνέχεια ἀπό τήν Πεντάγια εἶναι τό Ἀκρωτήριο Ἀγιος Ἐπιφάνιος, τό ὅποιο εἶναι τό βόρειο ἀκρωτήριο τοῦ νησιοῦ τῆς Κύπρου. Ἔνα μίλι ἀπέναντι ἀπό τό ἀκρωτήριο αὐτό εἶναι ἕνα λεπτό καί μακρύ νησάκι, πού μοιάζει μέ κάτεργο. Τό νερό μεταξύ τοῦ μικροῦ αὐτοῦ νησιοῦ καί τοῦ ἀκρωτηρίου εἶναι δεκαέξι ὄργιές.

Εἴκοσι μίλια νότια τοῦ ἀκρωτηρίου Ἀγιος Ἐπιφάνιος, ὑπάρχει ἕνα μικρό λιμανάκι, πού λέγεται Γερόνησος, καί μπροστά του ὑπάρχουν δύο νησάκια. Εἶναι χαμηλά νησάκια. Δέκα μίλια νότια ἀπό αὐτά ὑπάρχει ἀκόμη ἕνα νησάκι πού λέγεται Δρέπανο. Στήν πέρα πλευρά του ὑπάρχει ἔνας κόλπος, πού εἶναι ἀγκυροβόλι καί ἔχει πόσιμο νερό.

Δέκα μίλια νότια βρίσκεται τό ἀκρωτήριο τῆς Πάφου. Εἶναι χαμηλό ἀκρωτήριο. Μπορεῖ κανείς νά πλησιάσει σέ ἀπόσταση μέχρι καί ἔνα παλαμάρι. Στή νότια πλευρά του, στίς εἴκοσι ὄργιές νερό, ὑπάρχει καλό ἀγκυροβόλιο.

Στή νοτιοανατολική πλευρά του, σέ ἀπόσταση τριῶν παλαμαριών, ὑπάρχει ξέρα. Τό νερό σέ αὐτή τήν ξέρα εἶναι δεκαεπτά σπιθαμές. Τό νερό μεταξύ τῆς ξέρας αὐτῆς καί τῶν πύργων, εἶναι τέσσερις ὄργιές.

Τρία μίλια νοτιοανατολικά τῆς Πάφου εἶναι δύο νησάκια, πού όνομάζονται Μούλια. Στή δυτική πλευρά αὐτῶν τῶν νησιῶν ὑπάρχει μία ξέρα, καί τό νερό πάνω της εἶναι ἔξι σπιθαμές. "Αν θέλεις νά πάει κανείς ἀπό τήν Πάφο στά νησιά αὐτά, πρέπει γιά νά ξεφύγει τίς ξέρες, νά γυρίσει ἐνα μίλι».

- Περιοριζόμαστε ἔως ἐδῶ παραθέτοντας ἐνα ἐνδεικτικό μέρος μόνον, ἀπό τήν περιήγηση τοῦ Ὁδωμανοῦ Χαρτογράφου γιά νά καταδείξουμε τήν ἐπιστημονική βάση πού διέθετε ή Ἐργασία του, ἡ ὅποια ἀναγνωρίζεται, ἔως καί τίς μέρες μας, πολύτιμη, γιά τούς ἐρευνητές.

Τά στοιχεῖα πού παραθέτω, εἶναι ἀπάνθισμα γραφομένων, πού περισυνέλεξα ἀπό τίς Βιβλιοθῆκες πού ἐπισκέφτηκα στή Λευκωσία, τόν τελευταῖο καιρό, καί εὐχαριστῶ γιά τό πολύτιμο δῶρο μελέτης, πού μοῦ παρέχουν.

Τό μικρό ἐδάφιο πού ἀναφέρω εἶναι ἐνδεικτικό τοῦ "Ἐργου τοῦ Πίρι Ρέις. Δέν διεκδικῶ νά λάθω θέση ἀνάμεσα σέ Εἰδικούς καί Ἰστορικούς. Μόνον ώς δημοσιογραφική καταγραφή ἐπεδίωξα τήν περίληψη. Ο λεπτομερής κατατοπιστικός γιά τούς ναυτικούς -καί ὅχι μόνον- τρόπος, πού ὁ Πίρι Ρέις περιδιαβαίνει ὅλη τήν ἐναλία περιοχή τῆς Κύπρου καί καταγράφει τήν πᾶσα λεπτομέρεια, εἶναι πλούσια πηγή δεδομένων, ἀκόμη καί σήμερα.

Πόσες δόργιες ἀπόσταση - πόσες ξέρες - πόσο νερό πάνω τους, εἶναι πολύτιμα στοιχεῖα γιά νά μποροῦν τά πλοϊα νά ξεφεύγουν τήν πρόσκρουση. Πόσες μικρές νησίδες, ὅπου βρίσκεται πόσιμο νερό γιά ἐφοδιασμό τῶν ναυτικῶν καί ὅ,τι εἶναι χρήσιμο νά ἀναφερθεῖ ἀπό πλευρᾶς γόνιμου ἐδάφους, ὀρεινῶν ὅγκων, ἀπότομων ἀπροσπέλαστων σημείων, κ.ἄ.;

Τό νησάκι πού ἀναφέρει μέ τό περίεργο σχῆμα στήν περιοχή τοῦ Ἀκάμα - γιατί σέ αὐτή τή γεωγραφική περιοχή, ἀναφέρεται - εἶναι ἡ βραχονησίδα Μαζάκι.

Τά νησάκια πού ἀναφέρει στό κείμενο, παρακάτω ἀπό τήν πε-

ριοχή τῆς Πάφου, πρέπει νά εἶναι ή περιοχή, ὅπου ἀναδύεται ὁ βράχος ή ή πέτρα τοῦ Ρωμιοῦ, ὀνομασία αἰώνων στό βράχο, πού φέρει ὁ μύθος νά ἔριξε ὁ Ἀκρίτας, μεσαιωνικός ἥρωας Διγενής, γιά νά κατατροπώσει τούς Σαρακηνούς.

Ἐδῶ εἶναι ὁ τόπος, ἀπό ὅπου ἤθελε ἔνας ἄλλος μύθος νά βγαίνει ἀπό τούς ὀφρούς ή θεά Ἀφροδίτη. Ἐδῶ τήν ἀπόθεσε -κατά τόν "Ομηρο- ὁ Ζέφυρος (ἄρα δέν γεννήθηκε), καί ὅσα οἱ μύθοι περιπλεγμένοι μέ ιστορικά γεγονότα καί γεωγραφικά φαινόμενα μᾶς ὁρίζουν.

Οι Μύθοι καί οἱ Γραφές, πού συνθέτουν τήν ἴδιαίτερη καί τήν μοναδική ιστορία κάθε σπιθαμῆς τῆς Κύπρου, ὅπως καί κάθε γωνίας τῆς γῆς, πού διαθέτει Ιστορία...

Ἡ ἀναφορά τοῦ Πίρι Ρέις, γιά τήν Κύπρο, ἀναντίρρητα, διέθετε λεπτομερῆ καταγραφῆ τῶν ἥσυχων λιμανιῶν, τούς κινδύνους τῆς βόρειας ἀκτογραμμῆς, λόγω τῆς συχνῆς κακοκαιρίας πού προκαλοῦσε στήν περιοχή ἡ ὄροσειρά τοῦ Ταύρου ἀπέναντι στήν Μικρά Ἀσία, ξεχώριζαν τά προλιμάνια, πού ἦταν φυσικοί ὅρμοι, πού προφύλασσαν τά κυρίως λιμάνια ἀπό τή θαλασσοταραχή.

Στό ἔργο του, ὅπως εἴδαμε ἀπό τή μικρή περικοπή τῶν Κειμένων του, παραπάνω, περιγράφει ἀγνωστους κόλπους, ὅπου θά μποροῦσαν νά πᾶνε τά πλοϊα σέ περίπτωση τρικυμίας, καί τήν χάραξη τῶν συντομότερων θαλάσσιων δρόμων, πού ἀνοίγονταν γύρω τῆς Κύπρου.

Τό μνημειῶδες πράγματι ἔργο τοῦ Piri Reis ὀλοκληρώθηκε τό 1526 καί διασώζεται σέ ίστορικές βιβλιοθήκες. Οἱ σύγχρονοι ἐρευνητές «ἔχουν εἰκόνα», γιά ὅσα ἀφοροῦν τούς θαλάσσιους δρόμους, ίδίως στή λεκάνη τῆς Μεσογείου, ὅπου διαδραματίζονταν οἱ περισσότερες διαπλοκές συμφερόντων, τῶν μεγάλων δυνάμεων καί σήμερα, καί πάντα.

Ἡ ἀναγνώριση τοῦ μεγάλου αύτοῦ Χαρτογράφου καί τοῦ

”Εργου του ζέγινε γιά πρώτη φορά, ἀπό τόν ίδρυτή τῆς σύγχρονης Τουρκικῆς Δημοκρατίας Kemal Ataturk, μέ όδηγίες τοῦ ὅποιου παράχθηκαν ἀντίτυπα τοῦ παγκόσμιου χάρτη του καὶ ἀντίγραφα τοῦ ἔργου του.

Εἶναι πικρή εἰρωνεία τό σημερινό πλοϊο τοῦ τουρκικοῦ στόλου, πού φέρει τό ὄνομα τοῦ μεγάλου Χαρτογράφου, νά περιδιαβαίνει τίς θαλάσσιες περιοχές, πού μελετοῦσε ὁ Piri Reis, καὶ νά προκαλεῖ φόβο, περισυλλογή καί... περίσκεψη, στούς γνωρίζοντες.

Ἡ ἀναφορά τούτη δίνει ἀπλά μιά εὐκαιρία, νά θυμίσουμε, ὅτι ἡ Ἰστορία δέν παραγράφεται, οὕτε ἐνταφιάζεται. ባ ἐπιστημονική ζρευνα δέν ζχει χωρικά ὕδατα...

ANNA STAΦ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΟΥ
Δημοσιογράφος/Έρευνητής
στό Ίνστιτοῦ Μέσων Μαζικῆς Έπικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
