

Ο Κωστάκης Σαββίδης 60 χρόνια στο ίδιο στασίδι

Παλλές φορές στη ζωή μας όταν αρχίζουμε κάποιες δραστηριότητες, δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξουμε. Όμως, στην πορεία διαγράφεται μια συνέχεια διάρκειας που δεν εννοούμε να την εγκαταλείψουμε. Κάπως έτσι αναδεικνύεται και η ιστορία του Κωστάκη Σαββίδη στην ψαλτική, που φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο ψαλτήρι της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, στον Άγιο Δομέτιο.

As αφήσουμε, όμως, τον ίδιο τον Κωστάκη Σαββίδη να μας εξιστορήσει αυτή τη μεγάλη διαδρομή.

« Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίδετε για να επικοινωνήσω με τους αναγνώστες σας και να αναφερθώ στην πορεία μου πίσω από το ψαλτήρι του Αγίου Γεωργίου για 60 συνεχή χρόνια.

Την εμπλοκή μου στην ψαλτική, άρχισα σε ηλικία 11 ετών από το χωριό μου, την Αγία Βαρβάρα. Αυτός που με οδήγησε στη Βυζαντινή μουσική και ακολουθώντας στην ψαλτική ήταν ο δάσκαλος μου στο δημοτικό σχολείο, Γεώργιος Νεοφύτου από τα Κάτω Λεύκαρα. Όταν με άκουσε στη χορωδία του σχολείου, διαπίστωσε ότι έχω καλή φωνή και αφού επικοινωνήσαμε με τον πατέρα μου, τον έπεισε να ασχοληθώ με τη Βυζαντινή μουσική. Αυτή την ευθύνη ανέλαβε ο ίδιος ο δάσκαλος, όταν μαζί με άλλους μαθητές συγκροτήσαμε ειδική χορωδία. Ψάλλαμε στη διάρκεια της λειτουργίας τα λειτουργικά σε δύο ήχους, πλάγιος πρώτος και πλάγιος τέταρτος.

Στη διάρκεια της λειτουργίας, μας έβαζε στη μέση της εκκλησίας και ψάλλαμε τα λειτουργικά. Ακολουθώντας, ο δάσκαλος πήρε μετάθεση και αναστήσαμε κάποιον αντικαταστάτη. Κι αυτός βρέθηκε. Ήταν ο Χρίστος Σπανός από την Αγία Βαρβάρα. Συνέκισα κοντά του μαζί με δύο άλλους συμμαθητές τη Βυζαντινή μουσική. Παράλληλα, έμαλλα στο αναλόγιο ως βοηθός στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Αυτό, συνεχίστηκε για αρκετό καιρό.

Το 1944, όταν ήμουν 16 χρονών, με κάλεσε ο ιερέας του Πέρα Χωριού, πάτερ Κωνσταντίνος για να με διορίσει ψάλτη στην εκκλησία του. Αποδέχτηκα αλλά φρόντισα να τον ενημερώσω ότι είχα κάποια κενά και ελλείψεις, ώστε να γνωρίζει την πραγματικότητα. Αυτός όμως, μου



Ο Κωστάκης Σαββίδης, σε στιγμές κατάνυξης εκφράζει τον καλύτερο εαυτό του

Ταυτότητα
Ο Κωστάκης Σαββίδης γεννήθηκε στις 13.8.1928 στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας. Ανήκε σε πολύτεκνη, ποιήτεκνη οικογένεια που είχε 7 παιδιά, 5 κορίτσια και 2 αγόρια. Ήταν το 6ο παιδί της οικογένειας. Πατέρας του ήταν ο Χαράλαμπος Σάββα. Μητέρα η Αγάθη Χραδάμους Διαμνενι στον Άγιο Δομέτιο από το 1951.

έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα μου παρείχε κάθε βοήθεια για μια ικανοποιητική παρουσία. Ο μισθός που συμφωνήσαμε ήταν 2 λίρες τον μήνα. Για να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου, χρειάζομαι μέσον διακίνησης για τη διαδρομή Αγίας Βαρβάρας-Πέρα Χωριού και γι' αυτό αγόρασα ποδήλατο.

Έγινε το σπρόβλεπτο Μια Κυριακή, προ της Χριστού γέννησης, έψαλλα το κοντάκι των Χριστουγέννων, ενώ έπρεπε να ψάλλω το κοντάκι προ της γέννησης. Κάποιος από τα εκκλησίασμα χαμογέλασε ειρωνικά. Πρόσεξα αυτή την κίνηση, αλλά παρέμεινα στο στασίδι. Στο τέλος της λειτουργίας πήγα στο ιερό και ρώτησα τον πάτερ Κωνσταντίνο για τον μορφοισμό εκείνου του ατόμου και αυτός μου



υπέδειξε το λάθος που έκανα. Με αγκάλιασε και μου είπε «Κωστάκη μου, έψαλλες λάθος κοντάκι, αλλά δεν κακοφάνηκε του Θεού. Το ορθό είναι να ψάλλουμε τους ύμνους που αντιστοιχούν με την ημέρα της λειτουργίας». Μου έδειξε αγάπη και μου έδωσε θάρρος για να συνεχίσω. Όμως, αργότερα, λόγω ατυχήματος με το ποδήλατό μου, υποχρεώθηκα να σταματήσω και να παραιτηθώ από τη θέση μου.

Όταν πήρε μετάθεση ο Χρίστος Σπανός, έπρεπε να βρω κάποιον να με βοηθήσει να συνεχίσω με τη μουσική. Μου σύστησαν τον Χαρίδημο Χατζηκάρου στην Αθναίνου που ήταν γνωστός του πατέρα μου. Άρχισα μαθήματα μαζί του και πήγαινα από την Αγία Βαρβάρα στην Αθναίνου, 25 περίπου χιλιόμετρα με το ποδήλατο. Πήγαινα Σάββατο πρωί, έκανα μάθημα το απόγευμα και το βράδυ παρέμεινα στην Αθναίνου. Κυριακή πρωί πήγαινα στην εκκλησία και παρακολουθούσα τον δάσκαλό μου που έψαλλε. Μετά την εκκλησία έκανα ακόμα ένα μάθημα και επέστρεφα στην Αγία Βαρβάρα.

Εδώ να μου επιτραπεί να κάνω μια μικρή παρένθεση. Στο χωριό μου Βοσθούσα τον πατέρα μου στις δουλειές του, που ήταν καρεκλά και μικρογεωργός.

Κάθοδος στη Λευκωσία

Το 1947 ζητούσαν ψάλτη στη Χρυσολιωνίσσια, στη Λευκωσία. Μου διεμήνυσαν να πάω για δοκιμή, πράγμα που έπραξα. Μετά τη δοκιμή μου ανήγγειλαν τον διορισμό μου ως αριστερού ψάλτη, με μισθό 5 λίρες τον μήνα και δωμάτιο διαμονής στην αυλή της εκκλησίας.

Παρέμεινα στη θέση αυτή για 31/2 χρόνια και σ' αυτή την περίοδο ζητήθηκε ψάλτης στον Άγιο Γεώργιο, στον Άγιο Δομέτιο. Στο μεταξύ, στη Χρυσολιωνίσσια προέκυψαν κάποιες διαφορές στη μεταξύ μας συνεργασία και μετά από τις σχετικές διαδικασίες προσλήφθηκα στον Άγιο Γεώργιο ως αριστερός ψάλτης, την 1η Μαρτίου 1951, με μισθό 8 λίρες τον μήνα, που ήταν ο ίδιος που λάμβανα στη Χρυσολιωνίσσια. Πρόσθετα, μου παραχωρήθηκε και δωμάτιο. Στη διάρκεια της διαμονής μου στον Άγιο Δομέτιο, φύτεψα και το μεγάλο κυπαρίσσι που δεσπόζει σήμερα της εκκλησίας.

Μετά από ένα χρόνο διορίστηκα δεξιός ψάλτης και ψάλλω μέχρι σήμερα στο ίδιο στασίδι, συμπληρώνοντας φέτος 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Το γεγονός αυτό μου προκαλεί αισθήματα χαράς και αγαλλίασης, ενώ σύμφωνα και με κάποιες ενδείξεις, η περίπτωση αυτή είναι πρωτοφανής για ένα ψάλτη να βρίσκεται στο ίδιο στασίδι για 60 συνεχή χρόνια.

Σ' αυτή τη μεγάλη διαδρομή, συνεργάστηκα με 26 ιερείς και διακόνους κατά τρόπο φιλικό και αποδοτικό και τους οποίους ευγνωμονώ και ευχαριστώ θερμά.

Επιθυμώ να αναφέρω ένα περιστατικό που μου έκανε εντύπωση. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' πραγματοποιούσε επισκέψεις σε διάφορες εκκλησίες, τη θέση του δεξιού ψάλτη σ' αυτές τις επισκέψεις την κατέλαμβανε ο πρωτοψάλτης Καλλίνικος. Όταν επισκέφθηκε τον Άγιο Γεώργιο, στον Άγιο Δομέτιο, δεν έγινε η αντικατάστασή μου, πράγμα πολύ τιμητικό για μένα.

Το 1965 σε εθνικό μνημόσυνο στο Δάλι, πέσόντος ήρωα στα γεγονότα του 1963-64, σε επίκεψη του Μακάριου, κλήθηκα και πήρα τη θέση του δεξιού ψάλτη, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως μια πολύ σημαντική αναγνώριση για την προσφορά μου.

Τμητικές διακρίσεις

Σ' αυτό το διάστημα έτυχα τιμητικών διακρίσεων από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου σε εκδήλωση που έγινε στις 8 Μαΐου 2003.

Επίσης, ο Δήμος Αγίου Δομετίου, σε ειδική τιμητική εκδήλωση, που έγινε τον Οκτώβριο του 2007, τίμησε τους ιεροψάλτες των εκκλησιών μας Αγίου Γεωργίου και Αγίου Παύλου, ανάμεσα στους οποίους και τον υποφαινόμενο».

DL ElectronicBiz Ltd
Επισκευές - Εγκαταστάσεις - Συντηρήσεις

☎ 99 592848

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	• Μικροηλεκτρικές συσκευές
• CCTV	• Βραστήρες
• Συστήματα Συναγερμού	• Ανεμιστήρες
• Θυροτηλέφωνα	• Σίδερα
• Συστήματα Κλιματισμού	• Μίξερ
• Οικιακές συσκευές	• Μοτέρ
• Ψυγεία	• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
• Ηλεκτρικές Κουζίνες	• Καλωδιώσεις
• Πλυντήρια Ρούχων	• Κεραίες Τηλεοράσεων
• Πλυντήρια Πιάτων	• Φωτισμός
• Θερμοσίφωνες	• Αξεσουάρ Η/Υ

Ντορίνος Lavoie - Electronic Engineer
Δημοκρατίας 56Δ, Άγιος Δομέτιος, 2365 Λευκωσία, Τηλ. 99 592848, Email: dorinos@gmail.com

Τιμήθηκαν οι ιεροψάλτες του Αγίου Παύλου

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Παύλου σε συνεργασία με τον Χριστιανικό Σύνδεσμο και τους ιερείς της εκκλησίας διοργάνωσαν τιμητική εκδήλωση προς τους ιεροψάλτες του ναού τους οποίους τίμησαν για την προσφορά τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Η όλη εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Δομετίου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Μίλησε ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ανδρέας Χαράλαμπος ο οποίος εξήρε την προσφορά και το έργο των ιεροψαλτών και τους ευχήθηκε ότι καλύτερο τόσο στο έργο που επιτελούν όσο και οικογενειακά.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι ιεροψάλτες Χρυσόστομος Δημητρίου και Ανδρέας Βιολάρης, ενώ τιμής ένεκεν έγινε και μεταθανάτια απονομή τιμητικής πλακέτας στον ιεροψάλτη Χαράλαμφο Μιχαήλ.

Η εκδήλωση που έγινε στις 10 Φεβρουαρίου 2011 στην αίθουσα τελετών της εκκλησίας του Αγίου Παύλου, τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Δρα Ανδρέα Χατζηλοϊζου.