

## **ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ<sup>(\*)</sup>**

Τοῦ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΗΡΟΥ,  
Προέδρου τοῦ Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

Βαριά ἡ εὐθύνη καί δυσβάσταχτο τό χρέος νά ἀπευθύνει κάποιος τό λόγο στίς 15 τοῦ Ἰούλη.

36 χρόνια ἀπό τή μεγάλη προδοσία καί τό φοβερό ἔγκλημα μένων πέρι τίς μνῆμες καί ἀνεπούλωτα τά τραύματα, καλούμαστε σέ αὐτό τό ἐτήσιο συναπάντημα χρέους νά τιμήσουμε τούς ὑπέροχους ἀγωνιστές πού ἔδωσαν τή ζωή τους γιά τήν ἐλευθερία καί τή δημοκρατία καί ὑπερασπίστηκαν τό λαοπρόβλητο ἥγέτη, τόν Ἐθνάρχη Μακάριο.

Τί νά ποῦμε, ὅμως, καί τί νά παραλείψουμε, σήμερα, ἐπέτειο ἀποφράδα, μαύρη καί ἀποκρουστική στήν Κύπρο τῆς τραγωδίας καί τῶν τραγικῶν ἀντιφάσεων, τῆς δημοκρατικῆς ἀντίστασης τοῦ λαοῦ μας στό πραξικόπημα - ὅνειδος τῆς σύγχρονης Κυπριακῆς

---

\* Ἐλέχθη στίς 15 Ἰουλίου 2010, στόν ἵ. ναό Ἀγ. Κωνσταντίνου καί Ἐλένης νέου Κοιμητηρίου Λευκωσίας, κατά τό μνημόσυνο, κατά τό όποιο χοροστάτησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καί στό όποιο παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, ἀρχηγοί καί ἐκπρόσωποι κομμάτων, Ὑπουργοί, Βουλευτές, ἀξιωματοῦχοι τῆς Πολιτείας καί ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Μετά τό πέρας τοῦ μνημοσύνου ὁ Μακαριώτατος τέλεσε Τρισάγιο στούς τάφους τῶν πεσόντων, ὅπου κατέθεσαν στεφάνια τόσον ὁ ἴδιος ὃσον καί οἱ προαναφερθέντες ἐπίσημοι.

Ίστορίας, άλλα καί τῆς γιά 36 χρόνια τουρκικής σημαίας καρφωμένης στόν Πενταδάκτυλο καί τίς καρδιές μας;

Πώς νά άρθρώσει κάποιος τό λόγο χωρίς νά κατολισθήσει στόν ύποκριτικό έκπεσμό, όταν ή έθνική ταπείνωση τῆς κατοχῆς είναι παροῦσα 36 όλόκληρα χρόνια κι όταν τό κάλεσμα τῆς εὐθύνης παραμονεύει τούς έφιάλτες μας καί δριοθετεῖ τήν πορεία μας;

Τί νά ποῦμε καί τί νά παραλείψουμε; Τήν έσχάτη προδοσία ή τούς θλιβερούς συνωμότες; Τήν άπαίσια συνωμοσία καί τό μέγα έγκλημα;

Τήν άπόπειρα διαγραφῆς τῆς μνήμης, τῆς διαστροφῆς τῶν γεγονότων, τῆς παραχάραξης τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀσέλγειας ἐπί τῆς Ίστορίας;

Τί νά ποῦμε καί τί νά παραλείψουμε σήμερα 15 Ιουλίου 2010, 36 χρόνια ἀπό τότε, σέ αὐτή τήν ἐτήσια ρωγμή τοῦ χρόνου, ἄλλοθι στίς ἐνοχές, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ μισές ἀλήθειες καί οἱ μεγάλες ἀλήθειες χάνονται;

"Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, νά μιλήσουμε σ' ἐσᾶς τούς ἀγωνιστές - μάρτυρες τῆς ἀντίστασης, μέ ση εἰλικρίνεια μᾶς ἐπιτρέψουν οἱ συμβατικότητες καί οἱ σκοπιμότητες, σ' ἐσᾶς πού φύγατε νωρίς, περιφέροντας μέ καρτερία καί περηφάνεια τά φανερά καί ἀθέατα τραύματα μιᾶς ἐποχῆς πού ἀνακυκλώνεται ἀπό τότε τυραννικά, ἀναζητώντας τή λύτρωση καί τήν κάθαρση ἀρχαίας τραγωδίας.

36 χρόνια, λοιπόν, ἀπό τότε. Καί οἱ σκηνές ὀλοζώντανες. Νά θυμίζουν τήν ύπέροχη θυσία σας γιά τήν ἐλευθερία καί τή δημοκρατία, γιά τήν ύπεράσπιση τοῦ νόμιμου ἐκλεγμένου ἡγέτη τοῦ λαοῦ μας, τοῦ Ἐθνάρχη Μακαρίου.

36 χρόνια ἀπό τότε. "Οταν ὁ Μακάριος, κυνηγημένος ἀπό τήν προδοτική χούντα καί τήν ἔγκληματική ὄργάνωση τῆς ΕΟΚΑ Β', ἀπευθύνει τό ίστορικό του διάγγελμα: «Γνώριμη είναι ή φωνή πού ἀκούεις. Γνωρίζεις ποῖος σοῦ δύμιλεῖ. Εἶμαι ἐκεῖνος τόν ὁποῖον ἐσύ ἔξέλεξες γιά νά είναι ἡγέτης σου. Πρόβαλε παντοιοτρόπως ἀντί-

σταση εἰς τήν χούντα. Νῦν ύπέρ πάντων ἀγών».

36 χρόνια ἀπό τότε. Καί ἡ ἀναγκαία ἐθνική λαϊκή ἐνότητα δέν οἰκοδομεῖται μέ τή διαγραφή τῶν ἐθνικῶν ἐγκλημάτων, ὅπως τό προδοτικό πραξικόπημα, ἀλλά μέ τή συντήρηση αὐθεντικῆς καί ἀληθινῆς τῆς ἱστορικῆς μνήμης γιά νά φωτίζει διδακτικά τό παρόν καί τό μέλλον.

36 χρόνια μετά. Καί φέτος, ὅπως καί πέρσι. "Οπως κάθε χρόνο, σᾶς θυμόμαστε καί σᾶς τιμοῦμε. Μέ φορτισμένες μνῆμες. Μέ όράματα τραυματισμένα. Μέσα στούς ἐπάλληλους καί φαύλους κύκλους τῆς ἀνατροπῆς ἀξιῶν, τοῦ καταναλωτισμοῦ, τῆς διχοτόμησης καί τοῦ ἄγους τῆς κατοχῆς, τῆς σύλησης τῶν Ἱερῶν καί τῶν ὁσίων μας, τῶν προσφύγων πού πεθαίνουν μέ τό νόστο τοῦ γυρισμοῦ, τῶν ἀγνοούμενων πού κηδεύονται μέ καθυστέρηση 36 χρόνων ἢ πού ἡ τύχη τους παραμένει ἀνεξακρίβωτη πρός δόξαν τῆς διεθνοῦς ὑποκρισίας καί τῶν ἐγκλωβισμένων πού ὡς ἐλεύθεροι πολιορκημένοι πολιορκοῦν τίς ἐνοχές καί τίς εὐθύνες μας.

Σᾶς θυμόμαστε, λοιπόν, καί σᾶς τιμοῦμε. Ἀναζητώντας συνειρμούς τῆς θυσίας τῆς ἀντίστασης 36 χρόνια πρίν, μέ τό σημερινό μας καθῆκον. Πού ἐπιτάσσει νά ξεφύγουμε όριστικά ἀπό τό σύνδρομο τῆς ἐθνικῆς προδοσίας καί ἥττας τοῦ 1974, νά ἐπανακαθορίσουμε τά μεγάλα όράματα καί νά ἐπανασυνδέσουμε τά κομμένα νήματα τῶν προσπαθειῶν καί τῶν ἀγώνων τοῦ λαοῦ μας. Νά δλοκληρώσουμε λυτρωτικά τόν ἱστορικό κύκλο πού ξεκινᾶ ἀπό τήν ἀγχόνη τοῦ ἀποικιοκράτη, φτάνει στή δική σας ἡρωϊκή θυσία, ἐκτείνεται στήν τραγωδία τῆς εἰσβολῆς καί δλοκληρώνεται, πρέπει νά δλοκληρωθεῖ, μέ πράξη μόνο μία. Πράξη ἀπόσεισης τῆς κατοχῆς. Πράξη ἐλευθερίας.

Σήμερα, λοιπόν, σᾶς δίνουμε ἀναφορά καί μήνυμα σέ τοῦτο τόν ἔτήσιο ἀπολογισμό. Πώς ποτέ δέν θά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν στρέβλωση τοῦ νοήματος τῆς ύπεροχης θυσίας σας. Μέ τίς ἀπόπειρες τῆς τυμβωρυχίας, τῆς καπηλείας καί τῆς πλαστογράφησης.

Καί σᾶς βεβαιώνουμε, ὅτι μέ τή γνώση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθει-

ας καί μέ επίγνωση τοῦ χρέους θά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν ἄρση τῶν συνεπειῶν τῆς προδοσίας. Μιᾶς προδοσίας πού ὄργάνωσαν ξένα συνωμοτικά κέντρα καί τῆς ὁποίας τραγικό θῦμα ὑπῆρξε ὁ λαός μας. Πού δέν εἶναι δυνατό νά ἐγκαλεῖται ὀνιστόρητα ὡς βαρυνόμενος μέ αἰσθήματα συλλογικῆς ἐνοχῆς, γιά τήν ὁποία πρέπει νά καταβάλλει τό τίμημα μέ λύση ἄδικη καί ἔτεροβαρή.

Σᾶς βεβαιώνουμε πώς δέν θά ἀφήσουμε τά ὅνειρά σας νά λεηλατηθοῦν καί τίς προσδοκίες ἐνός ὀλόκληρου λαοῦ νά ἀναιρεθοῦν. Γιατί τό χρέος μας ἀπέναντι σέ ἐσᾶς καί τή δική σας θυσία εἶναι νά συνεχίσουμε καί σήμερα τήν ἀντίσταση, νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα.

Γιά λύση πού δέν θά νομίμοποιεῖ τά κατοχικά δεδομένα, ἀλλά θά τά καταργεῖ. Πού δέν θά στηρίζεται σέ καταστρατήγηση, ἀλλά σέ διασφάλιση τῶν δικαιωμάτων καί τῶν βασικῶν ἐλευθεριῶν. Πού θά διασφαλίζει τήν ἐνότητα τοῦ κράτους, τοῦ λαοῦ, τοῦ χώρου, τῶν θεσμῶν καί τῆς οἰκονομίας. Πού θά στηρίζεται στήν ἀρχή τῆς δημοκρατίας, ὅτι ἡ πλειοψηφία κυβερνᾶ καί ἡ μειοψηφία κατοχυρώνεται. Μιά ἀρχή πού εἶναι ἀπολύτως συμβατή καί πουθενά δέν ἀντιμάχεται τή λειτουργία τῆς Ὀμοσπονδίας. Λύση χωρίς συρματοπλέγματα, διαχωριστικά τείχη, ξένους στρατούς, ἐποίκους καί φυλετικούς διαχωρισμούς.

Γιατί δέν μᾶς πάει ἡ μισή πατρίδα. Θέλουμε καί θά ἀγωνιστοῦμε γιά λεύτερη πατρίδα γιά ὅλους."Ολους τούς νόμιμους κατοίκους τῆς Κύπρου, Ἑλληνοκύπριους καί Τουρκοκύπριους.

Ἡ εύρισκόμενη σέ ἐξέλιξη διαδικασία τῶν ἀπ' εὐθείας διαπραγματεύσεων εἶναι φανερό, ὅτι δέν μπορεῖ νά ἀφήνει ὁποιαδήποτε περιθώρια αἰσιοδοξίας μέ δεδομένη τήν τουρκική στρεψοδικία, κακοπιστία καί ἀδιαλλαξία.

Ἀντίθετα, οἱ πρόσφατες ἐξελίξεις δημιουργοῦν μέγιστους κινδύνους γιά τήν ἐθνική μας ὑπόθεση. Ἡ "Εκθεση τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ πρός τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας καί ἡ δήλωσή του κατά τήν ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων προαναγγέλλουν προσπάθειες γιά ἀλλαγή τῆς διαδικασίας ὅπως ἀρχικά εἶχε συμφωνηθεῖ.

Δίνουν μιά ψευδεπίγραφη είκόνα προόδου άναφέροντας, ότι βρισκόμαστε σέ απόσταση συμφωνίας γιά τή λύση. Παραπέμπουν σέ λογική χρονοδιαγράμματος μέχρι τό Δεκέμβριο του 2010, ένω παραπέμπουν σέ «πολυμερεῖς συνομιλίες», δηλαδή σέ Διεθνή Διάσκεψη.

‘Η ἐπιχειρούμενη ἐκτροπή εἶναι ὀφθαλμοφανής. Πρός συγκεκαλυμμένη ἐπιδιαιτησία πολύ χειρότερης ἔκδοσης ἀπό ἐκείνη τοῦ Μπούργκενστοκ.

‘Η θέση μας πρέπει νά εἶναι ἀπολύτως σαφής. Μόνο ὅταν οἱ διαπραγματεύσεις φτάσουν σέ ἀπόσταση συμφωνίας καί μόνο τότε θά μπορεῖ νά ἔξετασθεῖ καί νά συμφωνηθεῖ Διεθνής Διάσκεψη. Γιά συζήτηση μόνο τῆς διεθνοῦς πτυχῆς τοῦ Κυπριακοῦ. Σέ τέτοια περίπτωση οἱ ὄροι σύγκλησής της δέν θά πρέπει νά ὑπονομεύονταν τό κύρος καί τή μοναδική διεθνή νομική ὀντότητα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, οὕτε νά προσδίδουν κύρος ἢ νά ὑποθηθοῦν τήν ἀποσχιστική ὀντότητα τῶν κατεχομένων.

Τώρα, ὅμως, πρέπει νά καταστεῖ σαφές σέ ὅλους ὅτι δέν πρόκειται νά ἀποδεχθοῦμε ἐπιδιαιτησία μέ τή μορφή Διεθνοῦς Διάσκεψης, χρονοδιαγράμματα καί ἐκβιασμούς.

Κύριε Πρόεδρε, Μακαριώτατε,

Χρέος μας ή ἀδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση τῶν στοιχειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ λαοῦ μας. ‘Η ἀνάδειξη τῆς πραγματικῆς φύσης τῆς Κυπριακῆς κρίσης. ‘Η ἀπαίτηση γιά ἐφαρμογή τῶν ἀρχῶν τοῦ Διεθνοῦς καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαίου. ‘Η ἀπλῆ διακήρυξη καί ἔμμονή χωρίς ταλαντεύσεις ὅτι τό Κυπριακό εἶναι θέμα εἰσβολῆς καί κατοχῆς ἐνός ἀνεξάρτητου κράτους ἀπό τήν Τουρκία. Καί ή σαφής ὑπόδειξη, πώς ὅσοι ἐνδιαφέρονται πραγματικά γιά λύση δίκαιη καί βιώσιμη θά πρέπει νά στρέψουν τό ἐνδιαφέρον, τήν ἐπιρροή καί τίς πιέσεις τους πρός τήν κατοχική δύναμη.

Τιμώμενοι μάρτυρες τῆς ἀντίστασης, μέ ἐσᾶς τούς σεμνούς μας ἥρωες καθοδηγητές νά μᾶς δίνετε τό σινιάλο νά μποῦμε πρέπει

μπροστά σέ τροχιά ἀνάτασης, ἀντίστασης, δημιουργίας, ἐλπίδας καί ἐλευθερίας. Γιατί ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ προσφορά καί ἡ θυσία ὅπως ἐσεῖς διδάξατε πρέπει νά κατατίθενται ἄσχετα ἀκόμα καί ἀπό τήν ἀναγνώρισή τους.

Καί ὅπως λέει καί ὁ μεγάλος ποιητής τοῦ Ἑλληνισμοῦ Γιῶργος Σεφέρης:

«Ἐνα παρθένο δάσος σκοτωμένων τό μυαλό μας.

Κι ἂ σου μιλῶ μέ παραμύθια καί παραβολές,

εἶναι γιατί τ' ἀκοῦς γλυκότερα καί ἡ φρίκη

δέν κουβεντιάζεται, γιατί εἶναι ζωντανή,

γιατί εἶναι ἀμίλητη καί προχωράει,

στάζει τή μέρα, στάζει στόν ὕπνο,

μνησιπήμων πόνος.

Νά μιλήσω γιά ἥρωες, νά μιλήσω γιά ἥρωες:

Μιχάλης πού ἔφυγε μέ ἀνοικτές πληγές ἀπ' τό Νοσοκομεῖο

ἴσως μιλοῦσε γιά ἥρωες ὅταν, τή νύκτα ἐκείνη,

πού ἔσερνε τό ποδάρι του μές στή συσκοτισμένη πολιτεία,

οὔρλιαζε ψηλαφώντας τόν πόνο μας. «Στά σκοτεινά

πηγαίνοντες, στά σκοτεινά προχωροῦμε».

Οἱ ἥρωες προχωροῦν στά σκοτεινά.

Κύριε Πρόεδρε, Μακαριώτατε,

‘Ο Ἑλληνισμός ξεχώριζε, γιατί ἔβρισκε πάντα τόν ἔνα, τόν ἀναντικατάστατο ρόλο, πού δίνει νόημα καί περιεχόμενο στή ζωή: Τόν ἀγῶνα γιά ἐλευθερία, γιά πρόοδο τῆς κοινωνίας, γιά τήν προκοπή τοῦ λαοῦ καί τοῦ ”Ἐθνους”.

‘Από τά πανάρχαια βάθη τῆς Ιστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀκούγεται στούς αἰῶνες τό παράγγελμα πού ἀπορρίπτει τήν ὑποταγή, τήν ἀδράνεια καί τήν παραίτηση, μπροστά στά τείχη πού ὑψώνουν μπροστά μας οἱ κάθε λογῆς κήρυκες καί προπέτες τῆς ἐνσω-

μάτωσης καί τῆς ἥττας «Εἶς οἰωνός ἄριστος ἀμύνεσθαι περί πάτρης».

”Ομοια καί ἐμεῖς. ‘Ο Έλληνισμός τῆς Κύπρου. Διαβάζουμε τούς οἰωνούς τῆς νέας ἐποχῆς. Ἀνταποκρινόμαστε στό πολύβου Ελληνισμό τῆς Ιστορίας. ”Οχι γιά νά σταματήσουμε περιδεεῖς καί παράλυτοι μπροστά στά τείχη, μπροστά στίς δυσκολίες πού συναντοῦμε, ἀλλά γιά νά τραβήξουμε καταπάνω τους, νά τά γκρεμίσουμε, νά τά ξεπεράσουμε.

”Ετσι μᾶς δίδαξαν οἱ ἡρωες πού τιμοῦμε σήμερα. ”Ετσι παραγγέλλει σέ ὅλους τούς δυνατούς τόνους τό ἐθνικό μας χρέος, ή πολιτιστική μας κληρονομιά, ή ιστορική μας ρίζα, οἱ παραδόσεις καί ὑποθῆκες τῶν ἀθανάτων ἀγωνιστῶν τῆς Κυπριακῆς Ελευθερίας.

Καί ἐμεῖς, ἀδέλφια μας τῆς ἀντίστασης, τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἐλευθερίας, ὅρκο σᾶς δίνουμε:

Πώς μέρα καί νύκτα θά παλεύουμε ώστου ἀπό τά σκοτάδια ἀναβλύσει φῶς. Φῶς ἄπλετο Ελευθερίας.

---