

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ MONTH

Μέρος Α'

Η παροῦσα μελέτη σκοπεῖ στό νά ἀναδείξει τά στοιχεῖα πού καθορίζουν τήν ἐνασχόληση τοῦ ποιητῆ Κώστα Μόντη μέ τή σφαιρα τοῦ μεταφυσικοῦ. Δύο διευκρινήσεις προοιμιακές εἶναι, νομίζω, ἀπαραίτητες, προκειμένου νά κατανοηθεῖ ὁ χῶρος, μέσα στόν ὅποιο θά κινηθεῖ ἡ ἐργασία αὐτή. Πρῶτα, ὁ ὀρισμός τῆς ἔννοιας τοῦ «μεταφυσικοῦ». Σ' αὐτήν δέν ἐντάσσεται μόνο ὅ, τι ἀνήκει στή σφαιρα τοῦ οὐράνιου κόσμου (τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀγγέλων), ἀλλά περιλαμβάνεται, ἀνάμεσα σ' ἄλλα, καί κάθε εἰδούς ἀναφορά στήν καθημερινή βιωτή τῶν κατ' ὄνομα χριστιανῶν, στό περιεχόμενο τῶν αἰτημάτων τῆς Θείας Λειτουργίας, καθώς ἐπίσης καί στό δριακό τέλος τῆς ζωῆς, τόν θάνατο, στόν ὅποιο συχνά ἐπανέρχεται ὁ ποιητής στό ἔργο του. Γιά τήν παρουσία καί ἀπουσία τοῦ Θεοῦ θά ἥταν ἀναγκαῖο νά ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ καταστάσεις αὐτές δέν ἀφοροῦν τήν θρησκευτική - ὑπαρκτική τοποθέτηση τοῦ Μόντη, ἀλλά ἐρμηνεύουν τήν ἀποδοχή ἡ τήν ἀπόρριψη τοῦ θείου ἀπό τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο ἡ τούς ἀνθρώπους, πού ἔχει κάθε φορά κατά νοῦν ὁ ποιητής.

Γιά σκοπούς μεθοδολογίας ἡ μελέτη αὐτή χωρίζεται σέ ἐπιμέρους ἐνότητες, στίς ὅποιες παρατίθενται ἀποσπάσματα ποιημάτων, ἔτσι ὥστε ὁ λόγος νά εἶναι παραστατικός καί ὁ ἀναγνώστης νά ἔχει στή διάθεσή του αὐτούσιο τό ποιητικό κείμενο. Γιά τή συγγραφή εἴχαμε ὑπόψη τίς συλλογές «Στιγμές» (1958), «Ποίηση τοῦ Κώστα Μόντη» (1962), «Γράμμα στή μητέρα καί ἄλλοι στίχοι» (1965), «Ἐξ ἰμερτῆς Κύπρου» (1969), «Ἐν Λευκωσίᾳ τῇ...» (1970),

«Καί τότ’ ἐν εἰναλίῃ Κύπρῳ» (1974), «Πικραινόμενος ἐν ἑαυτῷ» (1975), «Κύπρος ἐν Αὐλίδι» (1976), «Κύπρια εἰδώλια» (1980), «Μετά φόβου ἀνθρώπου» (1982), «Ἀντίμαχα» (1983), «‘Ως ἐν κατακλεῖδι» (1984), «Ἐπί σφαγήν» (1985), «Ὑπό σκιάν» (ἀνέκδοτα), «Γράμμα στή μητέρα καί ἄλλοι στίχοι» (1965), «Δεύτερο γράμμα στή μητέρα» (1972) καί «Τρίτο γράμμα στή μητέρα» (1985)¹.

Ποιητικές ἀναφορές γιά τό Θεό.

Ο ποιητής, μέ τήν πλούσια δύμολογουμένως φαντασία του, περιγράφει, μέ κριτική περισσότερο διάθεση, τή σχέση τοῦ Θεοῦ μέ τά δημιουργήματά Του, τόσο τά λογικά, τούς ἀνθρώπους, ὅσο καί μέ τήν ὑπόλοιπη κτίση. Εἰδικότερα ὁ Μόντης κάποιες φορές γίνεται καυστικός στή θεώρησή του αὐτή, κρίνοντας γιά παράδειγμα τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέ τό Θεό ώς ὑστερόβουλες. Στήν προσπάθειά του νά περιγράψει τή στάση τοῦ Θεοῦ ἔναντι τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού ἡ ποίησή του φτάνει σέ σημεῖα ἀπαράμιλλης τέχνης καί τόν καθιστᾶ μοναδικό μάστορα τοῦ γραπτοῦ λόγου. Βεβαίως δέν θά πρέπει νά ἀναζητήσει κανείς στό Μόντη τόν ὠριμασμένο θεολογικό στοχασμό. Καί αὐτό εἶναι ἀναμενόμενο, ἀφοῦ ἡ σκέψη του κινεῖται ἐλεύθερα, μακριά ἀπό συγκεκριμένους θρησκειακούς προσανατολισμούς. ”Ετσι στό πρῶτο ἀπό τά δυό πολύ σύντομα - λακωνικά, θά ἔλεγα - ποιήματά του, τό «Ἐκ Θεοῦ I», γράφει:

«Νά μήν ἀκούω ἐκεῖνο τό ‘ἔτι δεόμεθα’.

Νά μήν τό ξανακούσω»².

Καί στό δεύτερο, τό «Ἐκ Θεοῦ II», σημειώνει:

«Τουλάχιστο μή μέ ἐνοχλεῖτε μέ τούς ψαλμούς σας»³.

1) Στήν παροῦσα μελέτη χρησιμοποιοῦμε τή συνολική ἔκδοση τῶν ποιητικῶν συλλογῶν τοῦ Κώστα Μόντη, Ποιήματα, τ. Α', Λευκωσία 1975.

2) Πικραινόμενος ἐν ἑαυτῷ, Λευκωσία 1975.

3) ”Ο.π. Στό ὄδιο πνεῦμα κινοῦνται καί ἄλλα ποιήματά του. Βλ. ἐνδεικτικά στήν ποιητική συλλογή «Κύπρια εἰδώλια» (1980) τό ποίημα «Περί Θεοῦ» καί «Θεός πρός Ιησοῦ».

“Οπως θά γνωρίζει ό φίλος ἀναγνώστης, ὁ Μόντης ἔχει χαρακτηριστεῖ ως σωκρατικός φιλόσοφος. Καί αὐτός ὁ χαρακτηρισμός ταιριάζει ἀπόλυτα μέ τά δυό ποιήματα πού προηγήθηκαν. Λίγες, περιεκτικές λέξεις καί τά ὑπόλοιπα ἐπαφίενται στὸν φιλόμουσο, πού θά πρέπει μέ τή σκέψη του νά ἀναζητήσει τά ἐλλείποντα. Τεχνοτροπικά στό σημεῖο αὐτό ἡ ποίηση τοῦ Μόντη θυμίζει αὐτό πού ἐκπροσωπεῖ ἡ ἀφηρημένη ζωγραφική στό χῶρο τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν. Ἀφαιρώντας τά περιβλήματα καί μέ μόνο κύριο κορμό τήν ούσια, ὁ ποιητής καθώς καί ὁ ζωγράφος ἀφήνουν τό θαυμαστή τῶν ἔργων τους νά προσθέσει τά ὑπόλοιπα.

Στά «Ἀντίμαχά» του, ἐμπνεόμενος ἀπό τή σύναξη στό ναό γιά τή θεία λειτουργία, θά γράψει λιτά καί ἀπέριττα:

«Οταν τελειώσει ἡ λειτουργία,

Ἐλᾶτε στό προαύλιο νά τό κουβεντιάσουμε.

Οταν τελειώσει ἡ λειτουργία,

Θά σᾶς περιμένω στό προαύλιο νά τό κουβεντιάσουμε»⁴.

Ἐδῶ θά πρέπει νά ἔστιαστεῖ τό ἐνδιαφέρον στήν προσωπική πρόσκληση πού ἀπευθύνει ὁ Θεός στούς προσευχόμενους πιστούς, μέ τό ρῆμα στό μελλοντικό χρόνο: «Θά σᾶς περιμένω». Ἐνδεχομένως ὁ ποιητής θά εἶχε ως προσλαμβάνουσες τίς παραστάσεις τῶν συγκεντρωμένων πιστῶν στίς αὐλές τῶν ἐκκλησιῶν μετά τό τέλος τῆς θείας λειτουργίας, ὅπου, μεταξύ διανομῆς κολλύβων καί κεραστικοῦ ποτοῦ, τίθενται καί συζητοῦνται σέ πνεῦμα φιλικό διάφορα τρέχοντα προβλήματα τῆς κοινότητας ἢ ἐνορίας, στήν ὅποια αὐτοί ἀνήκουν.

Ο Ἰησοῦς στήν ποιητική δημιουργία τοῦ Μόντη.

Ἡ θεανθρώπινη μορφή τοῦ Χριστοῦ «παρελαύνει» μέσα ἀπό μιά σειρά ποιημάτων τοῦ Μόντη, στά ὅποια παρουσιάζεται μέρος

4) «Ἀντίμαχα» (1983).

τοῦ ἔργου πού εἶχε ἐπιτελέσει κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας παραμονῆς Του στή γῆ. Ὁ στιχουργός δέν παραλείπει μέ τίς διεισδυτικές παρατηρήσεις του νά ἀναφέρεται καί στίς πολύ ἀνθρώπινες, παιδικές κυρίως, στιγμές Του καί μέ τήν πλούσια φαντασία του νά Τόν παρουσιάζει μέ τόν ὑποτιθέμενο παιδικό Του φίλο νά παίζει κρυφτό ἢ νά κουβεντιάζει γιά διάφορα θέματα τῆς ἡλικίας Του.

Σέ ἄλλα ποιήματά του ὁ Ἰδιος ὁ Μόντης, τρόπον τινά, κάνοντας δεύτερες σκέψεις, ἀναρωτιέται ἂν οἱ ἀναφορές του ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα ἢ ἂν ἀπλῶς εῖναι ἀποκύημα τῆς δικῆς του φαντασίας. Ἡ σκέψη τοῦ ποιητῆ στίς περισσότερές του συνθέσεις εῖναι ἐπηρεασμένη ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού ἔχει σχηματισμένη στό μυαλό του κάθε χριστιανός. Λεπτομέρειες τοῦ κηρυκτικοῦ ἔργου ἢ τῶν θαυμάτων Του ἀφήνουν τόν ποιητή ἀδιάφορο.

”Ετσι, ἔξαίροντας τό θεϊκό μεγαλεῖο τοῦ Θεανθρώπου, ὁ Μόντης θά σκιαγραφήσει μέ τό γνωστό ἀφαιρετικό του λόγο τό Χριστό ώς ἔξῆς:

«Τό βλέμμα του συγκέντρωνε τούς ὁρίζοντες στό σημεῖο.

Ἡ πορεία του διαχώριζε τούς ἀγρούς.

Κι ἀνάλυε τό νερό στά συστατικά του»⁵⁾.

”Οπως ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπό τή σύνολη ποιητική του παραγωγή, ὁ ποιητής τῆς Λευκωσίας εἶχε μιά ἀφοσίωση, μέ τήν κυριολεκτική ἔννοια τοῦ ὄρου, στά ἐγγονάκια του. Πολλές φορές συνθέτει ἔνα πρῶτο ποίημα καί στή συνέχεια παραλλαγμένες μορφές του, γιά νά ἔξωτερικεύσει μέ μιά ἄλλη σειρά λέξεων τά ἴδια αἰσθήματα ἀγάπης καί στοργῆς σ' αὐτά. Κινούμενος στό πνεῦμα αύτό, ἀρκετές φορές θά ἀνατρέξει στήν παιδική ἡλικία τοῦ Χριστοῦ καί θά «κτίσει» τή μορφή Του πάνω σέ προσλαμβάνουσες - προσφιλεῖς στόν ἴδιο, λόγω τῶν καλῶν σχέσεών του μέ

5) «Στιγμές» (1956).

τά παιδιά - παραστάσεις. Κάπως ἔτσι βλέπει ποιητικά τόν 'Ιησοῦ στά πρῶτα παιδικά Του χρόνια:

«Τήν παιδική του γειτονιά ἀναζήτησα πρωτίστως
νά τόν δῶ νά κρατᾶ τήν μητέρα του ἀπ' τό ροῦχο,
νά τόν δῶ νά παίζει κρυφτό μέ τά γειτονόπουλά του»⁶.

Καί σέ μιά ἄλλη ποιητική του στροφή θά ἀναφερθεῖ σέ ὑποθετικό παιδικό Του φίλο, θέτοντας τό ἐρώτημα:

«Ποιός ἦταν αὐτός πού δέν τόν εἶπε Διδάσκαλο;
Ποιός ἦταν αὐτός πού δέν τόν φώναξε μέ τό μικρό του ὄνομα;»⁷

Καί ἄλλοῦ, ἀμφιβάλλοντας κάπως γιά τήν ὀρθότητα τῶν παρατηρήσεών του αὐτῶν, σημειώνει:

«Ἐλπίζω νά μήν εἶναι δημιουργήματα τῆς φαντασίας μου
ὅσα λέω γιά τόν παιδικό Σου φίλο.

Πρέπει νά εἶχες ἔνα παιδικό φίλο δέν εἶναι;»⁸

Αὐτές τίς «προσφιλεῖς μνῆμες»⁹ κατά τόν ποιητή - τίς ἐμπειρίες δηλαδή τῆς παιδικῆς Του ἡλικίας - κουβάλησε ὁ Χριστός καί ὅταν ἀργότερα ἀνέβηκε στόν οὐρανό μαζί μέ τόν Πατέρα Του.

΄Ασφαλῶς στό ὀπτικό πεδίο τοῦ ποιητῆ βρίσκεται καί ἡ φρικτή δοκιμασία τῆς σταύρωσής Του. Σέ μιά πολύ ἀνθρώπινη στιγμή τοῦ πάθους Του ὁ Μόντης περιγράφει τίς δύσκολες στιγμές, ὅπου, φορτωμένος τό σταυρό τοῦ μαρτυρίου Του, βλέπει ξαφνικά ἀνάμεσα στό πλῆθος καί τή μητέρα Του. Καί τότε βάζει τά δυνατά Του νά μήν πέσει, νά ἀντέξει, γιά νά μήν πληγώσει ἀκόμα περισσότερο τή μάνα Του. Καί ἐπιλέγει:

6) «Στούς 'Άγίους τόπουν» (γιά τόν 'Ιησοῦ) στήν ποιητική συλλογή «Ἐπί σφαγήν» (1985).

7) «"Ενας παιδικός φίλος τοῦ 'Ιησοῦ" στή συλλογή «'Υπό σκιάν». 'Ανέκδοτα. Στό ՚διο πνεῦμα κινεῖται καί τό ποίημα «Η Σταύρωση - Μιά συνάντηση» καί «'Ιησοῦς II» ՚.π.

8) «Πρός 'Ιησοῦ» στή συλλογή «'Υπό σκιάν». 'Ανέκδοτα.

9) Στό ποιητικό ἔργο «Παρενέργειες τοῦ ἐνανθρωπισμοῦ στόν 'Ιησοῦ», ՚.π.

«Δέ σκέφτεται τή Σταύρωση.

Τίποτ' ἀπ' ὅλα τ' ἄλλα δέν σκέφτεται.

Μονάχα τό στρίψιμο»¹⁰.

Ἡ σκέψη τοῦ ποιητῆ δέν μένει ὡς ἐδῶ. Βλέποντας καὶ ἀποτιμώντας ἀρνητικά τήν ἀνταπόκριση στήν προσφορά τοῦ Χριστοῦ κάποιων ὀπαδῶν Του, κατ' ὄνομα μόνο χριστιανῶν, καὶ δή ἀνωτέρων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι περιβάλλονται ὡς στολισμό ὅχι τήν ἀρετήν ἀλλά τά πλούτη, παρουσιάζει τόν ταπεινό Χριστό δειλό καὶ τρομαγμένο μπροστά τους νά κοιτάζει παραξενεμένα καὶ νά ψελλίζει.

Αὐτά τά συναισθήματα ἐκφράζονται ἀνάγλυφα μέσα ἀπό τό ποίημά του, πού ἐπιγράφεται «Οὐ γάρ πλέον αὐτός ὁ "Ὑψιστος, ἀλλ' ἡμεῖς». Σ' αὐτό ἀνάμεσα σ' ἄλλα γράφει:

«Σκέφτομαι μέ πόσο δέος θά ἀπευθυνθεῖ ὁ γυμνόπους Ἰησοῦς,

θά ἀναγκαστεῖ καμιά φορά νά προσέλθει

ἐνώπιον τῶν χρυσῶν θρόνων τῶν ἐπί γῆς ἐκπροσώπων του.

Πόσο τρομαγμένα θά κοιτάζει;

πόσο τρομαγμένα θά ψελλίζει;»¹¹

“Ομως καὶ ἔκει πού βρίσκεται, στούς οὐρανούς, ὁ ποιητής Τόν βάζει νά διερωτᾶται πραγματικά ἢν τό ἔργο πού πρόσφερε στούς ἀνθρώπους βρῆκε τήν κατάλληλη ἀνταπόκριση. Μονολογώντας, ὁ Ἰησοῦς θά πεῖ μέ τά λόγια τοῦ Μόντη:

«...Εἰλικρινά δέν μέ πίκρανε ἡ Σταύρωση,

μά τά μετέπειτα, τά μέχρι τοῦδε,

μά τά μέχρι τοῦδε σας»¹².

Γ' αὐτό καὶ ἀλλοῦ, βλέποντας τήν κατάντια τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως τόν κατάντησαν οἱ χριστιανοί - γιά νά παραφράσουμε κάπως

10) «Τό πέσιμο τοῦ Ἰησοῦ» στά «Κύπρια εἰδώλια» (1980).

11) Καί τότ' ἐν είναλίη Κύπρῳ» (1974).

12) «Ιησοῦς πρός ἀνθρώπους» στά «Κύπρια εἰδώλια» (1980).

τόν Μπερντιάγιεφ - θά ἀπευθύνει τόν καίριο προβληματισμό, ύπό μορφή ἐρώτησης, στόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ:

«...Δέν ξέρω ἂν παρακολουθεῖς» (ἐννοεῖ τόν κόσμο πού ἄφηκες στή γῆ)¹³.

Ἡ Ἐκκλησία καὶ τό περιεχόμενο τῆς λατρείας της.

Οἱ ἀναφορές τοῦ ποιητῆ μας, ὅσο λιτές κι ἀν εἶναι, περιλαμβάνουν καὶ τή θεματική αὐτή ἐνότητα. Ὁ Μόντης χαίρεται τήν ἀπλότητα τῶν ναῶν, καὶ ἔκεī ὅπου διαπιστώνει πολυτέλεια καὶ ἐπίδειξη πλούτου στηλιτεύει μέ τό δικό του τρόπο ὅ, τι δέν ἀνταποκρίνεται σ' αὐτό τό ἰδεατό δεδομένο. Παράλληλα τοποθετεῖται κριτικά καὶ ἀποτιμᾶ μέ ἀρνητικό τρόπο τήν τάση τῶν ἐκκλησιαζόμενων νά ἐπαιτοῦν μέσα ἀπό τίς προσευχές τους στό Θεό. "Ετσι οἱ ὕμνοι καὶ οἱ εὐχές, πού χρησιμοποιοῦνται στίς ἀκολουθίες, περνοῦν κάποιες φορές ἀπό τή δική του ἀμφισβήτηση.

Ξεκινᾶμε τή περιδιάθασή μας ἀπό τό ποίημα «Οἱ καθεδρικοί», ὅπου ὁ Μόντης φαίνεται νά ἀμφισβήτηε τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ σ' αὐτούς, λόγω τῆς ὑπερβολικῆς τους πολυτέλειας:

«Δέ νομίζω νά 'χει ἐπισκεφθεῖ αὐτούς τούς καθεδρικούς ὁ Χριστός,

τόν ξέρω καλά ἐγώ.

Αὐτή τή στιγμή θᾶ 'ναι ξυπόληπτος

στό ξωκκλήσι τῆς Μολυβδοσκέπαστης.

Νά δεῖτε πού ὅταν ἐπιστρέψω καὶ τοῦ διηγοῦμαι,

Θ' ἀκούει μέ γουρλωμένα μάτια σά μικρό παιδί¹⁴.

Γιά τήν «ζητιανιά» τῶν προσευχομένων θά ἐπιστρατεύσει λε-

13) «Πρός Ἰησοῦ», «Ἀντίμαχα» (1983).

14) «Καί τότ' ἐν εἰναλίῃ Κύπρῳ» (1974). Καί ἀλλοῦ, στό ποίημα: «Στόν καθεδρικό τῆς Φλωρεντίας», θά διερωτηθεῖ: «Τό ἴδιο κάνει ἀν προσευχηθῶ μέσῳ αὐτοῦ τοῦ ναοῦ Κύριε; Είσαι κι ἐδῶ Κύριε, ὅπως ἥσουνα στό μακρινό ξωκκλησάκι τοῦ χωριοῦ μου;» ὄ.π.

κτικά σχήματα, λιτά μέν ἀλλά τά πλέον κατάλληλα, γιά νά δώσει τό μέγεθος τῆς μικρότητας τοῦ ἀνθρώπου.

Διαβάζουμε:

«Παρακολουθήστε προσεκτικά μιά λειτουργία

Καί μετρήστε τίς ἀπαιτήσεις μας.

Παρακολουθήστε προσεκτικά μιά λειτουργία

Καί μετρήστε τή ζητιανία μας»¹⁵.

΄Αλοῦ ὁ ποιητής ὡθεῖ τούς χριστιανούς νά ἐγκαταλείψουν μιά στεῖρα δοξολόγηση τοῦ ὄντος τοῦ Θεοῦ καί νά κοιτάξουν πῶς νά συμμορφώσουν τό βίο τους μέ τό θέλημά Του.

΄Ετσι γράφει σχολιάζοντας τούς στίχους ἀπό τή Μεγάλη Δοξολογία:

«Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καί αἰνέσω τό ὄνομά σου».

«Δέν τόν ἐνδιαφέρουν αὐτά. Πέστε του τί ἄλλο θά κάνετε καθ' ἑκάστην ἡμέραν»¹⁶.

΄Η Παναγία ὅπως τήν παρουσιάζει ὁ ποιητής.

΄Οπως ἔχει προαναφερθεῖ, ὁ Μόντης δέν κινεῖται στίς μεταφυσικές ποιητικές του περιπλανήσεις, στηριζόμενος πάνω στό ὑπόβαθρο μιᾶς συγκεκριμένης θρησκευτικῆς διδαχῆς. Τοῦτο βέβαια δέν ὑποδηλώνει τήν πλήρη παραγνώριση τῶν παγιωμένων θέσεων τῆς ὀρθόδοξης δογματικῆς γιά ιερά πρόσωπα καί θεῖα γεγονότα πού ἀπασχολοῦν καί τόν ἴδιο, τά ὅποια, ὅμως, ἀναμφίβολα προσ-

15) «Κύπρια εἰδώλια» (1980).

16) «΄Αντίμαχα» (1983). Στήν ποιητική συλλογή του «΄Ως ἐν κατακλεῖδι» θά κάνει μιά μικρή παρέμβαση καί στό περιεχόμενο κάποιων εὐχῶν τῆς θείας λειτουργίας, ὅπου «τοῦ ἀναφέρουμε παραδείγματα μήπως καί δέν καταλάβει καλά. Νά ἔτσι ὅπως ἔκανες στήν περίπτωση τοῦ τάδε Κύριε, νά ἔτσι ὅπως ἔκανες ἐκεῖνο Κύριε...». Βέβαια θά πρέπει νά σημειωθεῖ, ὅτι ὁ Θεός γνωρίζει ἀπό πρίν τί ἔχουμε ἀνάγκη. Ή διατύπωση τῶν προσευχῶν ἀφορᾶ ἔμᾶς, τούς ἀνθρώπους, οἱ ὅποιοι γιά νά ἀναχθοῦμε στόν οὐρανό ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό παραδείγματα, ἀπό λεκτικά σχήματα, ἀπό περιπτώσεις κοκ.

εγγίζονται μέσα από τή δική του όπτική. Τό πρόσωπό της Παναγίας άποτελεῖ ίσως ένα παράδειγμα, πού δείχνει πρός τήν κατεύθυνση αύτή. Στίς ποιητικές συλλογές πού άποτέλεσαν πηγές ἀντλησης στοιχείων γιά τή σύνθεση αύτής της έργασίας γίνονται λίγες ἀναφορές γιά τό πρόσωπό της. Ό ποιητής σέ δυό συντομότατα ποιήματά του μᾶς μεταφέρει τίς δικές του αἰσθητικές ἀποτιμήσεις γιά μιά εἰκόνα τῆς Παναγίας στή Σόφια¹⁷.

Σέ μιά ἄλλη σύνθεση, ὅπου περιγράφεται τό πρόσωπό της, ὁ στιχουργός τήν θέλει, ἡ μᾶλλον τήν ὄνειρεύεται, μακριά ἀπό ἔγνοιες καί σκέψεις μελάγχολες, πού ἀφοροῦν τήν πορεία τοῦ γιοῦ της πρός τό πάθος καί τό θάνατο. Τήν θέλει νά παίζει ἀνέμελα σχοινάκι καί νά μήν ἔχει τήν ἄμεση ἐξάρτηση ἀπ' Αὐτόν. ”Ετσι θά γράψει:

«Γιατί πάντα μέ τόν Χριστό;
γιατί πάντα ἐξαρτημένη ἀπ' αύτόν;
Ζωγραφίστε μου μιά μόνη Παναγιά,
ζωγραφίστε μου μιά μόνη Παναγιά νά παίζει σχοινάκι,
ζωγραφίστε μου μιά μόνη Παναγιά μέ τά πρῶτα της ὄνειρα,
ζωγραφίστε μου μιά ἀνέμελη Παναγιά,
νά μήν ξέρει τί προγραμματιζόταν πίσω ἀπό τήν πλάτη της»¹⁸.

Τοῦτο βέβαια μπορεῖ νά ἀναφερθεῖ μόνο «ποιητική ὀδείᾳ», ἀφοῦ, ώς γνωστόν, ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τή γέφυρα, πού συνδέει τό ἀνθρώπινο μέ τό Θεῖο, ἐξαιτίας τῆς ἰδιότητάς της ώς μητέρας τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Οὐράνιου Πατέρα.

‘Ο θάνατος στήν ποίηση τοῦ Μόντη.

‘Η προσωπική ιστορία τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τά ἐπί μέρους περι-

17) Στήν συλλογή «Κύπρος ἐν Αὐλίδι» (1976) γράφει γιά «Μιά Παναγιά στήν Σόφια» καί εύθυνς ἀμέσως συνθέτει ένα δεύτερο ποίημα μέ τίτλο «Γιά τήν ἴδια Παναγιά».

18) Βλέπε ποίημα ἡ «Παναγιά» στή συλλογή «Καί τότ’ ἐν εναλίῃ Κύπρῳ» (1974).

στατικά της, ἀποτελοῦν πολλές φορές τόν ίστό, πάνω στόν όποιο ὑφαίνεται ὁ χαρακτήρας του, ἡ φιλοσοφία του, ὁ τρόπος θεώρησης τῶν πραγμάτων καί τοῦ κόσμου. Ὁ Κώστας Μόντης εἶχε «βεβαρημένο» βιογραφικό ιστορικό ἀπό θανάτους δικῶν του προσώπων. Στά 1922 χάνει τόν ἀδελφό του Γιώργο ἀπό φυματίωση καί τήν ἕδια χρονιά ὁ ἄλλος του ἀδελφός Νίκος φεύγει καί αὐτός ἀπό λευχαιμία. Ἡταν τότε ὁ πρῶτος ἥλικιας 21 ἐτῶν καί ὁ δεύτερος 16. Καί σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό, τέσσερα χρόνια ἀργότερα ἀποχωρίζεται τήν ἀγαπημένη του μητέρα καί ὁ πατέρας του, γιά νά μήν πικραθεῖ ὁ γιός τους, τόν φέρνει στή Λευκωσία, ὅπου καταλύει γιά μικρό χρονικό διάστημα σ' ἓνα ξενοδοχεῖο. Τό ἀποκορύφωμα συνιστᾶ ὁ θάνατος τοῦ πατέρα του στά 1930 ἀπό καρκίνο. Πονεμένος ὁ ποιητής ἀπό ὅλα αὐτά τά δεδομένα, ἥταν ἀδύνατο νά μήν ἀσχοληθεῖ καί μέ τή θεώρηση τοῦ θανάτου. Ἐχουν διαπιστωθεῖ ἀπό τόν γράφοντα πολύ συχνές ἀναφορές του στό θέμα αὐτό καί μιά πλειάδα ποιημάτων στρέφονται περί τό θεματικό ὅξονα τοῦ θανάτου. Ἀσφαλῶς δέν θά παρατεθεῖ ὅλος ὁ ποιητικός πλοῦτος, ἀλλά θά ἀνθολογηθεῖ μέρος του, γιά νά δειχθεῖ τοῦ λόγου τό ἀληθές.

”Ας ἐκκινήσουμε, λοιπόν, μέ ἀφετηρία τήν ἔμπνευση τοῦ ποιητῆ γύρω ἀπό τό δριακό αὐτό σημεῖο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ματαιότητα τῶν πραγμάτων, τό ἐπικείμενο τέλος, ἐπανέρχεται συχνά στή σκέψη τοῦ Μόντη καί τόν γεμίζει μέ ἀπελπισία, κάποτε ἀδιόρατη. Τό ξέρει, τό συνειδητοποιεῖ, ὅπως κάθε ἀνθρωπος, πώς ἡ μοιραία κατάληξη τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ φυσική ἀποσύνθεση καί ὁ θάνατος. ”Ομως, σάμπως νά ἀκροζυγιάζεται κάποιες φορές, ρωτᾶ, ἵσως περιμένοντας μιά ἀπάντηση πού νά ἱκανοποιεῖ καί νά γεμίζει μέ φῶς νοῦ καί καρδιά. Στό ποίημα «Κόκκαλα - Ἀπό μιά ἀνασκαφή τάφου» σημειώνει:

«Γιά νά καταλάβω καλά,
ξέραμε καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς διαδρομῆς
πώς αὐτά θά ἀπέμεναν στό τέλος

**Γιά νά καταλάβω καλά,
ξέραμε καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς διαδρομῆς
πώς σ' αὐτά θά καταλήγαμε στό τέλος;»¹⁹**

Κάποιες φορές ή ἀνησυχία του μεγαλώνει, καθώς διαισθάνεται τόν πόνο, πού θά βιώσουν οἱ ἀνθρωποι, πού ἀγάπησε καί τόν ἀγάπησαν, ὅταν θά φύγει:

**«Ἐτσι πού συνδέθηκα τόσο πολύ μ' αὐτό τό σπίτι,
φοβᾶμαι τή μελαγχολία ἐκείνων πού μέ ἀγάπησαν,
ὅταν θά βλέπουν ἄδεια τή γωνιά μου στήν τζαμαρία·
φοβᾶμαι τή μελαγχολία ἐκείνων πού μέ ἀγάπησαν,
ὅταν θά βλέπουν ἄδεια τή θέση μου στή βεράντα».**

Σ' αὐτό τό ποίημα ό συναισθηματικός τονισμός ἐπικεντρώνεται, νομίζω, ὅχι μόνο στούς στίχους, πού παρατέθηκαν πιό πρίν, ἀλλά καί στό ἐπίτιτλο τοῦ ποιήματος. Ο Μόντης τό ἐπιγράφει: «Οταν θᾶ ἔχω φύγει - ὁδός Σαλαμίνος 2, "Αγιος Δομέτιος». Τό δεύτερο αὐτό ἐπεξήγημα ἐνισχύει τή μελαγχολία, εῖναι κατά κάποιο τρόπο τά στοιχεῖα ταυτότητας ἐνός ἀνθρώπου, πού ἔζησε γεωγραφικά σέ μιά γωνιά τῆς Λευκωσίας, μά δέν ὑπάρχει πιά.

Γενικά ἡ στάση του διέπεται ἀπό μιά συγκρατημένη λύπη. Στήν ποιητική του ἔκδοση «Στιγμές», ό ποιητής, παρά τό ὅτι διανύει τήν τρίτη δεκαετία τῆς ζωῆς του, φαίνεται νά εἶναι ἔτοιμος γιά ἀναχώρηση. Γράφει:

**«Θά κοιτάξουμε γιά τελευταία φορά
τό γραφεῖο μας (τό γραφεῖο μας).
Θά κοιτάξουμε γιά τελευταία φορά
- καί τόσο ἀλλιώτικα τούς ἀνθρώπους.
Θά ἀκούσουμε τίς κουβέντες τους ὅλες...
Θά πᾶμε ἥσυχα στό κουρεῖο νά ξυριστοῦμε.**

19) Βλέπε τήν ποιητική συλλογή «Κύπρια εἰδώλια» (1980).

Θά φτιάξουμε τή γραβάτα μας προσεκτικά...

Έτοιμοι.

Δέν ξέχουμε πολλή λύπη πού φεύγουμε.

Μονάχα... Τίποτα»²⁰.

Βεβαίως οί σημειώσεις του οί ποιητικές γύρω ἀπ' αύτό τό θέμα εἶναι πολλές. Αύτό, ὅμως, πού μένει εἶναι, ὅτι ὁ Μόντης δέν προσπερνᾶ ἀδιάφορος τό μεγάλο αύτό κεφάλαιο τοῦ θανάτου, ἀλλά μᾶλλον ἐπικεντρώνεται σ' αύτό. "Ομως ἡ ἐνασχόλησή του τόσο μ' αύτό, ὅσο καί μέ δλα τά ἄλλα θέματα, ἔχει μέσα της μιάν «ἔμπνευσιν ποιήσεως», κατά πῶς θᾶ ὥλεγε καί ὁ Καβάφης, πού ξεπερνᾶ τήν πεζότητα τοῦ διαρθρωμένου πεζοῦ λόγου καί ἀγγίζει τήν ὀνειρική διάσταση ἐνός κόσμου, πού, ἔστω καί ψαύοντάς τον, συγκινεῖ καί ἀνεβάζει.

Mέρος Β'

Οί ποιητικές ρίμες τοῦ Κώστα Μόντη ὄριοθετοῦν τόν προβληματισμό, μέσα στόν ὅποιο κινήθηκε ἡ σκέψη του, στή διάρκεια τῆς πνευματικῆς του δημιουργίας, σιμά 60 χρόνια. Ἀφουγκράστηκε δλες τίς φωνές τοῦ κόσμου, μυστικές καί βοῶσες, καί τίς ἀπέδωσε στιχουργικά μέ μιά μοναδικότητα ἀνεπανάληπτη. 'Ο μάστορας αύτός, πού «ποτέ δέν ἐνώχλησε τίς λέξεις, χωρίς νᾶ 'χει τίποτα νά πεῖ», ἀφορμᾶται ἀνάμεσα σ' ἄλλα καί ἀπό τό μεγάλο κεφάλαιο τῆς θρησκευτικότητας. Συνθέτει ἄτιτλα σύντομα ποιήματα, σέ φόρμα τήν πατρότητα, τῆς ὅποίας διεκδικεῖ μόνο ὃ idios, ἀλλά καί ἐκτενέστερα ποιήματα, μέσα ἀπό τά ὅποια ἐκφράζει τήν ἀπορία του, καταθέτει τίς ἀπόψεις του, βάζει τό δικό του προσωπικό λογισμό. Τά περιθώρια τῆς σκέψης του δέν εἶναι προκαθορισμένα, κινεῖται ἐλεύθερα, ἀρπάζοντας ἰδέες

20) Βλέπε ποίημα «Θάνατος» στήν συλλογή «6'. "Εντιτλα».

κρυμμένες στό πουθενά. Καί ώς πρός τοῦτο διαφοροποιεῖται ἀπό ἄλλους, πού κινοῦνται ἀξιακά πάνω σέ συγκεκριμένα μοτίβα θρησκειακῆς προβληματικῆς.

Παρατηρώντας τόν κόσμο ώς χῶρο δράσης τοῦ Δημιουργοῦ, σ' ἔνα λιγόστιχο τεχνούργημά του γράφει: «*Ἄπλωσε ὁ οὐρανός ἔνα ψηφιδωτό, ἔνα ἀργοστόλιστο χαλί, νά βγει νά κάνει τόν περίπατό του ὁ Θεός*». Κάποιες φορές, ὅταν ἡ ἀδικία τοῦ κόσμου φτάνει στά ὅριά της, ἡ γρηγοροῦσα συνείδηση τοῦ ποιητῆ ἐξεγείρεται. Ή φτώχεια καί ὁ θάνατος, πού ἐπέρχεται ἐξαιτίας της, σέ μιά ἐποχή κατανάλωσης καί εὐημερίας, δόηγει τά βήματά του στό Θεό, στόν ὅποιο τολμᾶ νά διατυπώνει καίρια ἐρωτήματα: «*Φαίνεται κι ἡ Ἀφρική ἀπ' ἐκεī πάνω Κύριε, φαίνεται καί ἡ Αἰθιοπία καί ἡ Σομαλία;*».

Παράλληλα ἐνδόμυχες σκέψεις, πού κλωθογυρίζουν ἀείποτε στό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου - ἀναζητητῇ, φιλτράρονται στήν ποίηση τοῦ Μόντη καί γίνονται φύλλα πορείας, μέσα ἀπό τά ὄποια ἀλλάζει ἡ προοπτική θεώρησης κάποιων πραγμάτων. «Ετσι γράφει σ' ἔνα ποίημά του γραμμένο στά 1974. «*Ο πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν. Ἔγω σᾶς λέω πώς σκοπίμως τόν θέμε πανταχοῦ παρόντα, γιά νά τοῦ τά φορτώνουμε ὄλα*». Προφανῶς τό κέντρο βάρους τοποθετεῖται σέ κείνους, πού υίοθετοῦν τήν πρακτική τῆς ἥσσονος προσπάθειας καί ἀναμένουν τά πάντα ώς δῶρο ἐξ οὐρανοῦ. «Ομως ὁ ποιητής δέν παύει νά φέγει καί τήν ἀπληστία τοῦ ἀνθρώπου στίς σχέσεις του μέ τό Θεό. «*Λέμε, αὐτό Θέ μου καί δέν θέμε τίποτ' ἄλλο. Κι ἔρχεται αὐτό καί θέμε κι ἄλλο*».

Τέλος ὁ ποιητής τῆς Λευκωσίας καί τοῦ κόσμου γίνεται αἰσθαντικός, γλυκός, ὅταν ρίχνει στόν καμβά τοῦ λόγου του τίς πινελιές, γιά νά συνθέσει τή μορφή τοῦ Ἰησοῦ. Μιλώντας γιά τόν ὑποτιθέμενο παιδικό Του φίλο, θά γράψει: «*Ποιός ἦταν αὐτός πού δέν τόν εἶπε Διδάσκαλο; Ποιός ἦταν αὐτός πού τόν φώναξε μέ τό μικρό του ὄνομα;*».

«Αν χρειαζόταν μιά κατακλείδα στό λόγο, πού γράφεται, αὐτή

θά ἦταν μιά πρόταξη, πού κάνει ό *ἴδιος* σέ μιά συνέντευξη πού
ἔδωσε: «*Ο πόνος στούς ποιητές είναι ἔμπνευση*». ”Αν τά στιχουρ-
γήματά του ήταν ή *ἔμπνευση* τοῦ πόνου του, ό *Μόντης*, ναί, είναι,
ἀνάμεσα σ' ἄλλα, ἔνας ποιητής *ἴδιότυπα* θρησκευόμενος.

Δρ ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,
Βοηθός Διευθυντής
Ένιαίου Λυκείου Κύκκου Α'.
