

ΤΙΜΗ - ΧΡΕΟΣ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ

«Παρόντες ὄλοι;»

«Κύριε, ὁ Εὐαγόρας λείπει!»

«Παρόντες», λέει ὁ Δάσκαλος, καὶ μέ φωνή, πού τρέμει, ἀναφωνεῖ: «Σήκω, Εὐαγόρα, νά μᾶς πεῖς Ἐλληνική Ιστορία», ὑπογραμμίζοντας, μέ νόημα, μέ μιά μόνο μικρή φράση, τή συνεχή καὶ ἀδιάλειπτη, τήν παντοτινή, τήν αἰώνια παρουσία τοῦ ἰδεολόγου ἥρωά μας Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, στίς καρδιές ὅλων τῶν Ἐλλήνων, ὅπως αὐτή περίτρανα ἀναδείχθηκε, μέσα ἀπό τήν ἐθνική του δράση καὶ προσφορά, μέσα ἀπό τό φωτεινό του παράδειγμα.

Καί ἡ ιστορικά προδιαγεγραμμένη ἀπόφαση - ἀπάντηση τοῦ ὄραματιστῆ Εὐαγόρα, ὑπῆρξε σαφής καὶ ξεκάθαρη, δίνοντας, μέ ἐθνική ὑπερηφάνεια, τά διαπιστευτήρια τῆς τετιμημένης Ἐλληνικῆς του καταγωγῆς. Μιά ἀπόφαση - ἀπάντηση, ἀνάλογη καὶ ἀντάξια τῆς δικῆς του γενιᾶς, γενιᾶς θρύλων καὶ ἥρωων, ἀνάλογη καὶ ἀντάξια τῶν πεπρωμένων τῆς Φυλῆς, τῶν ἐθνικῶν ἐπιταγῶν καὶ περιστάσεων καὶ τῶν ιστορικῶν προσταγῶν τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ "Εθνους".

«Θά πάρω μιάν ἀνηφοριά,
θά πάρω μονοπάτια,
νά βρῶ τά σκαλοπάτια,
ποῦ πᾶν στή Λευτεριά...»!

Καί ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης, κάνοντας πράξη ζωῆς τούς πιό πάνω δικούς του στίχους, πέτυχε τό συναπάντημα μέ τή Λευτεριά, περνώντας στό πάνθεον τῆς ἐθνικῆς ἀθανασίας, καὶ καταλείποντας σέ μᾶς, τούς μεταγενέστερούς του, βαριά καὶ ἀσήκωτη ιστορική κληρονομιά.

‘Ο Κυπριακός ‘Ελληνισμός, ύποκλινόμενος, μέ πολύ σεβασμό καί εύγνωμοσύνη, ἀποτίει φόρο τιμῆς σέ ἔνα γνήσιο “Ελληνα, στὸν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, μέ τή συμπλήρωση, σήμερα, πενήντα τριῶν χρόνων ἀπό τότε, ἀνήμερα τῆς 14ης Μαρτίου 1957, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ 18χρονος λεβέντης μαθητής-μαχητής τοῦ ‘Ἐπικοῦ’ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. (1955-1959) ἀνέβαινε, ἀγέρωχος, μέ σθένος καί αὐταπάρνηση, μέ πίστη πρός τὸν Χριστό καί τήν αἰώνια Ἐλλάδα, ὡς ὁ τελευταῖος τῶν ἀπαγχονισθέντων, τό μακάβριο ἱκρίωμα τῆς ἀγχόνης, τήν ὁποία ἔστησαν οἱ “Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες, μεταξύ ἄλλων ἀπαίσιων μεθόδων, προκειμένου νά κάμψουν, καί μέ αὐτό τό ἀπηνές μέτρο, τό ἄκαμπτο φρόνημα τῶν παλληκαριῶν μας.

Καταθέτοντας, λοιπόν, σήμερα, ἐθνικά ύπερηφανοι γιά τὸν Εὐαγόρα, στή μνήμη του, τὸν ἀμάραντο καί μοσχοβολοῦντα στέφανο τῆς ἀγάπης, μά προπάντων τῆς ἀπέραντης εύγνωμοσύνης μας, σύρουμε τίς πιό κάτω λίγες γραμμές. Καί αὐτό, τό πράττουμε, κινούμενοι ἀπό συνειδησιακή ύποχρέωση, ἔνοντι τῆς τεράστιας συμβολῆς του στὸν ύπέρ πάντων ἀγῶνα τοῦ λαοῦ μας, δίδοντας τήν ἴδιά του τή ζωή, τήν ἀκριβή του νιότη, χαλάλι τῆς Πατρίδος! Ο Εὐαγόρας Παλληκαρίδης, ἀδιαφορώντας γιά τίς χαρές καί τίς λύπες τῆς ζωῆς, καί ἐγκαταλείποντας τά εὐγενῆ του ὄνειρα, τίς ἐπιδιώξεις καί τίς προσδοκίες του, πού ἀπόλυτα δικαιολογημένα ὁ κάθε νέος ἔχει καί κάνει, στή δική του ἡλικία, πρόσφερε, χωρίς τὸν παραμικρό ἐνδοιασμό, τὸν ἑαυτό του, αἰμάτινη σπονδή στό χοροστάσι τοῦ “Εθνους.” Ετσι, δικαίως, μέ τά ἔργα Πατρίδος πού πραγματοποίησε, παρά τή σύντομη ἐπίγεια βιωτή του, πέρασε, μέ ἀπροσμέτρητη ἐπιτυχία, τό κατῶφλι πού ὁδηγεῖ εἰς τάς χρυσᾶς δέλτους τῆς ἔνδοξης Ἑλληνικῆς μας Ἰστορίας.

Ήταν 27 Φεβρουαρίου τοῦ 1938, ὅταν στό χωριό Τσάδα τῆς Ἐπαρχίας Πάφου γεννιόταν ὁ Εὐαγόρας, τό τέταρτο παιδί τῆς οἰκογένειας τοῦ ἀστυνομικοῦ Μιλτιάδη Θεοδώρου ἀπό τὸν Λάρνακα τῆς Λαπήθου, καί ἐγγονός τοῦ Θεόδωρου Παλληκαρᾶ, ἀπό τόν ὁποῖο καί πήρε τό ἐπώνυμο Παλληκαρίδης. Καί αὐτό τό παι-

δί, διαθέτοντας καρδιά έθνικής ἀρχοντιᾶς, καί διακατεχόμενος ἀπό σπάνια χαρίσματα ἀνεξάντλητης καί ἀνιδιοτελοῦς φιλοπατρίας, ἔμελλε, δεκαοκτώ, μόνο, χρόνια ἀργότερα, μέ πυξίδα τίς ἀρχέγονες διδαχές «οὐδέν γλύκιον Πατρίδος» καί «μητρός τε καί πατρός καί τῶν ὄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερον καί σεμνότερον καί ἀγιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς», νά καταστεῖ αἰώνιο σύμβολο μεταλαμπάδευσης ἀρχῶν, ἀξιῶν καί ἰδανικῶν. ”Εμελλε, ἀκόμη, νά καταστεῖ, καί κατέστη, ιστορική παρακαταθήκη συνέχισης, ἀπό μέρους μας, τοῦ δικοῦ μας ἀγῶνα ἔθνικῆς σκυταλοδρομίας, τοῦ ἀγῶνα τῆς τιμῆς, τοῦ καθήκοντος καί τῆς ἀξιοπρέπειας, γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ πιό ὥραιον καί τοῦ πιό ἀληθινοῦ, τῆς Ἐλευθερίας τῆς Πατρίδας μας.

Ο ἔφηβος Εὐαγόρας Παλληκαρίδης, σέ μιά ἡλικία, τότε, κατά τήν ὅποια ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν σημερινῶν νέων - συνομήλικών του, τῆς ἐκκοσμικευμένης καί ἀποϊδεολογικοποιημένης κοινωνίας μας, γιά τούς ὅποιους νέους, ἐμεῖς, οἱ μεγαλύτεροι, δέν ἀποτελοῦμε καί τά καλύτερα πρότυπα ἀγάπης πρός τήν Πατρίδα, «περί ὄλλων πολλῶν τυρβάζουν», αὐτός, λοιπόν, ζοῦσε, ὀραματιζόταν καί ποθοῦσε ἀέρα Ἐλευθερίας! Γι' αὐτήν, πού γιά τήν ἀπόκτησή της, ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων, ἵσα μέ σήμερα, τό τίμημα τοῦ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ἐλληνισμοῦ, ἥταν, καί συνεχίζει νά εἶναι ἔξαιρετικά πολύ μεγάλο, μέ τίς ἑκατόμβες τῶν θυσιῶν στά ἀμέτρητα πεδία τῶν μαχῶν. Στή ζωή τοῦ Εὐαγόρα, νόημα καί περιεχόμενο, ἔδινε μόνο ὁ πόθος γιά τήν Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος. Γι' αὐτό, ἔξαλλου, τήν ὑμνησε, ἀποδίδοντάς της στίχους θεσπεσιας ἔθνικῆς ὁμορφιᾶς.

Ο Εὐαγόρας Παλληκαρίδης, ὅπως καί ὅλοι ὅσοι ἔγραψαν τίς χρυσές σελίδες δόξης καί τιμῆς, μέ τό τρισένδοξο ἔπος τῆς θρυλικῆς Ε.Ο.Κ.Α. (1955-1959), οἱ ὅποιοι καί ἀποτελοῦν τήν πιό ὅμορφη γενιά τῆς Κυπριακῆς Ιστορίας, γενιά θρύλων καί γιγάντων, γενιά πού κονιορτοποίησε τά ἀνελεύθερα δεσμά δουλείας, πού ἐπέβαλαν στόν μαρτυρικό Κυπριακό Ἐλληνισμό οἱ βάναυσα συμπεριφερόμενοι ”Αγγλοι ἀποικιοκράτες, δέν ἔχουν τήν ἀνάγκη

τῶν δικῶν μας ὕμνων καί ἐπαίνων. Μέ τά θαυμαστά ἐθνικά τους ἔργα, τά ἔργα φιλοπατρίας τους, μέ τήν ἐθνική τους στάση ζωῆς, καί τό τρανό - λαμπρό τους παράδειγμα, ἐπιδεικνύοντας, δηλαδή, ὑψηλότατο αἰσθημα ἐθνικῆς καί ιστορικῆς εὐθύνης ἀπέναντι στόν ιερό ἀγῶνα, πού ἡ πολύπαθη Πατρίδα τούς ἐμπιστεύθηκε, ἀποδείχθηκαν καί ἀναδείχθηκαν «πολλῷ κάρρονες» τῶν ἀειμνήστων προγόνων τους. Καί ὅλοι τους, ἀσφαλῶς καί ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης, ἀγωνιζόμενοι «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἀγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία», καταξίωσαν τήν ιστορική παράδοση καί συνέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους καί, δικαίως, καταξιώθηκαν ἀπό τήν ἀδέκαστη κρίση της.

‘Ο Εὐαγόρας Παλληκαρίδης, τοῦ ὁποίου τήν ιερή μνήμη τιμοῦμε σήμερα, βαπτιζόμενος στήν κολυμβήθρα τοῦ προγονικοῦ κλέους καί καταθέτοντας ἀστείρευτα ἀποθέματα ιστορικῆς αὐτογνωσίας καί αὐτοσυνειδησίας στό ιερό δισκοπότηρο τοῦ ἐθνικοῦ χρέους, καί «οὐ καταισχύνων ὅπλα τά ιερά», διά τῆς μαρτυρικῆς αὐτοῦ ἀγχόνης, πρίν ἀπό πενήντα τρία χρόνια, ὑπεράσπισε, ὅσο καί ὅπως ἀρμόζει, σέ ‘Ἐλληνα στρατιώτη, τίς Κυπριακές Θερμοπύλες.

Ἐμεῖς, οἱ τοῦ Εὐαγόρα ἐπίγονοι, συνειδητοποιώντας τούς χαλεπούς καιρούς καί τούς τεράστιους κινδύνους, πού ἔχουν περιζώσει τήν Πατρίδα μας, μέ τήν ἐθνικοθρησκευτική ἐπιβίωση τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ νά ἀπειλεῖται θανάσιμα, καί ἐμπνεόμενοι καί παραδειγματιζόμενοι ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς δικῆς του θυσίας καί ἀρετῆς, καί παραφράζοντας, μερικῶς, τούς στίχους τοῦ 18χρονου ἥρωα μας, χάριν τῶν σημερινῶν τραγικῶν καί ἴδιαιτέρως δυσκόλων στιγμῶν, γιά τήνησο μας καί τό λαό μας,

«Ἄς πάρουμε τήν ἀνηφοριά,
ἄς πάρουμε τά μονοπάτια,
νά βροῦμε τά σκαλοπάτια,
πού πᾶν στή Λευτεριά!»

Θά ἀποτελέσει, τό γεγονός τοῦτο, τήν καλύτερη δικαίωση καί

τιμή τοῦ σκοποῦ τῆς θυσίας τοῦ ἀδελφοῦ ἡρωιμάρτυρα τῆς
Ε.Ο.Κ.Α. Εὐαγόρα Παλληκαρίδη.

Αἰωνία ἄς εἶναι, καί εἶναι, ἡ μνήμη του!

ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
Πολιτικός Ἐπιστήμων.
