

Χρυσόστομος Β' δεσμεύεται

για να μην καταστραφούμε

μεθα από πλούσιες οικογένειες. Από τη φτωχολογιά προερχόμεθα όλοι. Κανένας μας δεν είναι από τζάκι. Το επιμίσθιο που παίρναμε δεν το ξοδεύαμε για τον εαυτό μας. Εγώ τώρα χιτζώ έναν ναό στο χωριό μου με εξοδα γνωστών και φίλων και με τον μισθό μου. Ο μισθός μου είναι ελάχιστος για να γίνει το έργο.

Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω τι μισθό παίρνετε;

Έπαιρνα γύρω στις 5.000 ευρώ και τώρα παίρνω περίπου 4.000. Τον μισθό μου, όμως, τον δίνω. Δεν κρατάω τίποτα για τον εαυτό μου. Δεν είναι καλό ο κληρικός και ιδιαιτέρως ο επίσκοπος να μη βάζει το χέρι στην τσέπη για να προσφέρει κάτι. Μπορούμε βεβαίως να δώσουμε οδηγίες να βοηθηθεί κάποιος με τα λεφτά της Μητρόπολης. Σε αυ-



Φωτογραφίες για εξευτελισμό

Τα καλοκαιρινά μπάνια στην Πάφο τα κόψατε μετά το επεισόδιο με τη φωτογράφιση σας;

Όχι. Πήγαίνα όσο ήμουν στην Πάφο. Ήταν συμβουλή του γιατρού γιατί αντιμετώπιζω πρόβλημα με τη σπονδυλική μου στήλη.

Ξέρετε ποιος σας φωτογράφησε;

Ήξερα από τις πρώτες ημέρες. Ήθελαν να με εξευτελίσουν.

Υποπευσοσταν άτομα της Αρχιεπισκοπής. Ήταν έτσι;

Ασφαλώς. Αν με τον εαυτό μου και με τον Θεό είμαι εντάξει, οι άνθρωποι ας πουν ό,τι θέλουν.

Ανέχομαι τη σάτιρα αν έχει γούστο

Θεωρείτε ότι κάποιες φορές προκαλείτε την κριτική προς το πρόσωπό σας;

Δεν με απασχολεί αυτό το θέμα. Τις περισσότερες φορές μάλλον γελώ και τους δικαιολογώ γιατί δεν με γνωρίζουν. Αν με γνώριζαν δεν θα έλεγαν αυτά που λένε. Η πόρτα μου είναι ανοικτή. Και ο μεγαλύτερος υβριστής μου αν θέλει να έρθει να με δει, εγώ με πολλή αγάπη θα τον δεχθώ. Και συνάδελφοί σας με υβρίζουν. Δεν θα ασχοληθώ όμως, γιατί γράφουν ψέματα. Αναφέρονται σε θέματα που ούτε τα είπα ούτε με εκφράζουν. Τα αντιπαρέρχομαι όλα αυτά. Εγώ θα λέω με παρρησία αυτά που με εκφράζουν και ο καθένας ας πει ό,τι θέλει. Δεν ενοχλούμαι καθόλου.

Τη σάτιρα που σας κάνουν στην τηλεόραση την παρακολουθείτε;

Όχι, διότι έχω πολλές δουλειές. Κάποιες φορές τυχαίνει. **Γελάτε όταν σας σατιρίζουν;**

Όταν η σάτιρα είναι καλή, την χαίρεσαι. Όταν όμως είναι κακεντρεχής λυπάσαι αυτούς που την κάνουν. Η σάτιρα πρέπει να κάνει τον άλλο να γελά και να ξεχνάει τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

τές τις περιπτώσεις πρέπει να κοπεί απόδειξη. Θέλουμε όμως κάποιες φορές να μην προσβάλουμε τον άλλο. Να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να μην ξέρει κανείς τι δώσαμε, χωρίς να βάλουμε τον άλλο να υπογράψει ότι πήρε πέντε παλιοπαράδες.

ΕΛΑΜ και «παρείσακτοι»

Αν ερχόταν ένας Τουρκοκύπριος, ένας αλλοδαπός ή ένας μη χριστιανός να σας ζητήσει βοήθεια, θα ανταποκρινόσασταν;

Ασφαλώς. Αν πεινάει ο άνθρωπος να τον αφήσουμε να πεθάνει; Έρχονται και μουσουλμάνοι και άλλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος στην Αρχιεπισκοπή και να μην βοηθηθεί, ιδίως όταν υπάρχει θέμα επιβίωσης, για να φάει ένα κομμάτι ψωμί.

Στο παρελθόν είχατε χαρακτηρίσει τις θέσεις του ΕΛΑΜ, που είναι αδελφή οργάνωση με την Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, ως "κρυστάλλινες". Οι δύο αυτές οργανώσεις προεβούσαν τον μίσος και τον φυλετικό διαχωρισμό στοχοποιώντας τους ξένους. Μάλλον δεν θα συμφωνούν με την παροχή βοήθειας εκ μέρους της Εκκλησίας σε μη Έλληνες. Πιστεύετε ακόμα και σήμερα ότι οι θέσεις τους είναι "κρυστάλλινες";

Νομίζω ότι έχω παρεξηγηθεί. Εγώ μιλούσα για τους λαθρομετανάστες και είπα ότι αυτοί που βρίσκονται πα-

ρανόμως στην Κύπρο πρέπει να φύγουν και να πάνε στην πατρίδα τους. Δεν μπορώ να δεχθώ να γεμίσει η Κύπρος με παρείσακτους. Τι θα γίνουμε εδω μέσα;

Έχετε σχέσεις με το ΕΛΑΜ;

Όχι. Είχαν έρθει τότε και με είδαν και είχα δηλώσει ότι υποστηρίζω τις θέσεις τους για τους λαθρομετανάστες. Μόνο για αυτό μίλησα. Δεν έχουμε καμία άλλη σχέση.

Υποχρεωτικά τα θρησκευτικά

Με τα πολιτικά κόμματα έχετε σχέσεις. Κάποιοι λένε πως μπορεί να έχετε και σχέσεις συνδιαλλαγής.

Έχω σχέσεις άριστες με όλους. Δεν έχουμε να μοιράσουμε κάτι. Λέμε ευθαρώς τις απόψεις μας.

Οι σχέσεις με την κυβέρνηση Χριστόφια πώς ήταν αυτή την πενταετία; Ως γνωστόν η Εκκλη-

σία διεκδικεί ρόλο στα θέματα παιδείας.

Είχαμε αρκετές αψιμαχίες, αλλά υπάρχει μια καλή συνεργασία.

Με το υπουργείο Παιδείας;

Ο υπουργός Παιδείας είναι άνθρωπος προσεγλωμένος και ταπεινός. Εμένα μου κάνει εντύπωση, οσάκις μου τηλεφωνήσει ουδέποτε λέει ότι τηλεφωνεί ο υπουργός Παιδείας.

Και τι λέει;

Το μικρό του όνομα. Γιώργος Δημοσθένους.

Ζητάει την άποψή σας για θέματα παιδείας;

Έχουμε μια καλή συνεργασία. Άψογη.

Θεωρείτε ουστό σε ένα κοσμικό κράτος η Εκκλησία να έχει λόγο στα θέματα παιδείας και στην επιλογή του προσώπου του υπουργού Παιδείας;

Ασφαλώς πρέπει να έχει και έπρεπε η κυβέρνη-

ση να επιδιώκει κάτι τέτοιο. Η Εκκλησία μέσα στους αιώνες ήταν επικεφαλής των νέων και ενδιαφερόταν για την παιδεία.

Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχε συγκροτημένο κράτος.

Μέχρι το 1960, προσάτης της παιδείας ήταν η Εκκλησία. Γαλουχούνται τα παιδιά ελληνοχριστιανικά και είχαμε πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο. Δεν μπορούμε με μια μονοκοντυλιά να ξεγράψουμε την προσφορά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν θέλει να γίνει ο άνθρωπος κομπούτερ. Δεν θέλουμε τον άνθρωπο που έχει μόνο γνώσεις. Θέλουμε να έχει και ήθος, ώστε να στηρίζει τη ζωή του πάνω σε αρχές, αξίες και ιδανικά.

Θα είχατε αντίρρηση στην κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών, ως υποχρεωτικού μαθήματος και να το επιλέγουν μόνο όσοι επιθυμούν;

Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούν να εισηγηθούν οι γονείς στα παιδιά τους. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι γονείς, ελάχιστοι, που ζητούν τα παιδιά τους να μην παρακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών.

Η θρησκεία, όμως, Μακαριότητα είναι ελευθερία.

Είναι ελευθερία βεβαίως. Δεν είναι εξαναγκασμός. Νομίζω όμως ότι τέτοιες πρακτικές οδηγούν τα παιδιά σε κακοτράχαλα μονοπάτια. Αν θέλουν να το εφαρμόσουν, ας το κάνουν, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα το μετανιώσουν.

Διαβάστε αύριο το 2ο μέρος της συνέντευξης του Αρχιεπισκόπου:

- Οι ηγέτες του ενδιάμεσου χώρου σκότωσαν τη συνεργασία
- Έτοιμος να φέρω συνταγματολόγους να μας φτιάξουν μοντέλο ομοσπονδίας
- Δεν προχωράει η ανέγερση του καθεδρικού ναού
- Αχαϊρευτοι οι Τουρκοκύπριοι
- Ο κομμουνισμός είναι βία. Πιστόλι, «μπαμ και κάτω»
- Δεν είναι ταμπού η αγαμία του ανώτερου κλήρου
- Φίλος και αδελφός ο Αθανάσιος
- Ποτέ δεν είπα ότι θα παραμείνω 5 χρόνια

Θα δώσω εθνική γραμμή στο Mega

Με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό "Λόγος" τι σκέφτεστε να κάνετε;

Θέλουμε να τον φέρουμε σε ένα επίπεδο το οποίο ακόμα δεν καταφέραμε. Θέλουμε έναν σταθμό που να εκπέμπει και εθνικά ...

Δεν είσαστε ικανοποιημένοι από τη συμφωνία με το Mega;

Ο λόγος που πήραμε τον σταθμό είναι γιατί ο Mega δεν μας πλήρωνε ενοίκια. Είπαμε ότι, αφού δεν πληρώνουν ενοίκια, θα τον διευθύνουμε εμείς. Νομίζω ότι στο πρόγραμμα του σταθμού πρέπει να δεσπόζει η εθνική κατεύθυνση, αλλά βεβαίως και η κοινωνική και πολιτιστική.

Γιατί δεν γίνεται αυτό τώρα;

Πήραμε τον σταθμό εσχάτως και βλάμε ένα νέο συμβούλιο, που όλα τα μέλη είναι καλοί άν-

θρωποι και αγαπούν την Εκκλησία και την πατρίδα. Σήμερα κανένας τηλεοπτικός σταθμός δεν είναι κερδοφόρος. Αγωνιζόμαστε να κρατηθούμε. Έχω όραμα για τον σταθμό. Να τον νοικοκυρέψω, από πάσης απόψεως, έτσι ώστε να βοηθηθεί αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός.

Ξόδεψε πολλά χρήματα η Εκκλησία για τη δημιουργία του σταθμού από το 1991.

Ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα, άσκοπα τότε. Είχε έρθει και η κακή συγκυρία που ο μακαρίτης ο Αρχιεπίσκοπος είχε χάσει τη μνήμη του και κάποιοι έκαναν ό,τι ήθελαν. Σήμερα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι ο σταθμός έχει νοικοκυρευτεί κατά 90%. Θέλει κάτι ακόμα και νομίζω ότι θα πάμε καλά.

