

## **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ**

‘Ο Πρόεδρος τῆς Συρίας Bashar al-Assad, εύρισκομενος στήν Κύπρο γιά ἐπίσημη ἐπίσκεψη, συναντήθηκε τήν Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010, μέ τό Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο.

‘Ο Μακαριώτατος ύποδέχθηκε τόν Πρόεδρο τῆς Συρίας, καθώς καί τά μέλη τῆς συνοδείας του, στήν Ιερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου καί ἡ συνάντηση πού ἐπηκολούθησε πραγματοποιήθηκε μέσα σέ ἐγκάρδιο κλῖμα.

Πρῶτος ὁ Πρόεδρος Bashar al-Assad ἔλαβε τό λόγο καί ἔξεφρασε τή χαρά του πού εἶχε τήν εὐκαιρία, μέσα στά πλαίσια τῆς ἐπίσημης ἐπίσκεψής του στήν Κύπρο, νά ἐπισκεφθεῖ τόν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἔχει μαζί του ἰδιαίτερη συνάντηση. ‘Η Συρία καί ἡ Κύπρος, ὅπως ἐπεσήμανε, εἶναι δύο χῶρες, οἱ ὅποιες βρίσκονται πολύ κοντά, τόσο ἀπό ἀποψη γεωγραφικῆς θέσης, ὅσο καί σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς μεταξύ τους παραδοσιακά καλές σχέσεις φιλίας καί συμμαχίας. Σημαντικό ρόλο στίς σχέσεις αὐτές διαδραμάτισαν καί διαδραματίζουν οἱ Χριστιανοί, πού κατοικοῦν στίς δύο χῶρες, καί ἀσφαλῶς οἱ Ἐκκλησίες, στίς ὅποιες αὐτοί ἀνήκουν.

Καλωσορίζοντας ὁ Μακαριώτατος τόν Πρόεδρο Bashar al-Assad στό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀναφέρθηκε στήν ὑποστήριξη καί τή συμπαράσταση πού προσφέρει πρός τήν Κυβέρνηση καί τό λαό τῆς Κύπρου ἡ Συρία καί προσωπικά ὁ Σύριος

Πρόεδρος καί ίπογράμμισε τήν ἀνάγκη γιά συνέχιση αὐτῆς τῆς στενῆς συνεργασίας.

΄Ακολούθως, ό ‘Αρχιεπίσκοπος Κύπρου περιέγραψε σέ ἀδρές γραμμές τίς παραδοσιακά καλές σχέσεις τῆς Συρίας μέ τήν Κύπρο ἀπό τά ἀποστολικά χρόνια (45 μ.Χ.) ἔως τίς ήμέρες μας καί ἀναφέρθηκε στήν ἀγαθή ἀνάμνηση πού διατηρεῖ ἀπό τήν ἐπίσκεψή του στή Συρία πρίν ἐνάμισυ χρόνο καί τήν ἰδιαίτερη συνάντηση πού εἶχε τότε μέ τόν Πρόεδρο Bashar al-Assad.

΄Ο Μακαριώτατος στάθηκε ἰδιαίτερα στίς καλές σχέσεις τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας μέ τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς τῶν παλαιόφατων Πατριαρχείων, τεκμήριο τῶν ὅποιων ἀποτελεῖ ἡ πρόμηνός συνάντηση στήν Κύπρο τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, ὃπου ἐγκαινιάστηκε ἡ πορεία καλῆς συνεργασίας καί ἀλληλοστήριξης στά διάφορα προβλήματα καί θέματα, πού απασχολοῦν τήν περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Σχέσεις συνεργασίας καί συναντίληψης, ὅπως τόνισε ὁ Μακαριώτατος, διατηροῦμε καί μέ τούς ἄλλους Χριστιανούς, ἰδιαίτερα μέσα στά πλαίσια τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, τό ὅποιο, σέ τακτά χρονικά διαστήματα, συγκαλεῖται στήν Κύπρο, μέ τή φιλοξενία τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτή τή στιγμή ἔτοιμάζεται ἡ ἐπόμενη συνάντηση, τόν ἐρχόμενο Μάρτιο στήν Πάφο.

΄Ο Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου ἐπογράμμισε, ὅτι ἀνάμεσα στίς ἐπιδιώξεις μας βρίσκεται καί ὁ διάλογος μέ τούς Μουσουλμάνους τῆς περιοχῆς, διότι ὅλοι μαζί μποροῦμε νά ἐπιλύσουμε ζητήματα, πού μᾶς ἀπασχολοῦν ὡς κατοίκους αὐτοῦ τοῦ πλανήτη καί αὐτῆς τῆς γεωγραφικῆς περιοχῆς. Οἱ Χριστιανοί νιώθουν, ὅτι αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή τό νά διαλέγονται, σεβόμενοι τή διαφορετικότητα στήν πολιτιστική καί θρησκευτική προέλευση κάθε ἀνθρώπου.

΄Ο Πρόεδρος ζήτησε ἀπό τό Μακαριώτατο νά ξαναεπισκεφθεῖ τή Συρία, ὅποτε τό πρόγραμμά του τοῦ τό ἐπιτρέψει καί εἰσηγή-

θηκε τήν ἐπίσκεψη, στήν Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, δόμαδας ἐκπροσώπων τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας ἀπό τή Συρία.

‘Ο Μακαριώτατος ἐξέφρασε τή χαρά καί τήν ἐτοιμότητά του γιά μιά τέτοια συνάντηση καί ἐπισήμανε, ὅτι αὐτή θά διευκολύνει τήν ἀπό κοινού ἐξεύρεση τρόπων ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας μεταξύ τῶν Χριστιανῶν καί τῶν Μουσουλμάνων τῆς εὐρύτερης Μέσης Ἀνατολῆς. ‘Η Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι μιά μικρή ἀλλά πολύ καλά ὀργανωμένη Ἐκκλησία καί μπορεῖ νά φιλοξενεῖ ἔνα τέτοιο γεγονός γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Στό σημεῖο αὐτό, ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε στίς καλές σχέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί Προέδρου Μακαρίου μέ τόν ιστορικό ἡγέτη τῆς Συρίας, πατέρα τοῦ σημερινοῦ Προέδρου, καθώς καί στήν καλή συνεργασία μέ τόν Πρέσβη Mr Nader Nader, ὁ ὅποιος, ὁσάκις ἐπισκέπτεται τήν Ἀρχιεπισκοπή, αἰσθάνεται ὅπως στό σπίτι του, ὅπως καί ὁ Μακαριώτατος ὅταν ἐπισκέπτεται τήν Πρεσβεία τῆς Συρίας.

‘Η συνάντηση ὀλοκληρώθηκε μέ καταγραφή τῶν σκέψεων τοῦ Προέδρου Bashar al-Assad στό βιβλίο ἐπισκεπτῶν στήν Ἀρχιεπισκοπή καί τήν ἀνταλλαγή δώρων. ‘Ο Μακαριώτατος προσέφερε στόν Πρόεδρο Bashar al-Assad τό βιβλίο «Εἰκόνες τῆς Κύπρου» καί παραδοσιακό καπνιστομέρρεχο (λιβανιστήρι καί μυροδόχο, μέ τά ὅποια οἱ Κύπριοι ὑποδέχονται τούς ξένους τους). ‘Ο Πρόεδρος ἀντιπρόσφερε ἔνα παραδοσιακό συριακό ἔπιπλο.