

## **Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ**

Ὡς γνωστόν, στίς 22 Ἰανουαρίου 2010 ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐξέλεξε ὡς Πατριάρχη αὐτῆς τόν ἀπό Νύσσης Εἰρηναῖο. Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Πατριάρχη ἐτελέσθη τήν ἐπομένη, 23 Ἰανουαρίου, στόν καθεδρικό ναό τῶν Ἁγ. Ταξιαρχῶν Βελιγραδίου.

Ἡ ἐπίσημη, ὄμως, πανηγυρική τελετή τῆς ἐνθρόνισης, ἡ ὁποία κατά παράδοση ἔπρεπε νά γίνει στό Πατριαρχεῖο Πεκίου, τήν ἱστορική ἔδρα τῶν Πατριαρχῶν τῆς Σερβίας, ἐπραγματοποιήθη, σύμφωνα μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡμερομηνίας 5 Μαΐου 2010, στίς 3 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στήν προειρημένη μέγιστη τούτη Λαύρα, μέ τή συμμετοχή Ἀρχηγῶν ἢ ἐκπροσώπων ὄλων σχεδόν τῶν Ὁρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παρέστη σ' αὐτήν ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος μετέβη στή Σερβία τήν 1η Ὀκτωβρίου 2010 (ἐπέστρεψε δέ εἰς τήν Κύπρο στίς 4 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.), συνοδουόμενος ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη Ἰωάννη Ἰωάννου καί τό διάκονο Κυπριανό Κουντούρη.

Ὁ Μακαριώτατος προσφώνησε τό νέο Πατριάρχη κατά τήν τελετή τῆς ἐπίσημης ἐνθρόνισής του ὡς ἀκολούθως:

«Μακαριώτατε πεφιλημένε καί περιπόθητε ἐν Κυρίῳ Ἀδελφέ, Πατριάρχα τῶν Σέρβων κ. Εἰρηναῖε,

«Ἀγαλλομένῳ ποδί» καί «εὐφραينوμένη καρδίᾳ» ἀφίχθημεν στή φιλόξενη χώρα Σας γιά νά συμμετάσχουμε κατά τήν εὐσημη ταύτην ἡμέραν στή λαμπρά τελετή τῆς ἐγκαθίδρυσής Σας στόν

Πατριαρχικό Θρόνο της παλαιφάτου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας.

Ἡ χαρά μας αὐτή μεγεθύνεται ἀκόμη περισσότερο, ὅταν ἀναλογιζόμεθα τίς θλίψεις καί τίς ὀδύνες, τίς ὁποῖες κατά τό πρόσφατο, ἀλλά καί στό ἀπώτερο παρελθόν ἐδοκίμασε ἡ ἀδελφή Ἐκκλησία τῆς Σερβίας.

Ὅλες αὐτές οἱ δοκιμασίες, πολυσέβαστε Ἀδελφέ, ὄχι μόνο μᾶς καθιστοῦν ὁμόψυχους καί οἰκείους, ἀλλά μᾶς κάμνουν νά νοιώθουμε, ὅτι εὐρισκόμεθα σέ μιά πραγματική ἀλληλοπεριχώρηση.

Γιατί κι ἐμεῖς προερχόμαστε ἀπό μιά Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, παράλληλα μέ τό ἔνδοξο παρελθόν της, διῆλθε «διά πυρός καί ὕδατος» καί τό Σῶμα Αὐτῆς ἐπανειλημμένως κατέστη «κατάστικτον τοῖς μώλωψιν».

Ὅμως ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κατά τόν μελίρρυτο μυσταγωγό τοῦ Θεοῦ λόγου Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, «κλυδωνίζεται, ἀλλ' οὐ καταποντίζεται». Αὐτό συνέβη καί μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Οἱ θυσίες τῶν Προκαθημένων της καί ἄλλων κληρικῶν, καθώς καί οἱ ἐκατόμβες τῶν θυσιῶν τοῦ ποιμνίου της κράτησαν τό ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ λαοῦ μας ἐλεύθερο καί ἀνέπαφο!

Τήν ἴδια πορεία, τήν πορεία τῶν παθῶν καί τῆς ὀδύνης, πέρασε καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας. Ἡ ἐκκλησιαστική, ὅμως, ἡγεσία καί ὁ θρησκευόμενος λαός γνώριζαν καί γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι τόν Γολγοθᾶ ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση. Τά πάθη καί τήν ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ διαδέχεται ἡ ἀνεκλάλητη χαρά τῆς Ἀνάστασης καί τῆς Δικαίωσης.

Καί ἰδού σήμερα, μέ τήν ἀνάδειξή Σας, Ἅγιε Ἀδελφέ, στόν Πατριαρχικό Θρόνο τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ἀνατέλλει μιά νέα περίοδος ἐλπιδοφόρου πνευματικῆς καλλιέργειας καί δόξας!

Τό λαμπρό ἐκκλησιαστικό Σας ἦθος, ἡ πυρφόρος ἀγάπη Σας πρὸς τήν Ἐκκλησία καί ἡ μακρά Σας πείρα ἐγγυῶνται μιά νέα ἀνθοφορία καί καρποφορία στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα τῆς πα-

λαίφατης αὐτῆς Ἐκκλησίας.

Στόν ὠραῖο αὐτό ἀγῶνα Σας πρὸς τίς κορυφές τῶν ἰδανικῶν τῆς Ὁρθοδοξίας θά μᾶς ἔχετε συναγωνιστές καί συνοδοιπόρους, Ἅγιε Ἀδελφέ. Ἡ Ὁρθοδοξία σήμερα, ὑπέρ ποτέ ἄλλοτε, συνέχει τήν ψυχή καί τό εἶναι μας. Γι' αὐτό καί βάλλεται κατὰ καιροῦς ἀπό τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅμως ἐμεῖς γνωρίζουμε ἄριστα, ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ τό μέλλον καί τήν ἐλπίδα τοῦ πεπτωκότος καί ἀγωνιῶντος ἀνθρώπου.

Πιστεύω ἀκράδαντα, Ἅγιε Ἀδελφέ, ὅτι τό μέγιστο χρέος τῆς Ἐκκλησίας σήμερα εἶναι νά ἀναζωπυρώσει τή φλόγα τῆς Ὁρθόδοξου Πίστεως μέσα στίς καρδιές τῶν πιστῶν, ἀλλά καί νά προβάλλει τό ὀρθόδοξο βίωμα ὡς τή μοναδική πρόταση ζωῆς στόν παραπαίοντα καί κλυδωνιζόμενο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας καί μάλιστα μέσα σέ μιά Εὐρώπη, πού δείχνει, πῶς ἔχασε τόν πνευματικό της προσανατολισμό.

Τό χρέος αὐτό δέν εἶναι ἀπλῶς ἓνα ρομαντικό ἰδεολόγημα κατάλληλο γιά νεφελώδεις ἀναζητήσεις κάποιων διανοουμένων ἢ φιλοσόφων. Ἐνσαρκώνει τήν ἐλπίδα τοῦ ἀγωνιῶντος ἀνθρώπου καί δημιουργεῖ τίς ἀσφαλεῖς προϋποθέσεις γιά τήν ἐσωτερική εἰρήνη, τή λύτρωση καί τή δημιουργία ἑνός εὐτυχέστερου μέλλοντος τῆς ἀνθρωπότητας.

Σ' αὐτό τό ἱερό ἄθλημα, Μακαριώτατε Πατριάρχα τῶν Σέρβων, κύριε Εἰρηναῖε, πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὅτι ἡ ἀδελφή Σερβική Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπό τήν πεπνυμένη ἡγεσία Σας θά πρωτοστατήσει καί θά μεγαλοουργήσει.

Αὐτό καί ταπεινῶς εὐχόμεθα.

Εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα!».