

Η ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΙ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Στίς 21 Νοεμβρίου 2010, έορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, έόρταζε καί ὁ ἐν Λευκωσίᾳ Ἀρμενικός Μητροπολιτικός Ναός «Σούρπ Αστβατζατζίν». Στήν τελεσθεῖσα σ' αὐτόν, μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν, πανηγυρική θεία λειτουργία ἐκπροσωπήθη ὁ Μακαριώτατος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ ὁποῖος καί ἀνέγνωσε τόν ἀκόλουθο χαιρετισμό του:

«Ἀγαπητοί μας Ἀρμένιοι συμπατριῶτες,

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπό σας κ. Βαρουζάν, καθώς ἐπίσης καί τήν Ἐθναρχία σας, γιά τήν εὐγενῆ τους πρόσκληση νά ἀπευθύνουμε χαιρετισμό, μέ τήν εὐκαιρία καί τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, πού τελεῖται εἰς τόν έορτάζοντα σήμερα Μητροπολιτικό σας Ναό «Σούρπ Ἀστβατζατζίν». Μέ πολλή χαρά, ἀπευθύνουμε ἐγκάρδιο χαιρετισμό ἀγάπης καί τιμῆς πρὸς τόν Σεβασμιώτατο, τά Ἐντιμα Μέλη τῆς Ἐθναρχίας καί ὀλόκληρη γενικά τήν Κοινότητά σας.

Ἄναμφίβολα, ἡ σημερινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία συνιστᾷ ἔπαινο γιά τό Σεβασμιώτατο καί τήν Ἐθναρχία, καί γενικά γιά ὄλους σας, πρὸς τούς ὁποῖους καί ἀπευθύνουμε τά θερμά μας συγχαρητήρια. Ἐκφράζουμε, ἐπ' εὐκαιρία, τήν ἰδιαίτερή μας ἱκανοποίηση γιά τό πνεῦμα τῆς φιλοπατρίας σας, ἀλλά καί τοῦ ὑπέρμετρου ζήλου σας γιά πρόοδο, πού σᾶς διακρίνουν σέ ὄλες τίς ἐκδηλώσεις καί δραστηριότητές σας.

Ἀπευθυνόμενοι σήμερα πρὸς σᾶς, ἀγαπητοί μας Ἀρμένιοι συμ-

πατριῶτες, συγκινούμαστε βαθιά. Καί τοῦτο, γιατί, ὡς γνωστό, ξεριζωμένοι καί κυνηγημένοι καί σεις ἀπό τήν πατρική σας γῆ καί ἀναζητώντας καταφύγιο σέ ἄλλες χῶρες, ἦλθετε στή νῆσο μας ὡς πρόσφυγες. Ὑπῆρξατε καί σεις θύματα πολέμων καί διώξεων, καί μάλιστα σέ βαθμό γενοκτονίας. Καί ἀσφαλῶς ὁ λαός μας, πού ὑπῆρξε καί αὐτός θύμα τῆς βάρβαρης τουρκικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974, ἔρχεται στή θέση σας καί σᾶς ἀντιλαμβάνεται πολύ καλά. Ἴδού, γιατί, ὅπως εἶπαμε καί προηγουμένως, μᾶς διακατέχουν αἰσθήματα βαθιάς συγκίνησης, ἀφοῦ εἴμαστε ὁμοιοπαθεῖς στόν ἀνήφορο τῆς ἱστορικῆς μας πορείας.

Κατά γενική ὁμολογία, ἐργαστήκατε καί μοχθήσατε σκληρά, γιά τήν ἐπιβίωσή σας. Καί στό τέλος, ὄχι μόνο κατορθώσατε νά ἐπιβιώσετε καί νά προοδεύσετε, ἀλλά καί νά διακριθεῖτε στήν κυπριακή κοινωνία. Ἀποδείξατε, ἔτσι, τή ζωτικότητα καί τήν αἰωνιότητα τῆς Ἀρμενικῆς σας φυλῆς.

Γιά ὄλους αὐτούς τούς λόγους, σᾶς συγχαίρουμε θερμά, γιατί ἀκριβῶς, χάρη καί στούς σκληρούς ἀγῶνες, στις θυσίες καί στούς κόπους σας, ἀποτελεῖτε σήμερα μιά ἀνθηρή κοινότητα, ἡ ὁποία ἐργάζεται καί συμβάλλει μαζί μας στόν κοινό ἀγῶνα γιά ἀπόδοση δικαιοσύνης στή δευτέρή σας πατρίδα, τήν Κύπρο. Ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση αἰσθανόμαστε, ἀκόμη, γιατί σημερινός Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων εἶναι ὁ ἀγαπητός μας κ. Μάριος Καρογιάν, ὁ ὁποῖος καί προέρχεται ἀπό τήν Ἀρμενική Κοινότητα, τήν ὁποία καί τιμᾶ ξεχωριστά.

Ὅσον ἀφορᾷ τή συμφορά, πού ἔπληξε τόν τόπο μας, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς βάρβαρης τουρκικῆς εἰσβολῆς στή νῆσο μας, δέν παραλείπουμε νά σημειώσουμε, ὅτι καί πολλοί Ἀρμένιοι συμπατριῶτες μας ἔχασαν τά πάντα καί ἔγιναν καί αὐτοί πρόσφυγες. Δίκαια, ἐδῶ, θά πρέπει νά σᾶς εὐχαριστήσουμε, γιατί στά τριανταεξί τοῦτα πέτρινα χρόνια τῆς συνεχιζόμενης στόν τόπο μας τουρκικῆς εἰσβολῆς, ἡ Ἀρμενική Κοινότητα ἐπωμίζεται πλήρως τό μερίδιό της, στίς κοινές προσπάθειες γιά ἀνακούφιση ἀπό τή

συμφορά πού μᾶς βρῆκε. Νά σᾶς εὐχαριστήσουμε, ἀκόμη, γιατί εἶστε συστρατευμένοι μαζί μας, στόν κοινό ἀγῶνα γιά ἀπελευθέρωση τοῦ σκλαβωμένου σήμερα βόρειου τμήματος τῆς νήσου μας.

Θερμά συγχαίρουμε τό Σεβασμιώτατο καί ἀγαπητό μας Ἀρχιεπίσκοπο κ. Βαρουζάν, καθώς ἐπίσης καί τά Ὑντιμα Μέλη τῆς Ἐθναρχίας, καί γενικότερα ὀλόκληρη τήν Κοινότητά σας, γιά τή σημερινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν ἐορτάζοντα Μητροπολιτικό σας Ναό. Σᾶς ἐκφράζουμε γιά μιᾶ ἀκόμη φορά τά αἰσθήματα τῆς βαθιάς μας ἀγάπης καί ἐκτίμησης καί σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι θά συνεχίσουμε καί στό μέλλον νά ἐπιδεικνύουμε θερμό ἐνδιαφέρον γιά τήν πρόοδο καί τήν εὐημερία σας.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις ἀπευθύνουμε πρὸς ὅλους σας - πρὸς ὅλους τούς Ἀρμενίους συμπατριῶτες μας - μήνυμα πίστεως, ἐγκαρτέρησης καί ἐλπίδας γιά ἕνα καλύτερο μέλλον γιά τήν Κύπρο μας. Ἀπευθύνουμε, ἀκόμη, πρὸς ὅλους σας μήνυμα ἀγάπης καί ἐκτίμησης καί σᾶς εὐχόμαστε κάθε ἐπιτυχία, πρόοδο καί εὐτυχία.

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου,
21 Νοεμβρίου 2010.

† Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»