

## **ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ**

Στίς 13 Νοεμβρίου, ἐορτή τοῦ Ἅγ. Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, ἥγε τά ὄνομαστήριά του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος.

Τό ἀπόγευμα τῆς προηγούμενης ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος χοροστάτησε κατά τόν ἐσπερινό στόν καθεδρικό ναό τοῦ Ἅπ. Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου Λευκωσίας. Στή συνέχεια ὁ Μακαριώτατος δέκτηκε στό Μεγάλο Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς τό προσωπικό της, ἐκ μέρους τοῦ ὅποίου τόν προσφώνησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. Ὁ Μακαριώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο γιά τούς καλούς του λόγους, ἀντευχήθηκε τά δέοντα σ' ὅλους.

Κατά τήν ἡμέρα τῆς ἐορτῆς του ὁ Μακαριώτατος συλλειτούργησε μέ τούς Μητροπολίτες Ναυκράτιδος Κύριλλο (Πατριαρχείου Ἄλεξανδρείας) καί Βόστρων Τιμόθεο (Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων) καί τούς Ἐπισκόπους Καρπασίας Χριστοφόρο, Ἀρσινόης Νεκτάριο, Χύτρων Λεόντιο καί Μεσαορίας Γρηγόριο. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Μητροπολίτες Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας (Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου), Πάφου Γεώργιος καί Κιτίου Χρυσόστομος. Παρόντες στή θεία λειτουργία ἦταν καί ὁ Πρεσβευτής τῆς Ἑλλάδος κ. Βασ. Παπαϊωάννου, Ὑπουργοί, Βουλευτές καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Μετά τό τέλος τῆς θείας λειτουργίας ἡ Αὔτοῦ Μακαριότης δέκτηκε στό Μεγάλο Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς τά συγχαρητήρια καί τίς εὐχές τῶν ἐπισήμων, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ.

Τή μεσημβρία ὁ Μακαριώτατος παρέθεσε τράπεζα, στήν

όποία παρακάθησαν ό Προέδρος τής Δημοκρατίας, ό Πρεσβευτής τής Έλλαδος, ό Υπουργός Παιδείας καί Πολιτισμοῦ, οί Αρχιερεῖς, ἀξιωματοῦχοι κληρικοί καί τό ἀνώτερο προσωπικό τῆς Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς. Συντόμους προσφωνήσεις ἔκαμαν ό Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ό Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη.

Τό ἀπόγευμα ἐπισκέφθησαν καί συνεχάρησαν τήν Αὔτοῦ Μακαριότητα ἀντιπροσωπεῖς Συλλόγων καί Οργανώσεων, ἐκκλησιαστικές ἐπιτροπές, μαθητές καί μαθήτριες καί ἀρκετοί ἀπό τόν ἐργαζόμενο λαό.

Τόν Μακαριώτατο συνεχάρησαν τηλεγραφικῶς καί διά γραμμάτων ό Οἰκουμενικός Πατριάρχης, οί λοιποί Πατριάρχες καί Αρχηγοί τῶν Ορθοδόξων Αὐτοκεφάλων καί Αὐτονόμων Εκκλησιῶν, ό Πάπας Ρώμης, Ιεράρχες, πλεῖστοι ὁμογενεῖς ἀπό τό ἐξωτερικό καί πολλοί ἄλλοι ἀπό τό ἐσωτερικό.

---