

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Α' (*)

**Ὑπό τοῦ Μητροπολίτη Κυρηναίας
κ. ΠΑΥΛΟΥ.**

Συμπληρώνονται φέτος τρία χρόνια ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀοιδίου Ἀρχιεπισκόπου πρώην Κύπρου Χρυσοστόμου Α'. Στίς 22 Δεκεμβρίου 2007 ὁ μακαριστός Πρωθιεράρχης ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια μετὰ ἀπό πολύχρονη ἀσθένεια. Ἀνέλαβε σέ δύσκολους καιρούς τήν πηδαλιουχία τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας καί ἀγωνίσθηκε μέ σθένος γιά νά παρηγορήσει καί στηρίξει τό ξεριζωμένο ποιμνίό του καί νά ἀνορθώσει τό φρόνημα τοῦ λαοῦ. Πιστός στήν ἀποστολή του, μέ τά φλογερά κηρύγματά του ἀφύπνιζε τίς συνειδήσεις ὄχι μόνο στά θέματα τῆς Πίστεως, ἀλλά καί τῆς δικαίωσης τῆς μαρτυρικῆς μας νήσου. Ἀμετάθετος στόχος του ἦταν ἡ ἀποχώρηση τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων καί ἐποίκων, ἡ ἀνεύρεση τῶν ἀγνοουμένων, ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας μας καί ἡ ἐπιστροφή ὄλων τῶν προσφύγων στίς πατρογονικές τους ἐστίες. Ἀγωνίσθηκε μέ φλογερό ζῆλο γιά τό κῦρος τῆς Ἐκκλησίας καί τή δικαίωση τῆς πατρίδας.

Ὡς ἀκάματος ἐργάτης τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου καί ἀνυποχώρητος ἀγωνιστής ὑπέρ τῶν ἐθνικῶν δικαίων τοῦ λαοῦ, ἔπεσε ἐπί τῶν βωμῶν τῶν ἐπάλλξεων. Κλονίσθηκε ἀνεπανόρθωτα ἡ

*) Ἐλέχθη στίς 19 Δεκεμβρίου 2010 στόν καθεδρικό ναό Ἱωάννη Θεολόγου Λευκωσίας.

υγεία του και οδηγήθηκε προς τον τάφο. Και ναί μὲν ὁ ἴδιος δὲν βρίσκεται σωματικά ἀνάμεσά μας, πλὴν ὅμως ἡ ἀνυποχώρητη διεκδικητικότητα του γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ μαρτυρικοῦ λαοῦ παραμένει ζωηρά στὴ μνήμη μας καὶ μᾶς καθοδηγεῖ.

Ἰδιαίτερος στίς δύσκολες αὐτές μέρες πού διανύουμε εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀκούσουμε τὴν ἀγωνιστικὴ φωνή του γιὰ νὰ ἀντλήσουμε διδάγματα ἀπὸ τὴν πατριωτικὴ στάση καὶ ζωὴ του. Διότι, δυστυχῶς, ἡ προτεινόμενη λύση τῆς Διζωνικῆς Δικαιοδικῆς Ὁμοσπονδίας, στὴν ὁποία ὁ ἴδιος μέχρι τέλους μέ σταθερότητα ἐναντιώθηκε, προβάλλεται μέ ἐμμονὴ ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας ὡς ἡ μόνη ἐπιλογή γιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ.

Αὐτὴ, ὅμως, ἡ μορφή λύσης δὲν θὰ φέρει τὴν ποθητὴ δικαίωση, ἀλλὰ τὴ διάλυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τοῦ μόνου ἰσχυροῦ καὶ ἀποτελεσματικοῦ διπλωματικοῦ ὄπλου πού ἀπέμεινε στὰ χέρια μας. Ἡ φυλετικὴ καὶ ἄδικη αὐτὴ λύση τῆς Διζωνικῆς παραβιάζει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, παγιώνει καὶ νομιμοποιεῖ τὰ τετελεσμένα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς καὶ καταργεῖ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία. Ἡ ρατσιστικὴ αὐτὴ λύση ἀναβαθμίζει τὸ ψευδοκράτος καὶ στερεῖ γιὰ πάντα ἀπὸ τοὺς νόμιμους κατοίκους τὴν ἐπιστροφή στίς περιουσίες τους. Ἡ Διζωνικὴ Δικαιοδικὴ Ὁμοσπονδία οὔτε δίκαιη εἶναι, οὔτε ἐδράζεται πάνω σὲ ἀρχές. Τοῦναντίον, καταπατεῖ κάθε δημοκρατικὴ ἀρχὴ καὶ ἐγκαθιδρύει καθεστῶς «ἀπαρτχάιντ», πού ἀκόμη καὶ οἱ αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς τὸ ἀποτίναξαν μετὰ βδελυγμίας. Εἰδικά, γιὰ μᾶς τοὺς πρόσφυγες, μᾶς ἀφαιρεῖ τὸ δικαίωμα ἰδιοκτησίας καὶ ἐλευθέρης ἐγκατάστασης καὶ μᾶς στερεῖ τὰ πολιτικὰ δικαιώματα στό λεγόμενο συνιστῶν κρατίδιο. Αὐτὴ ἡ λύση θὰ εἶναι ἡ ἀπαρχὴ νέων δεινῶν γιὰ τὸ μαρτυρικό νησί μας, γιατί δὲν θὰ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει, ἀλλὰ θὰ καταρρεύσει σάν χάρτινος πύργος.

Ἐνεκα τῆς συνεχοῦς ἄτεγκτης στάσης τῆς Τουρκίας καὶ τῆς δικῆς μας λανθασμένης πορείας, οἱ συνομιλίες βρίσκονται σὲ δραματικὰ ἀδιέξοδα, γιατί ἄρχισαν χωρὶς τίς ἀπαραίτητες προ-

ὑποθέσεις. Εἶναι βαρύτερες καί ἀσήκωτες οἱ εὐθύνες τῶν χειριζομένων τό μέλλον τοῦ ἀδικημένου αὐτοῦ λαοῦ. Μέ τήν ἀδράνεια καί τήν ἥττοπαθῆ διάθεσή τους, κατάφεραν νά μετατραπῆ τό Κυπριακό ἀπό διεθνές ἔγκλημα εἰσβολῆς καί κατοχῆς, σέ πρόβλημα διακοινοτικῆς διαφορᾶς, ἀποενοχοποιώντας ἔτσι τήν Τουρκία, ἡ ὁποία χωρίς νά ὑπολογίζει τήν Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριφέρεται μέ περισσή ὑπεροψία καί ἀλαζονεία. Λόγω τῶν δικῶν μας λανθασμένων χειρισμῶν, ὑποθάλλεται ἡ ἀδιαλλαξία της καί καθίσταται ὁ λαός μας ἔνοχος γιά ὅσα ὑποφέρει ἔνεκα τῆς συνεχιζόμενης παράνομης κατοχῆς.

Ἄντί ἡ πλευρά μας νά ἐστιάζει τόν ἀγῶνα της στή διπλωματική ὑπεροχή της ὡς μέλους τῆς ΕΕ, γιατί τό πολιτικό ἀνισοζύγιο, πού προσπάθησαν νά μᾶς ἐπιβάλουν μέ τήν τουρκική εἰσβολή, ἀνατράπηκε μέ τήν ἔνταξη τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στήν ΕΕ, ἔμφοβη καί περιδεής, μέ τίς ἀπαράδεκτες παραχωρήσεις καί «γενναῖες προσφορές» της πρός τόν κατακτητή, παρέμεινε προσκολλημένη στό ἄρμα τῶν Ἀγγλοαμερικανῶν, ἔχοντας τή ψευδαίσθηση ὅτι μέ τή συμπεριφορά τοῦ καλοῦ παιδιοῦ θά ἀποσπάσει δῆθεν τήν εὐνοια καί συμπαράστασή τους. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ Τουρκία ἐργάζεται γιά διασφάλιση τῶν στρατηγικῶν καί ἐπεκτατικῶν της συμφερόντων. Ὅλες οἱ προσπάθειές της ἐπικεντρώνονται στήν δική της ἀποενοχοποίηση καί τήν ἀποαναγνώριση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Ἡ Τουρκία ἀπεργάζεται τήν πλήρη τουρκοποίηση τῆς Κύπρου καί μιᾶ γιά λύση δύο κρατῶν, δύο λαῶν, δύο κυριαρχιῶν, δύο οἰκονομιῶν καί ἐπιμένει στήν ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους. Μέ τήν ἐνθάρρυνση τῆς διεθνοῦς ὑποκρισίας καί τίς ἀπαράδεκτες προτάσεις τῆς πλευρᾶς μας, ἀποκαλοῦνται οἱ σφετεριστές τῶν κατεχομένων περιουσιῶν μας ὡς χρήστες, ἀμφισβητεῖται τό καθεστῶς τῶν νομίμων ἰδιοκτητῶν καί ἀρχίζει πολύπλοκη διαδικασία, ἡ ὁποία οὐδέποτε θά ὀδηγήσει στήν ἀνάκτηση τῶν περιουσιῶν τους. Ἡ πλευρά μας, ὅμως, ἐξακολουθεῖ νά ἐμμένει προσ-

κολλημένη στη λύση της Διζωνικής, ή όποια είναι άποτυχημένη προσέγγιση, πού οδηγεί μόνο σε δραματικά αδιέξοδα.

Ἡ Τουρκία συνεχίζει νά προκαλεῖ τά αἰσθήματα τοῦ λαοῦ μας μέ τόν ἐξευτελισμό τῶν ἐγκλωβισμένων, τήν βεβήλωση τῶν ἱερῶν καί ὁσίων μας, τήν ἀπαγόρευση συντήρησης τῶν ἐτοιμόρροπων κατεχομένων χριστιανικῶν μνημείων μας καί τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Καρπασίας στήν κατεχόμενη Ἱερά Μονή τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Καί, ὅμως, δέν ἀκούσαμε ἀπό τούς κυβερνῶντες καμιά φωνή διαμαρτυρίας, προφανῶς μή τυχόν καί χαλάσει τό «καλό» κλίμα τῶν συνομιλιῶν. Ὅμως μέ τίς ψευδαισθήσεις καί τούς λανθασμένους χειρισμούς δέν ἐξασφαλίζεται ἡ φυσική καί ἐθνική ἐπιβίωση τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἄντί νά καταγγελθεῖ, ὅτι ἐξακολουθεῖ νά παραβιάζει τό Σύνταγμα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας μέ τή συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή, ἀφήνεται νά παρουσιάζεται ὡς ἀνεξάρτητος παρατηρητής, πού μάλιστα ἐνδιαφέρεται, ἔστω καί φραστικά, γιά τήν πρόοδο τῆς διαδικασίας τῶν συνομιλιῶν. Ἐπρεπε οἱ ἐγγυήτριες δυνάμεις Τουρκία καί Βρετανία μέ τή δική μας πρωτοβουλία νά πιεστοῦν ἐπιτέλους ἀπό τή διεθνή Κοινότητα νά σεβασθοῦν τό ὑπ' αὐτῶν παραβιασθέν Σύνταγμα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, καί ὄχι νά τίς ἀφήνουμε μέ τή σιωπή μας ἀνενόχλητες νά συνεχίζουν νά τό ὑπονομεύουν.

Τραγική κατάληξη τῆς ἀποτυχημένης πολιτικῆς μας εἶναι ἡ τελευταία ἔκθεση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ὁ ὁποῖος ἀποενοχοποιεῖ τήν Τουρκία, φθάνοντας στό σημεῖο νά θεωρεῖ τή στάση της ἐποικοδομητική γιά τίς διεξαγόμενες συνομιλίες καί ἐπί πλέον νά μᾶς ἀπειλεῖ καί ἐκβιάζει. Ἐπισεῖει τόν κίνδυνο τῆς ἀπόσυρσης τῆς εἰρηνευτικῆς δύναμης ἀπό τό νησί καί δρᾷ καί ἐνεργεῖ ἐκτός τῶν πλαισίων τῶν ἀρμοδιοτήτων του, προετοιμάζοντας, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἀσφυκτικά χρονοδιαγράμματα καί ἐπιδιαιτησίες.

Ἄντί νά συμπεριφέρεται ὡς θεματοφύλακας τοῦ Καταστατι-

κοῦ Χάρτη, τῶν Ἀρχῶν καί Ἀξιῶν τοῦ ΟΗΕ, σεβόμενος τήν κυριαρχία καί ἐδαφική ἀκεραιότητα τοῦ ἀνεξαρτήτου Κράτους μέλους τῶν ΗΕ καί τῆς ΕΕ, μέ τήν ἐνθάρρυνση τῶν Ἀγγλοαμερικανῶν καί τή δική μας ὀλιγωρία, ἐπεμβαίνει κατάφωρα στά ἐσωτερικά τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τήν ὁποία ὑποβαθμίζει, ἐξισώνοντάς τήν μέ τό παράνομο ψευδοκράτος, ἀφοῦ τήν χαρακτηρίζει ὡς «ἐξουσία τοῦ Νότου». Ἐντί ἡ πλευρά μας μετά τήν ἀνεπίτρεπτη αὐτή ἔκθεση νά ἀντιδράσει διαμαρτυρούμενη ἄμεσα καί δυναμικά, θεώρησε ἀντίθετα, ὅτι ὑπάρχουν καί θετικά στοιχεῖα σ' αὐτήν.

Τό μόνο πού ἀνησυχεῖ τοὺς Ἀγγλοαμερικανούς καί τοὺς δικούς μας, οἱ ὁποῖοι πιστά τοὺς ἀκολουθοῦν, εἶναι πῶς νά πουλήσουν τή λύση στόν προδομένο λαό, ἀδιαφορώντας γιά τό περιεχόμενό της. Προσπαθοῦν ἐναγωνίως νά τόν πείσουν νά δεχθεῖ τήν Διζωνική, ἡ ὁποία οὔτε δίκαιη εἶναι, οὔτε βιώσιμη, οὔτε λειτουργική. Ἡ ἐμμονή στή λύση τῆς ΔΔΟ διαιωνίζει τό ἀδιέξοδο, ὅπως αὐτό ἔχει ἀποδείξει ἡ ἱστορική πραγματικότητα. Καιρός εἶναι νά στραφοῦμε σέ συνεπεῖς καί ἰσχυροὺς συμμάχους καί νά ἀπεγκλωβισθοῦμε ἀπό τή λυκοφιλία τῶν Βρετανῶν, οἱ ὁποῖοι μεθοδεύουν τήν κατάργηση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Νά τοὺς πείσουμε δέ, ὅτι, λόγω τῶν ἀπροκάλυπτων κινήσεων τους ἐναντίον τῶν συμφερόντων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, θεωροῦνται ἐχθροί, καί συνεπῶς ἀνεπιθύμητοι στίς Βάσεις, πού διατηροῦν σέ βάρος μας. Αὐτό ἐπιβάλλει ὁ αὐτοσεβασμός, ἡ τετράγωνη λογική καί ἡ ἐθνική ἀξιοπρέπεια.

Εἶναι καιρός οἱ κρατοῦντες νά ἀφουγκρασθοῦν ἐπιτέλους τίς ἐκδηλες ἀνησυχίες τοῦ λαοῦ καί νά μή ὑποβαθμίζουν μέ εἰρωνική διάθεση τήν ἀποδοκιμασία του γι' αὐτήν τή μορφή λύσης, ἡ ὁποία ὀδηγεῖ στόν καταποντισμό τῶν ἐλπίδων καί προσδοκιῶν του καί ἄς παύσουν νά θεωροῦν τήν ἔκφραση ἀπαρέσκειας γιά τόν κατήφορο, ὅπου ὀδηγοῦν οἱ λανθασμένες ἐνέργειές τους, ὡς «ψευδοπατριωτισμό». Τό αἰσθητήριο τοῦ λαοῦ εἶναι ἀλάνθαστο καί

δέν ὀδηγεῖται ἀπό εὐσεβοποθισμούς. Λόγω ἀκριβῶς ἔλλειψης στρατηγικῆς καί ὑψηλῶν στόχων ἀπουσιάζει ἡ ποθητή ἐνότητα μεταξύ λαοῦ καί πολιτικῆς ἡγεσίας. Ὁ λαός εἶναι ἔτοιμος γιά ἐνότητα, γύρω ὅμως ἀπό ἀρχές καί ἀξίες, καί ὄχι ἀπό πρόσωπα, ὅσον ψηλά καί ἂν αὐτά βρίσκονται στήν ἐξουσία, γιὰτί δέν ἔχουμε προσωπολατρεία. Τότε θά εὐλογῆσει καί ὁ Θεός τούς κόπους καί τίς προσπάθειές μας. Εὐσεβοποθισμοί εἶναι νά ἐπιμένουν νά συζητοῦν γιά τό βίαιο διαμελισμό τοῦ λαοῦ, λόγω διαφορετικῆς γλώσσας καί θρησκείας, καί τήν αὐτοδιάλυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί ταυτόχρονα νά ἔχουν τήν ψευδαίσθηση, ὅτι θά συγκρατήσουν τήν ἀδηφαγία τοῦ Ἀττίλα, θά ἐξημερώσουν τήν τουρκική θηριωδία καί θά διασφαλίσουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Κανείς δέν θά μπορέσει νά ἐξαναγκάσει τήν Ἐκκλησία νά σιωπήσει καί νά μή διακηρύττει τήν ἀλήθεια. Μπροστά στόν κίνδυνο τουρκοποίησης τῆς Κύπρου καί ἐξαφάνισης τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀρχιεπίσκοπό μας δέν θά διστάσει, ὅπως καί τήν περίοδο πρό τοῦ Δημοψηφίσματος, ὅτε ἀπέρριψε τό ἐπάρατο σχέδιον Ἀνάν, πού προνοοῦσε τή ΔΔΟ, νά ὑπερασπίσει μέ παρρησία τήν ἐλευθερία, τή δικαιοσύνη καί τή δημοκρατία καί νά διαφωτίζει τόν λαό καί νά τόν ὑποστηρίξει, ὥστε νά ἀπορρίψει μιά διαφαινόμενη ἀδίκη λύση, ἡ ὁποία θά ἐξουδετερώνει τήν φυσική καί ἐθνική μας ἐπιβίωση στό νησί μας.

Μακαριώτατε,

Ὁ ἀείμνηστος προκάτοχός σας δέν ἔπαψε νά διακηρύττει παντοῦ, ὅτι τό Κυπριακό εἶναι θέμα εἰσβολῆς καί συνεχιζόμενης παράνομης κατοχῆς. Εἶναι, λοιπόν, ἀνάγκη γιά ἀναπροσαρμογή τῆς μέχρι τοῦδε πολιτικῆς, χάραξη νέας ἐθνικῆς γραμμῆς, ἀλλαγὴ στρατηγικῆς καί ἐπανατοποθέτησης τοῦ Κυπριακοῦ ὡς διεθνοῦς ἐγκλήματος εἰσβολῆς καί κατοχῆς.

Ἄδελφοί μου,

Ἄνηφορική παραμένει ἡ πορεία μας, γεμάτη ἀπό πολλά ἐμπόδια. Σᾶς καλοῦμε σέ ἐγρήγορη. Μή ξεγελιέστε ἀπό κούφια καί χωρίς ἀντίκρουσμα συνθήματα. Συνειδητοποιεῖστε, ὅτι ἡ λεγόμενη «εὐελιξία» δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά συνεχεῖς ὑποχωρήσεις καί μονομερεῖς παραχωρήσεις πρὸς τόν κατακτητή, ὥστε μέ τήν ἄδικη καί ἑτεροβαρῆ συνθηκολόγηση νά προσεγγισθοῦν οἱ τουρκικές θέσεις γιά νά συγκατανεύσει σέ λύση.

Ἐλπίζουμε στόν Κύριο καί προσευχόμεσθε σ' Αὐτόν, ὅπως χαρίζει τόν θεῖο φωτισμό στούς χειριζομένους τό Κυπριακό καί μετάνοια σέ ὅλους, ὥστε νά «ἐπιβλέπει ἰλέω ὄμματι ἐπί τήν κάκωσιν ἡμῶν» καί μᾶς ἐπιβραβεύσει μέ τήν πολυπόθητη ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Τούρκους εἰσβολεῖς καί τούς ἐποίκους. Ἄμην!
