

## **ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΞΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ «ΦΑΕΘΩΝ»**

Στίς 18 Νοεμβρίου 2010 ἐπραγματοποιήθη στή Λευκωσία ἐκδήλωση μνήμης τῶν ἔξι μελῶν τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου «Φαέθων», πού ἔπεσαν κατά τούς τουρκικούς βομβαρδισμούς τοῦ 1964 στόν "Ορμο τοῦ Ξεροῦ. Στήν ἐκδήλωση παρέστη ἐκ προσώπου τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ ὅποιος καί ἀνέγνωσε τὸν ἐπόμενο χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου:

«Μέ βαθειά συγκίνηση χαιρετίζουμε τή σημερινή ἐκδήλωση, ἡ ὅποια δίκαια καί ἐπάξια γίνεται εἰς μνήμη τῶν ἔξι ἡρωϊκῶν νεκρῶν τοῦ πληρώματος τοῦ περιπολικοῦ πλοίου «ΦΑΕΘΩΝ» τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, οἱ ὅποιοι ἔπεσαν κατά τούς βομβαρδισμούς τῆς τουρκικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας, στίς 8 Αὐγούστου 1964, στόν "Ορμο τοῦ Ξεροῦ.

Οἱ σκέψεις μας στρέφονται ἀπόψε νοερά πρός τίς ἀξέχαστες μορφές τους. Μέ εὐγνωμοσύνη κλίνουμε εὐλαβικά τά γόνατα καί ἀποτίουμε πρός αὐτούς τόν πρέποντα φόρο τιμῆς. Παράλληλα, καταθέτουμε στήν Ἱερή τους μνήμη τά μυρίπνοα ἄνθη καί τούς ἀμάραντους στεφάνους τῆς ἄμετρης ἀγάπης μας. Καί οἱ ἔξι ἔχυσαν τό αἷμα τους, προασπιζόμενοι τήν ἐλευθερία τῆς νήσου μας. Σφράγισαν, ἔτσι, μέ τήν ἴδια τους τή ζωή τόν ἀκατάλυτο σύνδεσμο τῆς Ἐθνικῆς ἐνότητας τῆς Μητέρας Πατρίδας μέ τή νήσο μας.

΄Αναπολώντας τήν ἡρωϊκή τους θυσία, ἀντλοῦμε ἀπ' αὐτήν δύναμη καί θάρρος, ὕστε, ἴδιαίτερα στούς κρίσιμους τούτους και-

ρούς, πού διερχόμαστε, νά μπορέσουμε καί ἐμεῖς νά ἀντιμετωπίσουμε ἀποτελεσματικά τίς πολλές καί ποικίλες δυσχέρειες στόν ἀντικατοχικό ἀγῶνα, πού διεξάγουμε ἐνάντια στόν Τοῦρκο εἰσβολέα.

Τονίζουμε, ὅτι ἐκεῖ, στήν ἀκριτική περιοχή τῆς Τηλλυρίας, δοκιμάστηκαν, τόν Αὔγουστο τοῦ 1964, ἡ Ἑλληνική μας ἀρετή καί ἡ ψυχική μας ἀντοχή. Χάρη στόν ἡρωϊσμό τῶν παληκαριῶν μας καί στίς θυσίες τῶν ἀθάνατων νεκρῶν μας, ἀποτράπηκε τότε ἡ δημιουργία τουρκικοῦ καντονίου στήν περιοχή, μέ δλες τίς φοβερές συνέπειές της. Οἱ ἔξι ἡρωϊκοί νεκροί τοῦ πολεμικοῦ «ΦΑΕΘΩΝ», πού μνημονεύουμε ἀπόψε, συνέβαλαν, μέ τή θυσία τους, στήν ἀποσόβηση τοῦ κινδύνου ἐκείνου. Ἀγίασαν, ἀκόμη, μέ τή σπονδή τοῦ αἷματός τους, τόν "Ορμο τοῦ Ξεροῦ, ἀφήνοντάς μας διαθήκη ἡθικοῦ χρέους καί ὑψηλοῦ καθήκοντος, ἀλλά καί ὑποθήκη ἀκλόνητης προσήλωσης στήν πατρίδα καί σταθερῆς ἀφοσίωσης στήν ἐλευθερία.

Μέσα στήν κρισιμότητα τῶν καιρῶν, καί τῶν ὥρων, πού διέρχεται τό ἐθνικό μας πρόβλημα, καί ἐμπνεόμενοι καί καθοδηγούμενοι ἀπό τό παράδειγμα τῶν τιμωμένων σήμερα ἔξι ἡρωϊκῶν νεκρῶν τοῦ περιπολικοῦ πλοίου «ΦΑΕΘΩΝ», θά συνεχίσουμε τόν ἀντικατοχικό μας ἀγῶνα. Ἄμετάθετος στόχος μας εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τῆς σκλαβωμένης μας γῆς. Καί γιά πολλοστή φορά ὑπογραμμίζουμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία, πού ἀγωνιᾶ καί ἀνησυχεῖ γιά τήν ἐθνικοθρησκευτική ἐπιβίωση τοῦ λαοῦ μας, θά συνεχίσει νά βρίσκεται στήν πρωτοπορία αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα. Γιά μᾶς, τά σύνορά μας φτάνουν καί ἀγκαλιάζουν δλες τίς ἀκτές τῆς νήσου μας, ἀπό τήν Πάφο μέχρι τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα, ἀπό τή Λεμεσό μέχρι τήν Κερύνεια καί ἀπό τή Λάρνακα μέχρι τά Κόκκινα καί τήν Ἀμμόχωστο. Ἀσφαλῶς, δέν μυωπάζουμε μπροστά στίς δυσκολίες καί δέν ἐθελοτυφλοῦμε μπροστά στή σκληρή πραγματικότητα, ἀπό τή συνεχιζόμενη γιά τριανταέξι τώρα χρόνια τουρκική εἰσβολή στή νῆσο μας. Δέν θά ὑποκύψουμε, ὅμως, καί δέν θά ἀπο-

δεκτοῦμε, μέ τήν ύπογραφή μας, τή μονιμοποίηση καί τή νομιμοποίηση τῶν τετελεσμένων τῆς εἰσβολῆς. Αύτή ἡ γῆ εἶναι δική μας καί κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς τήν πάρει! Καί δέν ἀμφιβάλλουμε, ὅτι, μέ τήν καθολική συστράτευση καί ἐνότητα τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά καί τοῦ καθόλου Ἑλληνισμοῦ, θά συντμήσουμε τό χρόνο τῆς δοκιμασίας μας καί ὁ "Ηλιος τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς Ἐλευθερίας θά φωτίσει καί πάλι λαμπρός τή μαρτυρική μας Κύπρο ἐλεύθερη καί ἐνωμένη. Θά εἶναι, τότε, ἡ ἄγια μέρα, πού θά ἀναπαυθοῦν καί θά ἡρεμήσουν καί οἱ ψυχές τῶν ἔξι ἡρωϊκῶν νεκρῶν τοῦ «ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ».

Ἄπευθύνοντας ἐγκάρδιο ἀγωνιστικό χαιρετισμό ἀγάπης καί τιμῆς πρός ὅλους, μακαρίζουμε τίς ψυχές τῶν ἀθάνατων ἡρώων μας, διαβεβαιώνοντας ὅλους, ὅτι θά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα μας, μέχρι τή δικαίωση τῆς θυσίας τους.

Θερμά συγχαίροντας, τέλος, τούς Συνδέσμους Ἀγωνιστῶν ΕΟΚΑ 1955-1959 γιά τήν ὥραία αὐτήν πρωτοβουλία τους νά διοργανώσουν τήν ἀποφινή σεμνή τούτη ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς, εὐχόμαστε ὁ Θεός σύντομα νά μᾶς καταξιώσει νά συνεορτάσουμε καί τά Κυπριακά Ἐλευθέρια.

Ίερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου,

18 Νοεμβρίου 2010.

Εὐχέτης πρός Κύριον  
† Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»