

## **ΤΟ ΛΒ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ**

Στίς 6 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στήν αίθουσα τοῦ Κέντρου Μελετῶν τῆς Μονῆς Κύκκου στόν Ἀρχάγγελο τό ΛΒ' Θεολογικό Συνέδριο τῆς Παγκύπριας "Ενωσης Έλλήνων Θεολόγων (ΠΕΕΘ) μέ θέμα «Τό Φιλοκαλικό Ἡθος: Πρόταση ζωῆς στή σύγχρονη πραγματικότητα».

Κατ' αὐτό ό Επίκουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κων. Κορναράκης είσηγήθη τό θέμα «Ἀδιέξοδα καί προοπτικές τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ ὑπό τό πρίσμα τοῦ φιλοκαλικοῦ ἥθους» καί ό Υμνογράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησίας Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης είσηγήθη τό θέμα «Ἡ Φιλοκαλία στή ζωή τοῦ Χριστιανοῦ».

Πρίν ἀπό τίς είσηγήσεις τιμήθηκαν ό Επίτιμος Πρόεδρος τῆς ΠΕΕΘ κ. Στ. Ὁλύμπιος καί ό τέως Ἀντιπρόεδρος αὐτῆς Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντ. Καλογήρου, στούς όποίους δόθηκαν καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Στό Συνέδριο ἀνεγνώσθη καί ό ἀκόλουθος χαιρετισμός τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου:

«Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί πατρική εὐχαρίστηση χαιρετίζουμε τό τριακοστό δεύτερο (ΛΒ') Θεολογικό Συνέδριο τῆς Παγκύπριας "Ενωσης Έλλήνων Θεολόγων, τό όποιο καί ἔχει ώς κεντρικό θέμα του «Τό Φιλοκαλικό Ἡθος. Πρόταση ζωῆς στή σύγχρονη πραγματικότητα».

Δέν χρειάζεται νά τονίσουμε, ὅτι καί τό ἐφετινό σας Συνέδριο, ἀγαπητοί μας Θεολόγοι, ἀποτελεῖ μιά ἀκόμη ξεχωριστή πνευματική προσφορά πρός τό μαρτυρικό μας λαό καί πρός τήν ἡμικα-

τεχόμενη σήμερα πατρίδα μας. Πρός τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Π.Ε.Ε.Θ. ἐκφράζουμε τά θερμά μας συγχαρητήρια γιά τήν ὡραία αύτήν πρωτοβουλία τους, πού δίνει συνέχεια στό θεάρεστο καί πολυετές ἔργο τῆς "Ενωσης.

Ζοῦμε σέ μέρες δύσκολες ἀπό πνευματική ἄποψη. Ἀρχές, ἀξίες καί ἰδανικά δοκιμάζονται σκληρά. Γενικά, χρειαζόμαστε σωστά πρότυπα στήν κοινωνία, πού, μέ τήν ἐντιμότητα καί τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα τους καί μέ τήν ὅλη ἡθικοπνευματική τους προσωπικότητα, θά ἐργασθοῦν καί θά συμβάλουν στή θεμελίωση ἐνός καλύτερου κόσμου, μακριά ἀπό τόν ἀνθρώπινο πόνο καί τή δυστυχία. "Αλλωστε, δέν εἶναι μόνο ὁ Διογένης, πού ἔφαχνε στήν ἀρχαιότητα μέ τό φανάρι του, γιά νά βρεῖ «ἄνθρωπο». Καί σήμερα φάχνουμε μέ χίλια τόσα φῶτα, πού ὅμως δέν εἶναι καί τά κατάλληλα, γιά νά βροῦμε «ἄνθρωπο!» «"Ανθρωπον οὐκ ἔχω» (Ιω. ε', 7), εἴπε καί ὁ ταλαίπωρος παράλυτος τῆς γνωστῆς παραβολῆς, γιά νά τόν βάλει στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ, ὥστε νά μπορέσει νά ἀποθεραπευθεῖ.

Γίνεται, μέ αύτόν τόν τρόπο, ἡ ἐποχή μας ἐποχή ἀναζητήσεων, ἀνησυχιῶν, ἐλλείψεως ἀνθρώπων καί ἄγρυπνων συνειδήσεων. Μέ λίγα λόγια, ἡ ἐποχή μας χρειάζεται -καί ἔχει ἀνάγκη- τόν ἀληθινό ἄνθρωπο, τόν πνευματικό ἄνθρωπο, τόν ἀνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Χρειάζονται, ἀκόμη, οἱ καιροί μας τόν χαριτωμένο καί χαρισματικό ἄνθρωπο, γιά τόν ὅποιο ὁ Δημιουργός Θεός ἔχει προετοιμάσει τόν παράδεισο «ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. κε', 34).

Μπροστά σέ ὅλα αύτά τά γνωρίσματα, τίς ἐλλείψεις καί τίς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς μας, τό Φιλοκαλικό Ἡθος, ἔτσι ὅπως τό βίωσαν οἱ Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας μας καί μᾶς τό παρέδωσαν, ἀποτελεῖ σίγουρα τή σπουδαία καί ἀναγκαία πρόταση, ὥστε μέ τή βοήθεια, τό φωτισμό καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, νά φτάσουμε στό γνήσιο ἄνθρωπο!

Βεβαίως, στό σύντομο αύτό χαιρετισμό μας, δέν εἶναι δυνατό νά ἀναλύσουμε τό θέμα τοῦ Συνεδρίου. Τοῦτο θά γίνει -εἴμαστε βέβαιοι- ἀπό τούς δύο ἐκλεκτούς Εἰσηγητές, τούς ἀγαπητούς μας

‘Οσιολογιώτατο Ιερομόναχο Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτη καί κ. Κωνσταντίνο Κορναράκη, Επίκουρο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν.

Περιοριζόμαστε, λοιπόν, μέ κάθε δυνατή συντομία νά τονίσουμε, ὅτι τό θεάρεστο Φιλοκαλικό Ἡθος ὑποδηλώνει τήν ἀγάπη γιά τό ἐν Χριστῷ «κάλλος», θεωρούμενο συνολικά, μέσα ἀπό τή φιλόκαλη φροντίδα τῆς ψυχῆς γιά τήν ἀσκηση τῶν ἀρετῶν, καί κυρίως τῆς νοερᾶς ἡσυχίας καί τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Δέν πρέπει, ἄλλωστε, νά ξεχνοῦμε, ὅτι ὁ ὅρος «Φιλοκαλία» δηλώνει τή φιλία, δηλαδή τήν ἀγάπη πού ἔχει κάποιος πρός τό κάλλος. Σημαίνει, βαθύτερα, τή φιλία καί τήν ἀγάπη, πού πρέπει νά ἔχουμε πρός κάθε τί τό ὥραιο καί τό καλό. Δηλώνει, κύρια καί βασικά, τή φιλία καί τήν ἀγάπη μας πρός τόν ἴδιο τό Θεό, πού εἶναι καί ἡ ἀπόλυτη ἔκφραση αὐτοῦ πού δονομάζουμε «ώραιο» καί «καλό»!

Ιδιαίτερα τονίζουμε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, πού ἀγωνίζεται νά ἔχει μέσα του τό Φιλοκαλικό Ἡθος, περνᾶ ἀναγκαστικά ἀπό τά τρία στάδια, πού χαρακτηρίζουν τήν πνευματική ζωή τοῦ γνήσιου χριστιανοῦ. Καί τά στάδια αὐτά δέν εἶναι ἄλλα ἀπό τήν κάθαρση, τό φωτισμό καί τήν τελείωση. Ἀρκεῖ ὁ χριστιανός νά ἐφαρμόζει στήν πράξη τήν ταπείνωση, τήν ἡσυχία, τήν κένωση καί τήν προσφορά. Γίνεται, ἔτσι, κατανοητό ὅτι τό Φιλοκαλικό Ἡθος καθρεπτίζει τό θεάρεστο ὄγωνα τοῦ Χριστιανοῦ. Γι’ αὐτό καί συμβάλλει, ὥστε ἐκεῖνος πού ζεῖ καί καθοδηγεῖται ἀπό τό Φιλοκαλικό Ἡθος νά βρίσκεται σέ πορεία ἔνωσής του μέ τό θεῖο καί ἐνυπόστατο φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Κάτω ἀπ’ αὐτά τά δεδομένα καί σέ ἀπάντηση στήν πνευματική κρίση, πού μαστίζει καί χαρακτηρίζει τήν ἐποχή μας, ἄλλα καί γιά νά φτάσουμε στόν ἀληθινό καί γνήσιο ἄνθρωπο τῆς σύγχρονης πραγματικότητας, ἀναμφίβολα τό Φιλοκαλικό Ἡθος ἀποτελεῖ τή μεγάλη Πρόταση Ζωῆς!

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, ἔκφράζουμε τήν ιδιαίτερη ίκανοποίησή μας, γιατί τά σπουδαῖα αὐτά πνευματικά θέματα θά τεθοῦν καί θά συζητηθοῦν στό Συνέδριο.



Μέ πολλή ἀγάπη καλωσορίζουμε στήν Κύπρο τούς δύο ἐκλεκτούς Εἰσηγητές, ἀγαπητούς μας π. Ἀθανάσιο καὶ κ. Κορναράκη. Τούς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀνταπόκρισή τους νά βρίσκονται κοντά μας καὶ εὐχόμαστε εὐχάριστη καὶ καρποφόρα τήν ἐδῶ ὄλιγοήμερη παραμονή τους.

Μέ αὐτές τίς σύντομες σκέψεις χαιρετίζουμε τό Συνέδριό σας, ἀγαπητοί μας Θεολόγοι, καὶ κηρύττουμε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν του, εὐχόμενοι πλούσιο νά είναι στίς ψυχές ὅλων τό Φιλοκαλικό Ἡθος, ὡστε καὶ ἡ σύγχρονη πραγματικότητα νά συνεχίσει νά φωτίζεται καὶ νά ἀγιάζεται ἀπό τό Δημιουργό Θεό».