



† Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

29 Νοεμβρίου 2008

Αγαπητοί Γονείς,

Με την ευκαιρία της σημερινής Γενικής Συνέλευσης της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας των Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απευθύνουμε προς όλους σας τον εγκάρδιο χαιρετισμό της αγάπης μας και επιδαψιλεύουμε τις ευλογίες της Εκκλησίας μας.

Υπογραμμίζουμε, ακριβώς εδώ, την τεράστια σημασία, την οποία η αποδίδουμε στους σπουδαίους παράγοντες της ανατροφής, της μόρφωσης, της ψυχικής καλλιέργειας και της ηθικοπνευματικής συγκρότησης των νέων μας σε τέλειους ανθρώπους και σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Όπως γίνεται αντιληπτό, τον πρωτεύοντα ρόλο και τη μέγιστη ευθύνη για την ανατροφή και τη μόρφωση των παιδιών σας σηκώνετε -πρέπει να σηκώνετε- στους ώμους σας σεις οι Γονείς.

Από τη δική μας πλευρά, σας βεβαιώνουμε ότι συμμετέχουμε στις έγνοιες και στις αγωνίες σας και μοιραζόμαστε μαζί σας τους φόβους και τις ανησυχίες σας για το μέλλον και την ευτυχία των παιδιών σας, τα οποία, σε τελική ανάλυση, είναι και δικά μας παιδιά, παιδιά της Εκκλησίας. Ευλογούμε, επίσης, τους κόπους, τους μόχθους, τους ιδρώτες και τις θυσίες, που όλοι σας κάνετε για το καλό και την προκοπή των παιδιών σας. Προσευχόμαστε, ακόμη, για σας, αλλά και για τα παιδιά σας, ώστε ο Θεός να σας ενισχύει στα έργα σας και να σας στηρίζει στις ευγενείς σας προσπάθειες.

Άλλωστε, η προσδοκώμενη επιτυχία των παιδιών σας θα είναι και επιτυχία της κοινωνίας μας, της ημικατεχόμενης Πατρίδας μας, αλλά ευρύτερα και του κόσμου ολόκληρου.

Τονίζουμε ότι οι νέοι μας αξίζουν να έχουν όλη μας τη βοήθεια και τη συμπαράσταση. Σ' αυτούς εναποθέτουμε τα όνειρα, τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας για τη δικαίωση του αγώνα μας, αλλά και για την ευτυχία και προκοπή του λαού μας. Δικαιολογημένα άλλωστε λέχθηκε, και γίνεται καθολικά αποδεκτό, ότι το μέλλον ενός τόπου ανήκει στους νέους του. Γι' αυτό και, εφόσον ενδιαφερόμαστε, και μαχόμαστε, για τη δικαίωση του αγώνα μας, την ελευθερία της Πατρίδας μας και το λαμπρό μέλλον του τόπου μας, δεν είναι δυνατό παρά όλοι μας να σταθούμε με αγάπη και αυταπάρνηση κοντά στους νέους μας. Να τους εξοπλίσουμε, δηλαδή, ηθικοπνευματικά. Να τους διαπαιδαγωγήσουμε ελληνοχριστιανικά. Να τους διδάξουμε ποιοί είναι και από πού έρχονται. Ποιές είναι οι ρίζες, η ιστορία και η παράδοσή τους. Ποιό το μεγαλείο της φυλής μας. Να συνομιλήσουμε, ακόμη, μαζί τους. Να ακούσουμε τα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους, τους φόβους και τις αγωνίες τους, τα όνειρα και τις προσδοκίες τους και, στο τέλος, να τους δώσουμε κι εμείς τις δικές μας ώριμες και υπεύθυνες αποκρίσεις, που θα τους οδηγήσουν προς την ολοκλήρωση και την εν Χριστώ τελείωση.

Δεν αμφιβάλλουμε ότι και η σημερινή Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας σας θα καταθέσει τη δική της χρήσιμη συμβολή στην ωραία αυτήν προσπάθεια, για την ευτυχία και προκοπή των παιδιών μας και για το καλό της κοινωνίας και του λαού μας.

Με αυτές τις σκέψεις θερμά συγχαίρουμε όλους σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσής σας.

Ευχέτης προς Κύριον
†Ο Κύπρου Χρυσόστομος

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
29 Νοεμβρίου 2008.