

**ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ:
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ -
ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ - ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ**

Toū κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ,
'Εκπαιδευτικοῦ.

«Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων
καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας
καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα» (Αποκ. α' 3).

ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μέ αἰσθήματα βαθύτατης χαρᾶς λάβαμε στά χέρια μας τό
ἐσχάτως ἐκδοθέν βιβλίο τοῦ διαπρεποῦς καὶ ἐμβριθοῦς θεολόγου
κυρίου Νικολάου Π. Βασιλειάδη μέ τίτλο:

**ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ -
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ.**

Τό ἀνοίξαμε μέ συγκίνηση. Χρόνια τώρα τό περιμέναμε μέ λα-
χτάρα. Τό εἴχαμε πνευματική ἀνάγκη. 'Οσάκις δοκιμάζαμε στό
παρελθόν νά μελετήσουμε μόνοι μας «τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς
'Αποκαλύψεως», νοιώθαμε ὅτι ἵσχυε -καὶ ἵσχύει βεβαίως- αὐτό

πού γράφει ό κύριος Βασιλειάδης. «... γιά μᾶς τούς ἀμαρτωλούς εἶναι σκοτεινό καί μυστηριῶδες... γιά μᾶς εἶναι βιβλίο αἰνιγματικό καί δυσνόητο...» (σελ. 7).

”Αν ὅμως δοκιμάσουμε νά τό μελετήσουμε μέ τή βοήθεια τῶν Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας μας, «πού εἶναι οἱ σάλπιγγες τοῦ Θεοῦ Λόγου καί ἔχουν νοῦν Χριστοῦ» (Α' Κορ. 6' 16), τότε θά διαπιστώσουμε ὅτι «εἶναι βιβλίο γεμάτο τρισήλιο φῶς» (σελ. 7).

Τώρα, ό κύριος Βασιλειάδης, μᾶς προσφέρει τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, σέ 782 σελίδες, πλουσιότατα διανθισμένη, σχολιασμένη καί τεκμηριωμένη μέ τήν Θεόθεν Πατερική Θεολογία, μέ σχόλια καί διδάγματα.

Ο ἕδιος γράφει μέ τή χαρακτηριστική του ἀπλότητα, γλαφυρότητα καί ταπεινοφροσύνη:

«Στήν ἐργασία αὐτή, πού τήν θεωρήσαμε ὡς ταπεινή διακονία στό λαό τοῦ Θεοῦ, προσπαθήσαμε νά μήν ἐκθέσουμε δικές μας ἐρμηνεῖες ἢ ἀπόψεις, ἀλλά μόνο τίς θέσεις τῶν Θεοφάρων Πατέρων. Αὐτῶν, πού ἡ χάρη τῆς Θεολογίας τους, τούς καθοδηγοῦσε, ὥστε μέ δέος καί κατάνυξη, γονατιστοί καί πύρινοι, μέ ιερή ἔκσταση καί ἀγία σιωπή νά ἀποδέχονται τά ιερά μυστήρια. Ζητήσαμε ἐπίσης καί τή χειραγωγία ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων καί ίερῶν ἐρμηνευτῶν. Ἐμεῖς, οἱ μικροί, ρωτήσαμε γιά ὅλα Ἐκείνους, ὅπως μᾶς συμβουλεύει τό "Ἄγιον Πνεῦμα" (πρβλ. Β' "Ἐσδρ. ε' 9. Ψάλμ. μγ' {43} 2).

Καί τονίζοντας τή σπουδαιότητα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως γράφει:

«Τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως γιά μᾶς τούς ἀμαρτωλούς εἶναι σκοτεινό καί μυστηριῶδες. "Ομως γιά τούς Πατέρες, πού εἶναι οἱ σάλπιγγες τοῦ Θεοῦ Λόγου καί ἔχουν «νοῦν Χριστοῦ» (Α' Κορ. 6' 16), εἶναι βιβλίο γεμάτο τρισήλιο φῶς..."» (σελ. 7).

Στίς σελίδες 44-45 (ἰδέ καί ὀπισθόφυλλο), γράφει χαρακτηριστικά:

«**Η Ἀποκάλυψις διαφωτίζει, δείχνει τόν δρόμο πρός τή μακαρία καί αἰωνία ζωή.** Φωτίζει τήν ψυχή, ώστε νά κατανοεῖ ὅσα συμβαίνουν στόν κόσμο κάτω ἀπό τό πρίσμα τῆς αἰωνιότητος. Στηρίζει τήν ψυχή τοῦ Χριστιανοῦ, ἵδιαίτερα σέ καιρούς κρισίμουνς, ὅπως εἶναι οἱ δικοί μας.

Τό διαχρονικό μήνυμά της συνοψίζεται σέ ἐννέα λέξεις: Πίστη, ἀγών, νίκη, μετάνοια, ὑπομονή, ἐλπίδα, ἀγάπη, ἀγνότητα, ἀγιασμός. Ἡ προσεκτική καί συχνή μελέτη τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι εὐφρόσυνη ἀναστροφή μέ τόν **Τριαδικό Θεό**, τούς ἀγίους ἀγγέλους, τόν ἀγαπημένο μαθητή τοῦ Χριστοῦ, τόν **Ιωάννη**, τήν **κιθιδάρα τῆς Θεολογίας**, τόν συγγραφέα τῆς Ἀποκαλύψεως, ὁ ὅποιος εἶδε τίς οὐράνιες ὀπτασίες καί τήν καινή **Ιερουσαλήμ**, ἀλλά καί μέ ὄλους τους ἀγίους...

Ἡ Ἀποκάλυψις δέν εἶναι βιβλίο περιστασιακό, γιά ὄρισμένο μόνο χρόνο ἢ ἐποχή, ἀλλά βιβλίο **διαχρονικό**. Θά μελετᾶται μέχρι πού νά ἀντηχήσει ἡ στοργική φωνή τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ, ὁ ὅποιος μαρτυρεῖ αὐτά πού ἔχουν γραφεῖ στήν Ἀποκάλυψιν καί ἡ ὅποια λέγει: «”Ἐρχομαι ταχύ», ὅπότε καί θά ἀκουσθεῖ ἡ φωνή τῆς Νύμφης Ἐκκλησίας του· «Ἀμήν, ναί ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ» (Ἀποκ. κβ' {22} 20).

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τό βιβλίο **ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ** ἀποτελεῖται ἀπό 768 σελίδες, πλέον 14 σελίδες μέ τίτλο:

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

στήν Ὁρθόδοξη εἰκονογραφία.

Σ' αὐτές παρατίθενται εἰκόνες πού λήφθηκαν ἀπό τίς τοιχογραφίες τῆς Ιερᾶς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἅγιου Διονυσίου τοῦ Ἅγιου Ὄρους, καί οἱ ὅποιες εἶναι βασισμένες πάνω στό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως.

Τό βιβλίο ἀρχίζει μ' ἔναν Πρόλογο τοῦ Συγγραφέα πού ἀποτελεῖται ἀπό 4 σελίδες (5 ἔως 8). Σ' αὐτὸν ὁ κύριος Βασιλειάδης προβαίνει σέ μία κριτική ἀποτίμηση «τοῦ ὑπέροχου καὶ θεσπέσιου αὐτοῦ βιβλίου» καί ἐκθέτει τοὺς λόγους γιά τοὺς ὅποιους οἱ Χριστιανοί ὀφείλουν νά τό μελετοῦν.

Τονίζει δέ, εὐθύνς ἐξ ἀρχῆς, καί μία βασική ἀλήθεια.

«Βεβαίως, ή Ἀποκάλυψις δέν ἀποκαλύπτει μυστικά, ὅπως νομίζουν περίεργοι ἡ ἀνήσυχοι ἀναγνῶστες. Οὔτε προσδιορίζει χρονολογικά συγκεκριμένα γεγονότα οὔτε παραπέμπει στά κατά καιρούς πολιτικά ἡ ἰδεολογικά καθεστῶτα. Ἀλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀπέκλεισε τέτοιες δυνατότητες σέ μᾶς τοὺς περιορισμένους χοϊκούς ἀνθρώπους...» (σελ. 6).

Ἐπομένως θά διερωτηθεῖ κάποιος «τί εἶδους βιβλίο εῖναι ἡ Ἀποκάλυψις καί ποιό στόχο ἔχει;».

Στό βασικό αὐτό ἐρώτημα ὁ κύριος Βασιλειάδης μᾶς ἀπαντᾷ ὡς ἐξῆς, στή σελίδα 62, ὅπου σχολιάζει τόν 1ον στίχο τοῦ α' κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως.

«Στόν στίχο 1 τοῦ α' κεφαλαίου ἔχουμε τό ὅλο θέμα τῆς Ἀποκαλύψεως. Οἱ Ἱεροί Εὐαγγελιστές ἔγραψαν κυρίως γιά τά περασμένα. Ἡ Ἀποκάλυψις μιλάει γιά τά μέλλοντα. Ὁμως τά μέλλοντα γεγονότα δέν μᾶς ἀποκαλύπτονται ὀλοκάθαρα, ἀλλά μέ τέτοιο τρόπο, πού ὁ ἀγαθός Θεός θεώρησε πρόσφορο γιά τοὺς ἀγίους σκοπούς του.

«Ετσι δημιουργεῖται στήν ψυχή ἱερό δέος, ἀγία περιέργεια καί προκαλεῖται ἡ ψυχή νά ἐρευνήσει καί νά ἐρμηνεύσει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μέ περισσότερο ἐνδιαφέρον.

Μελετώντας τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἀποκτοῦμε μία γενική ἰδέα τῶν μεθόδων τῆς Θείας Προνοίας καί τῶν πανσόφων τρόπων, μέ τούς ὅποιους κατευθύνει τήν Ἐκκλησία. Ἀπό ὅλα δέ αὐτά διδασκόμαστε διδάγματα σπουδαῖα.

Τά γεγονότα, γράφει ὁ ἀετός τῆς Πάτμου, δέν θά ὀλοκληρω-

θοῦν ἀπλῶς, ἀλλά μέλλουν νά ἀρχίσουν, πρόκειται νά πραγματοποιηθοῦν, δύπωσδήποτε, σύμφωνα μέ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ «ἐν τάχει», σύντομα» (σελ. 62).

Καταληκτικά τοῦ Προλόγου του ὁ κύριος Βασιλειάδης διατυπώνει τά συναισθήματα πού τόν διακατεῖχαν, προκειμένου νά ἐκπληρώσει «**τήν ταπεινή αὐτή διακονία πρός τόν λαό τοῦ Θεοῦ**».

Μᾶς λέγει συγκεκριμένα: (σελίδες 7-8).

«”Ἐχοντες βαθύτατη συναίσθηση τῆς ἀνεπάρκειας καί τῆς πτωχείας μας καί ταυτόχρονα σαφῆ ἐπίγνωση ὅτι ζοῦμε σ' ἔνα χαοτικό κόσμο συγκρητισμοῦ καί συγχύσεως, τολμήσαμε νά προσεγγίσουμε τό προφητικό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως, μέ ἄγιο φόβο, εὐλάβεια καί ἀπόλυτο σεβασμό πρός τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου «μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καί οἱ ἀκούοντες τούς λόγους τῆς προφητείας καί τηροῦντες τά ἐν αὐτῇ γεγραμμένα» (Ἀποκ. α' 3).

Προχωρήσαμε ζητώντας «μετά Θεόν συγγνώμην» καί ἀπό τούς «νουνεχῶς ἐντυγχάνοντας ταῦτα» γιά τήν «ἐπαινετήν τολμηρίαν», δύπως γράφει ὁ Ἀγιος Νεόφυτος ὁ Ἐγκλειστος, ἀπολογούμενος γιά τή συγγραφή τοῦ «Περὶ Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου σαφήνεια διά βραχέων...».

Προχωρήσαμε ζητώντας ἐπίμονα τή Χάρη καί τόν φωτισμό τῆς Τρισηλίου Θεότητος μέ βήματα πολύ προσεκτικά, ἀποβλέποντας πρῶτα στήν προσωπική πνευματική μας οἰκοδομή καί κατόπιν στήν οἰκοδομή ὅσων ἀναγινώσκουν τό βιβλίο αὐτό. Προσπαθήσαμε μέ προσευχή καί μέ στοργική χειραγωγία τῶν θεοσόφων Πατέρων, νά ὑπογραμμίσουμε τά σωτήρια θεολογικά νοήματα τῆς Ἀποκαλύψεως...» (σελ. 7-8).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ Εἰσαγωγή τοῦ κυρίου Βασιλειάδη ἐκτείνεται ἀπό τή σελίδα 9 μέχρι καί τήν 45.

Στίς 36 αύτές σελίδες, ό συγγραφέας ύποδιαιρεῖ τήν εἰσαγωγή του σέ 15 κεφάλαια, στά όποια ἀναλύει διεξοδικά τίς διάφορες πτυχές τῆς Ἀποκαλύψεως, καί σχολιάζει ἔννοιες, λ.χ. «Λόγος», «τό Ἀρνίον», «νικᾶν», «νίκη», «νικῶν» (σελ. 15), ἐπεξηγεῖ πληθώρα προβλημάτων, προβληματίζεται καί ἀντικρούει πολεμικές κατά τῆς Ἀποκαλύψεως.

Οἱ τίτλοι εἶναι χαρακτηριστικοί καί δηλωτικοί τοῦ περιεχομένου:

1. Τίτλος τοῦ βιβλίου.	Σελ. 9
2. Ἀποκαλυπτική Γραμματεία καί Προφητεία.	Σελ. 9
3. Συγγραφέας τῆς Ἀποκαλύψεως.	Σελ. 11
4. Τόπος καί χρόνος τῆς συγγραφῆς.	Σελ. 16
5. Σχέση τῆς Ἀποκαλύψεως, Π. Διαθήκης καί Καινῆς Διαθήκης	Σελ. 18
6. Ὁράσεις, ὄπτασίες, συμβολισμοί.	Σελ. 20
7. Γλῶσσα τῆς Ἀποκαλύψεως.	Σελ. 23
8. Θέμα καί σκοπός τοῦ Βιβλίου.	Σελ. 24
9. Οἰκονομία τοῦ Βιβλίου.	Σελ. 27
10. Ἐνότητα τοῦ Βιβλίου.	Σελ. 29
11. Ἐρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως.	Σελ. 30
12. Θεολογική καί θρησκευτική σπουδαιότητα τῆς Ἀποκαλύψεως.	Σελ. 34
13. Θέση τῆς Ἀποκαλύψεως στὸν Κανόνα καί Θεοπνευστία τοῦ Βιβλίου.	Σελ. 40
14. Ἐπίδραση τῆς Ἀποκαλύψεως στή λατρεία, στήν τέχνη καί στή λογοτεχνία.	Σελ. 42
15. Ἡ Ἀποκάλυψις εἶναι βιβλίο διαχρονικό.	Σελ. 44-45

Από τίς εύστοχότατες ἀναλύσεις καί παρατηρήσεις πού ὑπάρχουν στήν Εἰσαγωγή σημειώνουμε δειγματικά 7, μιά καί «ὁ ἀριθμός ἐπτά ἐπαναλαμβάνεται συνεχῶς. Διότι ὁ ἀριθμός αὐτός συμβολίζει τήν πληρότητα, τήν τελειότητα, τήν ἐντέλεια στή θεία τῶν πραγμάτων τάξη» (σελ. 21), μιά καί «στήν Ἅγια Γραφή ὁ ἀριθμός ἐπτά εἶναι τίμιος καί ἱερός» (σελ. 65).

1. Όσυγγραφέας τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, «ὅν ἡγάπα ὁ Ἰησοῦς» (Ιωάν. 13, 23), ἀποκαλεῖται «ἡ κιθάρα τῆς Θεολογίας» (σελ. 11) καί ἔγραψε αὐτή στή νῆσο Πάτμο. «Ομόφωνη δέ γνώμη τῆς ἀρχαίας Ἑκκλησίας ὑποστηρίζει ὅτι τό βιβλίο ἔχει γραφεῖ στά τέλη τοῦ α' αἰῶνα καί μάλιστα μετά τή συγγραφή τοῦ τετάρτου Εὐαγγελίου» (σελ. 17).

2. Η Ἀποκάλυψις παρουσιάζει οὐσιαστική καί πολύ στενή εἰδολογική συγγένεια πρός τήν Παλαιά Διαθήκη, στενότατη δέ πρός τά ὑπόλοιπα βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης (σελ. 18-20).

Συγκεκριμένα: Α) Η Ἀποκάλυψις ἔχει περίπου 550 ἀναφορές στήν Παλαιά Διαθήκη.

Β) Άπο πλευρᾶς Θεολογίας ἔχουμε ἀπόλυτη σύμπτωση πρός τή διδασκαλία καί τό πνεῦμα τῆς Καινῆς Διαθήκης.

«Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους ἡ ἐρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως προϋποθέτει ὁπωσδήποτε γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τοῦ περιεχομένου τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἰδιαίτερα δέ τοῦ κατά Ἰωάννη Εὐαγγελίου» (Σελ. 19-20).

Στό σημεῖο αὐτό, γιά ὅσους δέν τό γνωρίζουν, ἀναφέρω ὅτι ὁ κύριος Βασιλειάδης, ἐπί δεκαετηρίδες ἀσχολήθηκε μέ τή μελέτη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τήν ὅποια τελικά ἐξέδωκε σέ 20 τόμους, μαζί μέ τόν κύριο Γεώργιο Ψαλτάκη. Πρόκειται γιά ἔνα περισπούδαστο καί κλασσικό στό εἶδος του ἔργο, τό ὅποιο βραβεύτηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, μέ τό ἔξης σκεπτικό:

«ΕΔΟΞΕ ΤΗΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΙ ΑΘΗΝΩΝ
THN ΕΞ ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΜΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
«Ο ΣΩΤΗΡ»
ΒΡΑΒΕΥΣΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΝΗΜΑ ΕΝΕΚΑ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΑΙ».

Συνεπῶς ό κύριος Βασιλειάδης εἶναι ό κατ' ἔξοχήν «ἐπαῖων» γιά νά ἐνδιατρίψει καί νά μᾶς παρουσιάσει κριτικά καί ἐρμηνευτικά τήν Ἀποκάλυψη.

3. «Ο ἄγιος Ἀνδρέας, ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας Καππαδοκίας, στό τέλος τῆς ἀξιολογότατης ἐρμηνείας του στήν Ἀποκάλυψη, τήν ὄνομάζει «ἄγιαν καὶ θεόπνευστον βίβλον», ἡ ὁποία ὀδηγεῖ ὅσους τήν μελετοῦν σέ μακάριο τέλος» (σελ. 25).

4. Στό κεφάλαιο «Ἐρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως» (σελ. 30-34) ό συγγραφέας, ἀφοῦ ἀναφέρει συνολικά ἔξι ἐρμηνευτικές προσεγγίσεις, σημειώνει στίς σελ. 32-34:

«Ἡ ὁρθότερη ἐρμηνευτική μέθοδος γιά τήν Ἀποκάλυψη εἶναι ἡ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ, δηλαδή αὐτή ἡ ὁποία ἔχει ώς σταθερή βάση τήν ἐσχατολογική ἐρμηνεία, τήν συνδυάζει ὅμως μέ τά στοιχεῖα ἀληθείας, πού ὑπάρχουν στήν ιστορική καί τή συγχρονιστική ἐρμηνεία. "Αλλωστε αὐτή τή μέθοδο ἀκολουθοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας, μάλιστα δέ ὁ ἄγιος Ἀνδρέας Καισαρείας... Καί συνεχίζει:

Ἡ Ἅγια Γραφή ἐρμηνεύεται διά τῆς Ἅγιας Γραφῆς... Παράλληλα χωρία ἀπό τήν Ἅγια Γραφή διαφωτίζουν ἡ καί ἐρμηνεύουν τά δύσκολα χωρία τῆς Ἀποκαλύψεως, ἵδιαίτερα ἀπό τό βιβλίο τοῦ

Δανιήλ, ἀλλά καί ἀπό τήν Καινή Διαθήκη...

‘Η γνώση τῆς Ὁρθόδοξης Δογματικῆς καί ἰδιαίτερα τῆς ἐσχατολογίας εἶναι ἀπαραίτητη... “Ολα δέ αὐτά μέσα στό φῶς καί τό πνεῦμα τῆς Ὁρθόδοξης πνευματικότητος καί παραδόσεως».

Στή σελίδα 34, στόν Ἐπίλογο τοῦ 11ου κεφαλαίου μέ τίτλο: «Ἐρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως» μᾶς τονίζει καί πάλι μέ βαθύ αἰσθημα εὐθύνης καί φόβο Θεοῦ:

«Ωστόσο βασική προϋπόθεση κατανοήσεως τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἡ ἀγία ζωή, ὁ καθαρός νοῦς, τό ταπεινό φρόνημα, ἡ προσευχητική προσέγγιση καί ἐκζήτηση τῶν πρεβειῶν τῶν Ὁρθοδόξων ἔρμηνευτῶν - Πατέρων καί ἰδιαίτερα Ἐκείνου πού συνέγραψε τήν Ἀποκάλυψη. Καί πέραν ὅλων αὐτῶν ἡ ἐκζήτηση τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ».

5. Στό 12ο κεφάλαιο μέ τίτλο «Θεολογική καί Θρησκευτική σπουδαιότητα τῆς Ἀποκαλύψεως» γράφει:

«Σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, διδάσκει τήν πίστη στόν Κύριο, πού ἀναστήθηκε καί ὑψώθηκε στούς οὐρανούς καί στό ἀπολυτρωτικό του ἔργο.

Κυρίως ὅμως τονίζει τήν θεότητα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί τήν ἰσοτιμία του πρός τόν Θεό Πατέρα... καί τοῦ ἀπονέμει Θεῖες προσωνυμίες καί ἰδιότητες, λέγοντας ὅτι αὐτός εἶναι τό «Α καί τό Ω», «ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος», αὐτός πού ἔχει «τάς κλεῖς τοῦ θανάτου καί τοῦ "Ἄδου», πού ἔρευνα «καρδίας καί νεφρούς» καί ὅτι αὐτός εἶναι ὁ «Λόγος τοῦ Θεοῦ» (Ἀποκ. ιθ' [19] 13) (σελ. 35).

6. «Ο Χριστιανικός ναός, μάλιστα δέ ὁ Βυζαντινός ρυθμός, παριστᾶ «τήν ἐν Χριστῷ ἔνωσιν οὐρανοῦ καί γῆς καί τήν πνευματική ἔνότητα τῆς στρατευομένης μετά τῆς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας», οἱ ὅποιες ἔνώνονται σέ κοινή λατρεία» (Ἀποκ. ε' 1 ἔξ. ζ 9 ἔξ.) (σελ. 43).

7. «Ἡ Ἀποκάλυψις διαφωτίζει, δείχνει τόν δρόμο πρός τή μακαρία καί αἰωνία ζωή. Φωτίζει τήν ψυχή, ὥστε νά κατανοεῖ ὅσα

συμβαίνουν στόν κόσμο κάτω ἀπό τό πρῖσμα τῆς αἰωνιότητος. Στηρίζει τήν ψυχή τοῦ Χριστιανοῦ, ίδιαίτερα σέ καιρούς κρίσιμους, ὅπως εἶναι οἱ δικοί μας...

Γιά ὅλα αὐτά ἡ Ἀποκάλυψις δέν εἶναι βιβλίο περιστασιακό. Θά μελετᾶται μέχρι πού νά ἀντηχήσει ἡ στοργική φωνή τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ, ὁ ὅποιος μαρτυρεῖ αὐτά πού ἔχουν γραφεῖ στήν Ἀποκάλυψη καί ἡ ὅποια λέγει:

«”Ἐρχομαι ταχύ», ὁπότε θά ἀκουσθεῖ ἡ φωνή τῆς Νύμφης - Ἐκκλησίας του: «’Ἄμην, ναὶ ἔρχουν, Κύριε Ἰησοῦ» (Ἀποκ. κβ' {22} 20) (σελ. 44-45).

Μετά τή μακρά ἀλλά καί τόσο οὐσιαστική Εἰσαγωγή ἀκολουθοῦν τά **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**, τά ὅποια καλύπτουν τίς σελίδες 47 ἔως 50, στά ὅποια ἐκτίθενται καί δομοῦνται τά 22 κεφάλαια τοῦ βιβλίου.

Συγκεκριμένα τό κάθε κεφάλαιο ἀναφέρει τίς σελίδες πού καλύπτει. Ἀκολούθως παρατίθεται ἡ δομή τοῦ κάθε κεφαλαίου, στήν ὅποια ἀναφέρονται οἱ σελίδες τῆς Εἰσαγωγῆς καί ἡ ὑποδιαίρεση τοῦ κεφαλαίου μέ τίς σελίδες καί τούς ἀντίστοιχους τίτλους.

‘Αναφέρομαι χάρη διασαφήνισης στό πρῶτο κεφάλαιο:

Κεφάλαιο Α': σελ. 59-89.

Εἰσαγωγή: σελ. 59-84.

‘Επιγραφή, στίχ. 1-2. Ἀποστολική εὐλογία, στίχ. 3-8.

‘Η θαυμαστή ὄπτασία, στίχ. 9-20.

‘Ο τρόπος αὐτός βοηθεῖ πολύ τόν ἀναγνώστη νά βρεῖ εὔκολα καί νά διαβάσει κάτι πού ἐπιθυμεῖ, μιά καί δέν ὑπάρχει στό τέλος εύρετήριο ἐννοιῶν, κάτι πού πιστεύω ὅτι ἐπιβάλλεται νά γίνει σέ μία δεύτερη ἔκδοση.

Στίς σελίδες 51-54 ἐκτίθενται οἱ πλουσιότατες ΠΗΓΕΣ καί

στίς σελίδες 55-67 τά ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ πού είχεν ό συγγραφέας. 'Ανάμεσα σ' αύτά ξεχωρίζουμε όλως ίδιαιτέρως τοῦ Ἀρχιμ. Γιαννακοπούλου Ἰωήλ, «Ἐρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως, Καλάμαι 1950» καί τοῦ Μπρατσιώτου Παναγιώτου, Ἀκαδημαϊκοῦ, «Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ ἀποστόλου Ἰωάννου, Κείμενον - Εἰσαγωγή - Σχόλια - Εἰκόνες».

'Επισημαίνουμε, βεβαίως, τή Δογματική τῆς Ὁρθοδόξου Καθολικῆς Ἑκκλησίας, καθώς καί τό Θεολογικό Χρυσωρυχεῖο τῶν Ὑπομνημάτων τοῦ ἀοιδίμου Παναγιώτου Τρεμπέλα, πού ἔγραψε στά τέσσερα Εὐαγγέλια, στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί στούς τόμους πού ἀναφέρονται «εὶς τάς Ἐπιστολάς».

"Όλα εἶναι ὄνόματα ἵερά, προσωπικότητες "Ἄγιες, πού ταύτισαν τό ὄνομά τους μέ τήν Ἱεράν τῆς Ἐπιστήμης Θεολογία, μέ τήν ἐρμηνεία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἀναδείχτηκαν «σάλπιγγες τοῦ Θεοῦ Λόγου» καί ἀπέκτησαν μέ τήν ὅλην βιοτή τους «νοῦν Χριστοῦ» (Α' Κορ. 6' 16). Ὄνόματα, τῶν ὁποίων τά κείμενα στά χέρια ἑνός ἐμπειρότατου, λιγυροῦ, διεισδυτικοῦ, δεξιοῦ καί συνάμια γλαφυροῦ συγγραφέα, ὅπως εἶναι ό κύριος Βασιλειάδης, ἐγγυῶνται μία ἀρίστη ἐρμηνευτική ἀπόδοση τοῦ θεσπέσιου καί θεόπνευστου βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ.

'Η βαθύτατη καί τεράστια ἐμπειρία τήν ὁποία ἀπέκτησε ό κύριος Νικόλαος Βασιλειάδης, κατά τίς δεκαετηρίδες τῆς συγγραφῆς καί τῆς ἔκδοσης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀποτέλεσε γι' αὐτόν πολυτιμότατο καθοδηγητή στή συγγραφή τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου.

'Ο μελετητής εὔκολα θά ἀντιληφθεῖ ότι ό συγγραφέας ἀκολουθεῖ τήν ἴδια μέθοδο, ἡ όποια βεβαίως καί ἐπιστημονική εἶναι καί πολύ ἀποδοτική καί κατ' ἔξοχήν ἀφομοιωτική γιά ὅλους μας. Ποιά εἶναι αὐτή;

Στήν ἀρχή τοῦ κάθε κεφαλαίου προτάσσει ἔνα ἀρκούντως ἐκτεταμένο προοίμιο, μέσω τοῦ ὅποίου μυεῖ τόν ἀναγνώστη γιά τό περιεχόμενο τοῦ κεφαλαίου. Ταυτόχρονα ἐπιχειρεῖ διασαφήνιση τῶν ἐννοιῶν, παρουσιάζει καί ἀξιολογεῖ τά πρόσωπα, ἐκθέτει τά προβλήματα, προβληματίζεται ὁ ἴδιος στή θέση τοῦ ἀναγνώστη καί ἐπικαλούμενος τή Θεόθεν σοφία τῶν Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας καί γνῶμες σοφῶν Θεολόγων καταλήγει σέ κρυστάλλινα συμπεράσματα καί θέσεις.

Στή συνέχεια, ὁ συγγραφέας προχωρεῖ «ζητώντας» «μετά Θεόν συγγνώμην» «καί ἀπό τούς νουνεχῶς ἐντυγχάνοντας ταῦτα» γιά τήν «ἐπαινετήν τολμηρίαν» (σελ. 8) καί ἀναλύει διεξοδικά, μέ εμβρίθεια καί σαφήνεια ὄλους τούς στίχους τοῦ κεφαλαίου, ὅπως εἶναι δομικά διαιρεμένοι στά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Στό τέλος ἑκάστου κεφαλαίου μᾶς παρουσιάζει καί πάλι τή δομή τοῦ κειμένου, μέ κάπως πιό ἀναλυτικούς καί ὑποβοηθητικούς τίτλους ἀπ' ὅ,τι στά Περιεχόμενα.

Τέλος, παρατίθεται τό ἀρχαῖο κείμενο στά ἀριστερά, μέ σύντομη ἔρμηνεία στά δεξιά, τοῦ ἀοιδίμου Παναγιώτου Τρεμπέλα, στή Δημοτική Γλῶσσα, μέ πολυτονικό σύστημα γραφῆς.

Τό κείμενο παρατίθεται σύμφωνα μέ τή δομική του διαίρεση καί τούς τίτλους του, ὅπως ἐκτίθενται στά Περιεχόμενα τῶν σελίδων 47-50, οἱ ὅποιοι εἶναι γραμμένοι μέ ἀπαλό κόκκινο χρῶμα.

Στήν εἰσαγωγή, καθώς καί στήν εἰδικότερη ἀνάλυση τῶν στίχων, παράλληλα μέ τή διασαφήνιση κάθε ἐννοιας, ὁ συγγραφέας παραθέτει πλῆθος ἀντιστοίχων παραπομπῶν στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη, καθώς καί σέ ἄλλους Πατέρας τῆς Ἑκκλησίας καί δόκιμους Ἑκκλησιαστικούς συγγραφεῖς. Μέ τόν τρόπο αὐτό τά «σκοτεινά καί μυστηριώδη» (σελ. 7) «σημεῖα παρουσιάζονται ἐνώπιόν μας μέ σαφήνεια καί ἐνάργεια».

Ἡ ἴδια μέθοδος ἀκολουθεῖται καί στό ἀρχαῖο κείμενο. Κάτωθι αύτοῦ ὑπάρχει πληθώρα ἀντιστοίχων παραπομπῶν στήν Παλαιά

καί στήν Καινή Διαθήκη. Εῖναι μία μέθοδος ἀπολύτως ἀναγκαία, διότι, ὅπως γράφει ὁ κύριος Βασιλειάδης στίς σελίδες 33 καὶ 34, «Ἡ Ἁγία Γραφή ἐρμηνεύεται διά τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἐρμηνεύοντας π.χ. τά σύμβολα τῆς Ἀποκαλύψεως, πού εἶναι τό τελευταῖο ἀπό τά 76 βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψη καί τόν πλοῦτο τῶν συμβόλων τῶν ἄλλων 75 βιβλίων της. Παράλληλα χωρία ἀπό τήν Ἁγία Γραφή διαφωτίζουν ἡ καί ἐρμηνεύουν δύσκολα χωρία τῆς Ἀποκαλύψεως, ἵδιαίτερα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Δανιήλ, ἄλλα καί ἀπό τήν Καινή Διαθήκη».

Ἡ ψυχή τοῦ ἀναγνώστη γεμίζει δέος, διαισθανόμενη πόσος θεολογικός καί ἐπιστημονικός μόχθος, καί σίγουρα πόση προσευχὴ ὑπάρχει πίσω ἀπό κάποιες δύσκολες ἔννοιες, τίς ὅποιες ὁ ἕδιος μπορεῖ ἀσυναίσθητα νά περάσει μέσα σέ λίγα λεπτά. Μᾶς τό λέγει ὁ ἕδιος στόν Πρόλογό του: «Προσπαθήσαμε μέ προσευχή καί μέ τή στοργική χειραγωγία τῶν Θεοσόφων Πατέρων νά ὑπογραμμίσουμε τά σωτήρια θεολογικά νοήματα τῆς Ἀποκαλύψεως» (σελ. 8).

Ο μελετητής μένει πραγματικά «ἐνεός» γιά τή λεπταισθησία καί συνάμα τή γλαφυρότητα τῆς ἔκφρασης τοῦ κυρίου Βασιλειάδη, καθώς καί γιά τήν ἐμβρίθεια μέ τήν ὅποια διεισδύει καί ἀναλύει κάθε δύσκολη ἔννοια.

Ο ἀναγνώστης χαίρεται πραγματικά ὅχι μόνο τήν πολυμέρεια τῶν γνώσεών του ἀλλά καί κυρίως τό βαθύ διεισδυτικό καί βιωματικό θεολογικό του πνεῦμα καί χάρισμα. Καί ἐνῷ ἡ ψυχή σου γεμίζει μέ θαυμασμό τόσο γιά τήν Θεόθεν ὅσο καί γιά τή θύραθεν σοφία Του, μιά ἄλλη ἔννοια ἀρκούντως ὑπέρτερη, τήν ὅποια βιώνεις στά γραφόμενά του, ἔρχεται νά σέ συνδέσει πνευματικά μέ τόν συγγραφέα. Εῖναι ἡ ὁμετρητή παπεινοφροσύνη του.

Μᾶς τό ἔγραψε αὐθόρμητα στόν Πρόλογό του:

«Στήν ἐργασία αὐτή, πού τήν θεωρήσαμε ὡς ταπεινή διακονία στό λαό τοῦ Θεοῦ, προσπαθήσαμε νά μήν ἐκθέσουμε δικές μας ἐρμηνείες ἡ ἀπόψεις ἄλλα μόνο τίς θέσεις τῶν Θεοφόρων Πατέ-

ρων. Αύτῶν, πού ἡ χάρη τῆς Θεολογίας τους, τούς καθοδηγοῦσε, ὅστε μέ δέος καὶ κατάνυξη, γονατιστοί καὶ πύρινοι, μέ ιερή ἔκσταση καὶ ἀγία σιωπή νά ἀποδέχονται τά ιερά Μυστήρια. Ζητήσαμε ἐπίσης καὶ τή χειραγωγία ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων καὶ ιερῶν ἔρμηνευτῶν. "Αλλωστε οὔτε προφητικό οὔτε προορατικό οὔτε διορατικό χάρισμα διαθέτουμε. Ἐμεῖς, οἱ μικροί, ρωτήσαμε γιά ὅλα ἐκείνους, ὅπως μᾶς συμβουλεύει τό Ἀγιον Πνεῦμα.

Τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως γιά μᾶς τούς ἀμαρτωλούς εἶναι σκοτεινό καὶ μυστηριώδες. "Ομως γιά τούς Πατέρες, πού εἶναι σάλπιγγες τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ ἔχουν «**νοῦν Χριστοῦ**» (Α' Κορ. 6' 16), «**εἶναι γεμάτο τρισήλιο Φῶς...**» (σελ. 7).

Πῶς εἶναι δυνατό ὅταν διαβάζεις τέτοια συναισθήματα νά μή νοιώθεις ἔνα μυσταγωγικό θαυμασμό γιά τόν συγγραφέα καὶ μία ἀλληλοπεριχώρηση μαζί Του!

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ἡ ἔκδοση τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου ἀποτελοῦσε γιά ὅλους μας μιά βαθιά πνευματική ἀνάγκη. Ἡταν ἔνας πόθος καὶ μία ἐκζήτηση, πού τώρα ἔγινε μία ἀπτή πραγματικότητα. Δεκαετηρίδες τό περιμέναμε καὶ τώρα βρίσκεται πιά στάχερια μας, ἔτοιμο γιά «**πνευματική πανδαισία καὶ τρυφή**».

Γ' αὐτό ἔνα πηγαϊο αἰσθήμα βαθύτατης εὐγνωμοσύνης ἐκπηγάζει μέσα ἀπό τήν ψυχή μας γιά τόν ἀκαταπόνητο συγγραφέα, τόν πολυσέβαστό μας κύριο Νικόλαο Βασιλειάδη, πού τόσο πολύ μόχθησε νά τό γράψει καὶ νά μᾶς τό παρουσιάσει.

Ἡ ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας ἐμπλουτίζεται πιά μέ ἔνα ἀκόμη περισπούδαστο σύγγραμμά Του, τό ὅποιο πληθωρικά καὶ ὀξιολογικά γεμίζει ἔνα κενό πού ὑπῆρχε. Εἶμαι ἀπόλυτα βέβαιος ὅτι στό μέλλον θά ἀποτελεῖ τήν πηγή τῶν πηγῶν γιά ὄποιονδήποτε προβληματισμό γύρω ἀπό τά θέματα τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου.

Πιστεύω ότι έάν δοκιμάσω νά γράψω ό,τιδήποτε άλλο γιά τήν προσωπικότητα τοῦ κυρίου Βασιλειάδη, πέραν ἀπό ἐκεῖνα πού αὐθόρμητα γράφτηκαν ἐν τῇ ρύμῃ λόγου, θά προσκρούσω στήν ταπεινοφροσύνη του καί θά τόν στενοχωρήσω. Οὕτε καί ἐνδείκνυται νά ἀναφερθῶ στήν πληθώρα τῶν ἐπιστημονικῶν καί θεολογικῶν του συγγραμμάτων, τά ὅποια ἀξιολογικά, ἐλκυστικά καί δυναμικά κοσμοῦν τήν θεολογική βιβλιογραφία, προκειμένου νά ἀποδείξω τήν σπουδαιότητα καί τοῦ νέου του βιβλίου, γιά τό ὅποιο γίνεται λόγος.

”Αλλωστε τήν ἐπιστημονική καί θεολογική του προσωπικότητα καί τούς ἡδυμελίφθογγους παλμούς καί ὄραματισμούς τῆς χριστιανικῆς του ψυχῆς θά τούς βιώνει ὁ ἀναγνώστης σέ κάθε σελίδα τοῦ βιβλίου του «ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ - ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ» ἥ ὅποιουδήποτε ἄλλου του βιβλίου μελετήσει.

’Απλῶς νοιώθω τήν ἀνάγκη νά ἔπαναλάβω, ἐνδεικτικά, ἐκεῖνο πού ἐπιγραμματικά εἴπεν ὁ Μακαριώτατος, ὅταν, εἰς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης τῆς Κύπριδας Ἐκκλησίας γιά τήν προσφορά του πρός Αὔτην, τοῦ ἀπένειμε τό παράσημο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:

«... πιστεύω ἀκράδαντα ότι ὁ κύριος Νικόλαος Βασιλειάδης μέτήν καθόλου συγγραφική, θεολογική, ἐπιστημονική καί ἐθνική του δράση, ὀνήκει στούς πνευματικούς ταγούς τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ καί τιμᾶ ἰδιαιτέρως τήν Κύπρο μας».

Περαίνων, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τήν πεποίθησή μου ότι τό καλύτερο ἀντίδωρο πού μποροῦμε νά προσφέρουμε στόν κ. Βασιλειάδη, γιά τή μεγάλη του αὐτή προσφορά, εἶναι νά μελετήσουμε καί ἰδιαιτέρως νά βιώσουμε τά διαχρονικά μηνύματα τοῦ θεσπέσιου καί θεόπνευστου βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, μέ τά ἴδια αἰσθήματα, πού τό μελέτησε καί τό ἔγραψε Ἐκεῖνος.

«...μέ ἀγαπητική διάθεση, ἵερό πόθο, σιωπή καί θερμή προσευχή στόν Τριαδικό Θεό, πού ἀποκάλυψε στόν ἀγαπημένο του μαθητή τά φοβερά αὐτά μυστήρια...» (σελ. 8).

Ἐπομένως ἄς τό μελετήσουμε μέ:

«βαθύτατη συναίσθηση τῆς ἀνεπάρκειας καὶ τῆς πτωχείας μας καὶ ταυτόχρονα μέ σαφῆ ἐπίγνωση ὅτι ζοῦμε σ' ἔνα χαοτικό κόσμο συγκρητισμοῦ καὶ συγχύσεως. "Ἄς τολμήσουμε νά προσεγγίσουμε τό προφητικό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως μέ ἄγιο φόβο, εὐλάβεια καὶ ἀπόλυτο σεβασμό πρός τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου «μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τούς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τά ἐν αὐτῇ γεγραμμένα» ('Ἀποκ. α' 3)» (σελ. 7).
