

άγιασμένο νερό. Ποτέ δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τό ἀνεβοκατέβασμα τῆς στάθμης τοῦ θαλάσσιου νεροῦ. Πραγματικά, εἶναι νά θαυμάζει κανείς. Ἐπιβεβαιώνεται γιά ἄλλη μιά φορά ὅτι σέ θέματα πύστεως ὑποχωροῦν ἀκόμη καί αὐτοί οἱ νόμοι τῆς φύσεως. «Οπου Θεός γάρ βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις...».

Ἐπειδή ἡ χωρητικότητα τῆς σπηλιᾶς εἶναι σχετικά περιορισμένη, ἄλλα καὶ ἡ προσπέλαση σ' αὐτήν ὅχι καὶ τόσο εὔκολη, κρίθηκε ἀπαραίτητο νά κτιστεῖ μιά μικρή ἐκκλησία στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, πάνω ἀπό τούς βράχους. Ἔτσι κτίστηκε τή δεκαετία τοῦ 1950 τό σημερινό ἔκκλησίασμα ἀπό τόν καυτερό ἥλιο τοῦ Ἰούλη, τοῦ ἔφτιαξαν ἥλιακούς στή δυτική καὶ στή νότια πλευρά. Τό εἰκονοστάσι εἶναι χυτό, ἀπό μπετόν, καὶ τό κοσμοῦ σύγχρονες εἰκόνες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Στό βορινό τοῦχο ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τῶν Ἅγίων Ἀναργύρων, ἔργο τῶν ἀοιδίμων αὐταδέλφων μοναχῶν καὶ ἀγιογράφων τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα Ιερομονάχων Στεφάνου, Χαρίτωνος καὶ Βαρνάβα.

Φυσικά καὶ τοῦ ἔκκλησιοῦ ἡ εύρυχωρία δέν ἔχει τή δυνατότητα νά ίκανοποιήσει τό πλῆθος τῶν προσκυνητῶν πού τό κατακλύζουν ὅταν πανηγυρίζει. Στήν περίπτωση αὐτή, λύει τό πρόβλημα ἡ εύρυχωρία τῆς αὐλῆς.

Τά περασμένα χρόνια, ὅταν ἡ διακίνηση δέν ἦταν καὶ τόσο εὔκολη, οἱ προσκυνητές πού ἐρχόντουσαν γιά τή γιορτή τῶν Ἅγίων διανυκτέρευαν στό ὑπαίθρο. Παρακολουθοῦσαν τόν Ἐσπερινό καὶ στή συνέχεια ἔκεινονταν, παραμένοντας ἐκεῖ γιά τή Λειτουργία τῆς ἐπομένης. Στής μέρες μας, μέ τίς δυνατότητες καὶ τίς εὐκολίες πού μᾶς ἔξασφαλίζουν τά σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας, εἶναι παράξενο νά διανυκτερεύσει κανείς ἐκεῖ. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν κάποιοι μικροπωλητές πού παραμένουν προσέχοντας τήν πραμάτεια τους, καθώς καὶ κάποιοι ἥλικιωμένοι πού ἐπιμένουν νά συντηροῦν ζωντανή τήν παράδοση. Οἱ ἄλλοι ἐπιστρέφουν στά σπίτια τους, γιά νά πάρουν ξανά τό πρωινό τό δρόμο γιά τούς Ἅγιους Ἀναργύρους.

Αὐτή ἡ κοσμοσυρροή, ἡ ἀθρόα προσέλευση στά ἔκκλησια καὶ οἱ ἄλλες ἐκδηλώσεις λαϊκῆς εύσέβειας καὶ πίστης, πού ἐπι-

βιώνουν ἀκόμη καὶ στής δικές μας μέρες, εἶναι σημάδι παρήγορο. Εἶναι ἄλλη μιά ἀπόδειξη τῆς ζωτικότητας τῆς ὁρθοδοξίας καὶ μιά βέβαιη ἐλπίδα γιά τό μέλλον.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός καταγόντουσαν ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, τή Ρώμη. Προέρχονταν ἀπό ἀρχοντική οἰκογένεια, ἥσαν ἀδέλφια κι ἔζησαν τόν τρίτο αἰώνα, στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Νουμεριανοῦ. Ἀξιώθηκαν νά λάβουν ἐπιμελημένη μόρφωση καὶ ἀγωγή. Ἀξιώθηκαν ἀκόμη, τή δύσκολη ἐκείνη ἐποχή τῶν διωγμῶν, νά κατηχηθοῦν στήν εύσέβεια καὶ νά βαπτιστοῦν χριστιανοί.

Ἀκολούθησαν τό ἰατρικό ἐπάγγελμα, τό ὅποιο τήν ἐποχή ἐκείνη ἔξασφάλιζε ὅχι μόνο πολλά χρήματα, ἄλλα καὶ ἰδιαίτερη τιμή καὶ δόξα σέ ὅσους τό ἔξασκοῦσαν. Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, διμως, δέν ἔτρεφαν καμμιά ἀγάπη πρός τά χρήματα. Ἔγιναν γιατροί ὅχι γιά νά πλουτίσουν, ἄλλα γιά νά ἀνακουφίσουν τόν ἀνθρώπινο πόνο. Θεράπευαν ὅχι μόνο τούς ἀνθρώπους, ἄλλα καὶ τά ζῶα τους, πάντοτε δίχως χρήματα, δωρεάν. Ἐξασκοῦσαν τήν ἰατρική ὅχι σάν ἐπάγγελμα, ἄλλα σάν φιλανθρωπική διακονία. Γι' αὐτό καὶ δικαιολογημένα τούς δόθηκε ἡ προσωνυμία «Ἀνάργυροι».

Οἱ ἰατρικές τους ἐπιτυχίες τούς ἔκαμαν διάσημους, ἀφοῦ πάντοτε παρείχαν τή θεραπεία σέ ὅσους κατέφευγαν πρός αὐτούς. Καὶ τοῦτο, γιατί πέρα ἀπό τά συνηθισμένα φάρμακα πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἄλλοι συνάδελφοί τους, αὐτοί θερά-



Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι
Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός.