

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

Τιμήθηκε κι έφέτος μέ δοξολογίες πανηγυρικές, ένδοσωματειακούς έορτασμούς, άθλητικούς άγώνες και άλλες έκδηλώσεις ή έπέτειος τής έναρξης του έθνικού άπελευθερωτικού άγώνα τής Ε.Ο.Κ.Α.

Ή δοξολογία στή Λευκωσία τελέστηκε στόν καθεδρικό ναό Άπ. Ίωάννη Θεολόγου, χοροστατούντος του Μακ. Άρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου. Σ' αυτήν παρέστησαν ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ό Πρόεδρος τής Βουλής, ό Πρεσβευτής τής Έλλάδος, Άρχηγοί ή εκπρόσωποι Κομμάτων, Υπουργοί, Βουλευτές, οί Άρχηγοί τής Έθνικής Φρουράς και τής Άστυνομίας, ό Διοικητής τής ΕΛ.ΔΥ.Κ., άλλοι έπίσημοι, συγγενείς ήρώων, εκπρόσωποι των Συνδέσμων Άγωνιστών τής Ε.Ο.Κ.Α., Σωματείων και Όργανώσεων και πλήθος κόσμος. Τόν πανηγυρικό τής ήμέρας έκφώνησε ό άγωνιστής τής Ε.Ο.Κ.Α. και πρώην Διευθυντής τής Παιδαγωγικής Άκαδημίας Κύπρου κ. Μιχ. Μαραθεύτης.

Στήν Πάφο ή δοξολογία τελέστηκε στόν ι. ναό Άγ. Θεοδώρου. Σ' αυτήν χοροστάτησε ό Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος και μίλησε ή Βοηθός Διευθύντρια του Γυμνασίου Άγ. Θεοδώρου Πάφου κα Κυριακή Λάμισου. Παρέστησαν ό Έπίσκοπος Χύτρων, ό Προεδρικός Έπίτροπος και οί Άρχές τής πόλης.

Τής δοξολογίας πού έγινε στόν ι. ναό Άγ. Λαζάρου Λάρνακας προέστη ό Σεβ. Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος. Σ' αυτήν μίλησε ό Βοηθός Διευθυντής του Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας κ. Λοΐζος Πέρδιος και παρέστησαν εκπρόσωπος τής Κυβέρνησης και οί τοπικές Άρχές.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος προέστη δοξολογίας στόν ι. ναό Άγ. Γεωργίου στό Μάμμαρι, τέλεσε τρισάγιο

καί κατέθεσε στεφάνι στό μνημεῖο τῶν ἡρώων τῆς κοινότητος, πλησίον τοῦ παλαιοῦ ἱ. ναοῦ. Μίλησε ὁ Ἐπιθεωρητής Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης κ. Πανίκος Λουκά καί παρέστησαν οἱ Ἀρχές τῆς κοινότητος καί τῆς περιοχῆς.

Στή Λεμεσό ἡ δοξολογία τελέστηκε στόν ἱ. ναό Ἁγ. Νικολάου. Σ' αὐτήν χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος καί μίλησε ὁ Διευθυντής τοῦ Λυκείου Ἁγ. Ἰωάννη κ. Δημ. Δημητριάδης. Παρέστησαν ὁ Ὑπουργός Συγκοινωνιῶν καί Ἔργων καί οἱ τοπικές Ἀρχές.

Τῆς δοξολογίας πού ἔγινε στόν ἱ. ναό Ἁγ. Γεωργίου Εὐρύχου προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος. Κατ' αὐτήν ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ὁ πρόων Ἐπιθεωρητής Μέσης Ἐκπαίδευσης κ. Μάριος Βασιλείου. Παρέστησαν σ' αὐτήν οἱ Ἀρχές τῆς κωμόπολης καί τῆς περιοχῆς.

Τῆς δοξολογίας πού ἔγινε στόν ἱ. ναό Ἁγ. Γεωργίου Πάνω Δευτερᾶς προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἡσαΐας. Κατ' αὐτήν ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ὁ ἐκπαιδευτικός κ. Μακάριος Παπαχριστοφόρου. Παρέστησαν οἱ Ἀρχές τῆς κωμόπολης καί τῆς περιοχῆς.

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος χοροστάτησε στή δοξολογία, πού τελέστηκε στόν ἱ. ναό Ἀπ. Ἀνδρέα Πόλης Χρυσοχοῦς, καί στήν ὁποία μίλησε ὁ Καθηγητής τοῦ Γυμνασίου αὐτῆς κ. Νεόφυτος Νεοφύτου. Παρέστησαν οἱ τοπικές Ἀρχές.

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος προέστη δοξολογίας καί μίλησε στόν ἱ. ναό Τιμίου Σταυροῦ Πεδουλά. Παρέστησαν οἱ τοπικές Ἀρχές.



Μετά τή δοξολογία ὁ Μακαριώτατος τέλεσε Τρισάγιο στά «Φυλακισμένα Μνήματα» καί κατέθεσε στεφάνι σ' αὐτά. Παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ἄλλοι ἐπίσημοι.



Τό ἑσπέρας τῆς 29ης Μαρτίου τελέστηκε στήν αἴθουσα τε-
λετῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τοῦ Ἰδρύματος Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ' ἑορτασμός τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς 25ης Μαρτί-
ου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955. Ὁμιλητής ἦτο ὁ Ὑπουργός Παι-
δείας καί Πολιτισμοῦ κ. Γ. Δημοσθένους. Παρέστη καί ὁ Μακα-
ριώτατος.

