

## **Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940**

Μέ δοξολογίες, παρελάσεις, ἐνδοσχολικούς καί ἐνδοσωματειακούς ἑορτασμούς καί ἄλλες ἐκδηλώσεις ἑορτάσθη ἡ 72η ἐπέτειος τῆς 28ης Ὁκτωβρίου 1940.

Κατά τή δοξολογία πού ἐτελέσθη στόν καθεδρικό ναό Ἀπ. Ἰωάννη Θεολόγου Λευκωσίας χοροστάτησε ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καί μίλησε ὁ Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Ἀβέρωφ Νεοφύτου. Σ' αὐτήν παρέστησαν ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί Πολιτισμοῦ ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ὁ Πρεσβευτής τῆς Ἑλλάδας, ἐκπρόσωποι Κομμάτων, ὁ Δήμαρχος Λευκωσίας, οἱ Ἀρχηγοί τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καί τῆς Ἀστυνομίας, ὁ Διοικητής τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., ἀντιπρόσωποι Σωματείων, Ὀργανώσεων καί πλῆθος κόσμου.

Στήν Πάφο ἡ δοξολογία ἐτελέσθη στόν ἱ. ναό Ἅγ. Θεοδώρου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεωργίου. Κατ' αὐτήν μίλησε ὁ Πρόεδρος τῆς ΟΕΛΜΕΚ κ. Δημ. Ταλιαδῶρος καί παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ἡ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, οἱ τοπικές Ἀρχές καί πολύς κόσμος.

Τῆς δοξολογίας πού ἔγινε στόν ἱ. ναό Σωτῆρος Λάρνακος πρόστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος. Σ' αὐτήν μίλησε ὁ Βοηθός Διευθυντής τοῦ Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακος κ. Σίμος Γεωργίου καί παρέστησαν ὁ Ὑφυπουργός παρά τῷ Προέδρῳ, οἱ Ἀρχές τῆς πόλης Λάρνακος καί πλῆθος κόσμου.

‘Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος προέστη δοξολογίας στόν ἱ. ναό Ἀπ. Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς, ὅπου μίλησε ὁ καθηγητής τοῦ Περιφερειακοῦ Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιᾶς κ. Κώστας Γεωργίου καί παρέστησαν οἱ τοπικές Ἀρχές καὶ ἀρκε-

τός κόσμος.

Τῆς δοξολογίας πού ἐτελέσθη στόν ί. ναό Ἀγ. Γεωργίου Εύρυχου προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος. Σ' αὐτήν τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας εἶπε ἡ Ὑπουργός Ὑγείας καὶ Ἀνδρούλα Ἀγρότου καὶ παρέστησαν οἱ Ἀρχές τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος κόσμου.

Στόν ί. ναό Ἀγ. Γεωργίου Παραλιμνίου ἐτελέσθη ἡ δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, μίλησε δέ κατ' αὐτήν ὁ Ἀναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Ξενῆς καὶ παρέστησαν ἡ Ὑπουργός Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, οἱ τοπικές Ἀρχές καὶ κόσμος πολύς.

‘Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἡσαΐας προέστη δοξολογίας στόν ί. ναό Ἀγ. Βαρβάρας τῆς ὁμώνυμης κοινότητας (Λευκωσίας), ὅπου μίλησε ὁ Ἐπαρχος Λευκωσίας κ. Ἀργύρης Παπαναστασίου καὶ παρέστησαν οἱ τοπικές Ἀρχές καὶ ἀρκετός κόσμος.

Τῆς δοξολογίας στόν ί. ναό Μεταμόρφωσης Σωτῆρος Πέρα Χωρίου Νήσου προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας. Μίλησε κατ' αὐτήν ὁ Δήμαρχος Ἰδαλίου κ. Λεόντιος Καλλένος καὶ παρέστησαν οἱ Ἀρχές τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος κόσμου.

‘Ο Θεοφ. Ἐπισκόπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος χοροστάτησε στή δοξολογία, πού ἐτελέσθη στόν ί. ναό Ἀπ. Ἀνδρέα Πόλης Χρυσοχοῦς. Σ' αὐτήν μίλησε ὡς Ὑπουργός Γεωργίας, Φυσικῶν Πόρων καὶ Περιβάλλοντος κ. Σοφ. Ἀλετράρης καὶ παρέστησαν οἱ Ἀρχές τῆς περιοχῆς καὶ ἀρκετός κόσμος.

‘Ο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος προέστη τῆς δοξολογίας στόν ί. ναό Ἀγ. Νάπας Λεμεσοῦ, ὅπου μίλησε ἡ Διευθύντρια τοῦ Λυκείου Ἀγ. Σπυρίδωνος Λεμεσοῦ καὶ Κάτια Γεωργιάδου καὶ παρέστησαν ὁ Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος καὶ πλῆθος κόσμου.

‘Ο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος προέστη τῆς δοξολο-

γίας στήν ί. Μονή Αγ. Νεοφύτου.

‘Ο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος συγχοροστάτησε μέ τό Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου Εύγενιο στόν ί. ναό Αγ. Τεσσάρων Νεομαρτύρων Ρεθύμνου. Κατ’ αὐτήν τόν πανηγυρικό λόγο εἶπε ἡ φιλόλογος Κωνσταντίνα Ἀρετάκη καί παρέστησαν οἱ Ἀρχές τῆς πόλης τοῦ Ρεθύμνου καί ἀρκετός κόσμος ἀπό τήν πέριξ περιοχή.



Μετά τίς δοξολογίες διοργανώθηκαν παρελάσεις παλαιῶν πολεμιστῶν, φοιτητῶν, σπουδαστῶν, μαθητῶν, προσκόπων, ὁδηγῶν, μελῶν Σωματείων καί Ὁργανώσεων.

‘Ο Μακαριώτατος παρακολούθησε τήν παρέλαση ἀπό τόν ἔξωστη τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας στή Λευκωσία. Οι Ἀρχιερεῖς παρακολούθησαν τίς παρελάσεις, πού ἔγιναν στούς τόπους, ὅπου χοροστάτησαν κατά τίς δοξολογίες.