

## **Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΑΝΑΣ**

‘Η Παγκύπρια ’Οργάνωση Πολυτέκνων διοργάνωσε κι ेφέτος στίς 8 Μαΐου 2011 Γιορτή πρός τιμή τῆς Πολύτεκνης Μάνας.

Στή Γιορτή αύτή δ Μακαριώτατος ἀπέστειλε τόν ἀκόλουθο χαιρετισμό:

«Θερμά συγχαίρουμε τήν Παγκύπρια ’Οργάνωση Πολυτέκνων γιά τή διοργάνωση καί φέτος τῆς καθιερωμένης Γιορτῆς τῆς Πολύτεκνης Μάνας.

‘Η πολύμορφη προσφορά τῆς μητέρας στήν οἰκογένεια, ἀλλά καί στήν κοινωνία, εῖναι ἀναμφισβήτητη. ‘Η μητέρα εῖναι τό βασικό κύτταρο ὅχι μόνο γιά τή συνέχιση, ἀλλά καί γιά τή διαμόρφωση τῆς ζωῆς. ’Από τούς κόπους καί τούς ἀγῶνες τῆς μητέρας ἔξαρτάται κατά μέγα μέρος ἡ καλή θεμελίωση καί ἡ δυνατότητα ἔξελιξης τῆς ἀτομικῆς καί τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Εἶναι ἀπ’ ὅλους παραδεκτό, ὅτι, πίσω ἀπό τήν ἡθική, τήν πνευματική, τήν πολιτιστική καί τήν κοινωνική πρόοδο μιᾶς οἰκογένειας, μιᾶς κοινωνίας καί ἐνός ἀκόμη ἔθνους, βρίσκεται πάντοτε ἡ καλή καί ἄξια τῆς ἀποστολῆς τῆς μητέρα.

‘Ιδιαίτερη, βέβαια, εῖναι ἡ ἀγάπη, ἡ ἐκτίμηση καί ὁ σεβασμός μας πρός τήν πολύτεκνη μητέρα. Καί τοῦτο, γιατί ἡ ζωή τῆς εῖναι γεμάτη ἀπό πόνους, ἀπό ἀγωνίες, ἀπό ἀγάπη, ἀπό θλίψεις, ἀλλά καί ἀπό χαρές. Γενικά, ἡ πολύτεκνη μητέρα σηκώνει στούς ὥμους της σέ ὅλη τής τή ζωή ἔνα μεγάλο σταυρό. ’Άλλα, συγχρόνως, ἔχει καί τή χαρά, σάν κατορθώσει νά τόν σηκώσει ἐπάξια, νά γεύεται στό τέλος καί τή χαρά μιᾶς ἰδιαίτερης ἀνάστασης.

Γιά ὅλους αύτούς τούς λόγους, χαιρόμαστε ξεχωριστά, γιατί ὁρθά καί δίκαια ἡ σημερινή ἐκδήλωση εῖναι ἀφιερωμένη στήν Πολύτεκνη Μάνα. ‘Ως Ἐλληνισμός τῆς Κύπρου, πού ἀγωνιζόμαστε

ἐνάντια στήν τουρκική κατοχή τοῦ βόρειου τμήματος τῆς νήσου μας καί γιά ἐθνικοθρησκευτική ἐπιβίωση στή γῇ τῶν πατέρων μας, αἰσθανόμαστε πολλαπλάσιο τὸ χρέος πρός τίς πολύτεκνες μητέρες. "Ολες τους, ἀλλά καί ἡ καθεμιά ἔχει ωριστά, ἀποδεικνύονται ἀγωνίστριες τῆς ζωῆς. Ἀναδεικνύονται, ἀκόμη, καί ἡρώιδες στόν ἀγῶνα ἐπιβίωσης καί δικαιώσης τοῦ λαοῦ μας. Γι' αὐτό καί δικαιολογημένα ἐκφράζουμε πρός αὐτές τό θαυμασμό, τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη μας. Χρέος ὅλων εἶναι ἡ παροχή κάθε δυνατῆς βοήθειας καί συμπαράστασης τόσο πρός αὐτές, ὅσο καί πρός τίς οἰκογένειές τους. Τοῦτο, πέρα ἀπό τό ὅτι εἶναι ἀνθρωπιστικό καθῆκον, ἀποτελεῖ καί ὑψιστο ἐθνικό χρέος.

Δέν χρειάζεται νά διαβεβαιώσουμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως καί στό παρελθόν, ἔτσι καί στό μέλλον, θά συνεχίσει νά περιβάλλει μέ ὅλη της τήν ἀγάπη τήν πολύτεκνη μητέρα καί γενικότερα τήν πολύτεκνη οἰκογένεια. Νά ποῦμε, ὅμως, καί κάτι ἄλλο ἐξίσου σημαντικό: "Οτι, δηλαδή, ἐκτός ἀπό τίς πολύτεκνες μητέρες, τιμοῦμε καί θαυμάζουμε καί τούς πολύτεκνους πατέρες, πού στέκονται πιστοί καί καρτερικά σηκώνουν καί αὔτοί, ἀπό τή δική τους μεριά, μέχρι τέλους τό ζυγό τῆς ἀνατροφῆς καί τῆς συντήρησης τῶν παιδιῶν τους.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις χαιρετίζουμε τή σημερινή Γιορτή τῆς Πολύτεκνης Μάνας καί εύχόμαστε, ὅπως ὁ Ἀναστάς Χριστός εύλογεῖ καί ἐνισχύει ὅλους τούς πολύτεκνούς μας στούς δύσκολους ἀγῶνες καί στίς ἀνηφοριές τῆς ζωῆς, πού συναντοῦν στήν πορεία τους.

Ιερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου,

8 Μαΐου 2011.

Εὐχέτης πρός Κύριον  
† Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ».

---