

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Α.Μ. ΓΙΑ ΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

‘Η Α.Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος στίς 30 Σεπτεμβρίου 2010 παρέστη σ’ ἐκδήλωση τοῦ Παγκύπριου ’Εθνικολαϊκοῦ ’Απελευθερωτικοῦ Μετώπου (Π.Ε.Α.Μ.) γιά τά 50χρονα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί ἀπηύθυνε τόν κάτωθι χαιρετισμό:

«Μέ ἵδιαίτερη εὐχαρίστηση παρευρισκόμαστε στήν ἀποψινή ἐκδήλωση, ἡ ὁποία γίνεται γιά νά τιμηθεῖ ἡ ἐπέτιος τῶν πενήντα χρόνων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. ’Εκφράζουμε συγχρόνως τή βαθιά μας συγκίνηση, γιατί τή σεμνή αὔτη σύναξη διοργανώνει τό Παγκύπριο ’Εθνικολαϊκό ’Απελευθερωτικό Μέτωπο (Π.Ε.Α.Μ.). Καί ἡ συγκίνησή μας εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογημένη, γιατί, τουλάχιστο ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι, πού ζήσαμε ἀπό κοντά τά γεγονότα τῆς πρόσφατης Ἰστορίας τοῦ τόπου μας, τοῦ τελευταίου μισοῦ αἰῶνα, γνωρίζουμε πολύ καλά τίς ἀγωνίες καί τούς ἀγῶνες τοῦ Π.Ε.Α.Μ., καί ἵδιαίτερα τοῦ ’Αρχηγοῦ τῆς ’Αντίστασης, ἀγαπητοῦ μας κ. Μίκη Τεμβριώτη. Πρόκειται γιά ἀγῶνες καί ἀγωνίες πολύχρονους, πρῶτα ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς νήσου μας καί πρός στήριξη τοῦ ἀείμνηστου μεγάλου μας ’Ηγέτη καί Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ’Αρχιεπισκόπου καί ’Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, καί σήμερα γιά τήν ἐθνικοθρησκευτική ἐπιβίωση τοῦ λαοῦ μας καί τή διάσωση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀπό τόν Τούρκο εἰσβολέα.

Τονίζουμε ὅτι ἡ ζωή τοῦ λαοῦ μας ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι καί τίς μέρες μας ὑπῆρξε ἔνας συνεχής καί ἀδιάκοπος ἀγώνας πρός κατίσχυση τῶν ἀξιῶν καί ἱδανικῶν τῆς φυλῆς. ’Ιδιαίτερα

ύπογραμμίζουμε, ὅτι ὁ Κυπριακός Ἐλληνισμός ταύτισε τήν εὐδαιμονία του μέ τήν ἐλευθερία, γιατί ἀκριβῶς πίστευε -καί πιστεύει-, ὅτι «εὔδαιμον τό ἐλεύθερον», κατά τή ρήση τοῦ ἀρχαίου ἴστορικοῦ Θουκυδίδη (Θουκ. Ευγγρ. II, 40). Τό γεγονός, ἀκριβῶς, ὅτι, ἐν μέσῳ τῶν φοβερῶν συνεπειῶν τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς καί τῶν κρίσιμων στιγμῶν, πού διέρχεται τό ἐθνικό μας πρόβλημα, ἔχουμε τό θάρρος καί τή δύναμη νά τιμοῦμε τά πενηντάχρονα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀποτελεῖ ἄριστο οἰωνό.

Ἡ σημερινή ἐκδήλωση ἀποτελεῖ γιά ὅλους μιά πρόσκληση, ἀλλά καί πρόκληση μαζί, γιά τήν πορεία μας. Οἱ προτάσεις καί οἱ ἀπαιτήσεις τῶν Τούρκων εἶναι τόσο σκληρές καί ἄκαμπτες, πού οὐδέν περιθώριο ἀφήνουν γιά μιά δίκαιη καί βιώσιμη λύση. Καί, ἀκριβῶς, κάτω ἀπ' αὐτά τά δεδομένα, τίθενται τά εὖλογα καί κρίσιμα ἔρωτήματα: Πῶς προχωροῦμε στήν πορεία μας, ἀλλά καί ποιό εἶναι τό μέλλον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας;

“Οταν κάποτε ρώτησαν τόν ἀρχαῖο Διογένη: «Τί κάλλιστον ἐν ἀνθρώποις;», ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Παρρησία! Καί ἐμεῖς, ὅπως γνωρίζετε, συνηθίζουμε νά μιλοῦμε: -καί θά μιλήσουμε- μέ παρρησία. Συμβαίνει, λοιπόν, ὅταν κάποιος πρόκειται νά πάρει μιά σοβαρή ἀπόφαση, νά περνᾶ μέσα ἀπό διάφορα διλήμματα καί δοκιμασίες. ”Ετσι, ἔρχεται πρῶτα ἡ δειλία καί τόν ρωτᾶ, ἢν ἡ ἀπόφασή του εἶναι σκόπιμη. Μετά, ἡ σκοπιμότητα τόν ρωτᾶ, ἢν εἶναι συνετή. Κατά τόν ἴδιο τρόπο, ἡ ματαιοδοξία τόν ρωτᾶ, ἢν ἡ ἀπόφασή του εἶναι δημοφιλής. Τέλος, ἔρχεται ἡ συνείδηση καί τόν ρωτᾶ, ἢν ἡ ἀπόφασή του εἶναι σωστή!.. Κατά συνέπεια, εὐθαρσῶς λέμε, ὅτι κάθε σωστός καί ἀξιοπρεπής ἀνθρωπος ἀντιστέκεται στήν ταπείνωση καί στόν ἔξευτελισμό. Καί ὅταν ἔνας λαός ἀντιστέκεται, στό τέλος -ὅσο μικρός καί ἢν εἶναι- νικᾶ!

Τό μήνυμά μας, ἐπομένως, εἶναι σαφές καί ξεκάθαρο: Ναί! Πιστεύουμε στή δικαίωση τοῦ ἀγῶνα μας καί στή σωτηρία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας! Ἀρκεῖ ἐνεργώντας σωστά, νά μή ἀποδεκτοῦμε, μέ τήν ύπογραφή μας, τά τετελεσμένα τῆς εἰσβολῆς. ’Αντίθετα, νά παραμείνουμε σταθεροί καί ἀμετακίνητοι στούς

στόχους καί στά δίκαια μας. Δέν χάνονται, ἀγαπητοί μας, οἱ λαοί, πού ἀντιστέκονται στήν ἀδικία καί ἀγωνίζονται γιά τά μεγάλα ἰδανικά τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀξιοπρέπειας.

Γιά μᾶς, ἡ Κυπριακή Δημοκρατία εἶναι Σχολεῖο Ἐλευθερίας, ἀλλά καί Διδακτήριο Δικαιοσύνης! Εἶναι, ἀκόμη, Πανεπιστήμιο, πού φτιάχνει ἀνθρώπους Ἀγωνιστές, Ἀνδρείους καί Ἐλεύθερους!

Ρωτοῦν οἱ λεγόμενοι «γνωστικοί» καί οἱ «ρεαλιστές»:

⁻ Καλά, μά ποιοί θά μᾶς σώσουν;

⁻ *‘Η Κυπριακή Δημοκρατία, ἀπαντοῦμε, θά μᾶς σώσει! Σέ τελευταία ἀνάλυση, ὅν πρῶτοι ἔμεῖς ἀγωνιστοῦμε καί σώσουμε τήν Κυπριακή Δημοκρατία, τότε μαζί της θά σωθοῦμε καί ἔμεῖς οἱ ἕδοι!*

Καταληκτικά, ἔμεῖς δημιουργοῦμε τήν Ιστορία!

«Δέν μᾶς περιμένει ἡ Ιστορία στό βάθος,
ἀλλά προχωρεῖ μαζί μας.

Μέ τά χέρια μας κωπηλατεῖ τό χρόνο!

(Νικηφόρος Βρεττάκος).

Λοιπόν, ὅσοι πιστοί!».