

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Στίς 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ή τελετή ἐπί τῇ λήξει τῶν μαθημάτων τῆς Ιερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», στήν όποια παρέστησαν δὲ Ἀρχιεπίσκοπος, οἱ Μητροπολῖτες Πάφου, Μόρφου, Κύκκου, Ταμασοῦ καὶ Βόστρων, οἱ Χωρεπίσκοποι Μεσσαορίας καὶ Ἀμαδοῦντος, οἱ Πρεσβευτές Ἐλλάδος καὶ Γεωργίας, μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς Μονῆς Κύκκου, ἀνώτεροι κληρικοί, μέλη τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς, Καθηγητές αὐτῆς καὶ πολύς κόσμος.

Τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς περιλάμβανε ιεροτελεστία, ὕμνους, πατριωτικά ἄσματα, λογοδοσία ἀπό τὸ Διευθυντή τῆς Σχολῆς, ἀποχαιρετιστήρια ὁμιλία ἀπό τελειόφοιτο ιεροσπουδαστή, ὁμιλία καὶ ἐπίδοση τῶν πτυχίων πρός τούς τελειόφοιτους ιεροσπουδαστές ἀπό τὸ Μακαριώτατο καὶ ἐπίδοση βραβείων πρός τούς ἀριστεύσαντες ιεροσπουδαστές ἐκ μέρους τῆς Μονῆς Κύκκου ἀπό τὸν Πρόεδρο τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς Μητροπολίτη Μόρφου.

Ἡ ὁμιλία τοῦ Διευθυντῆ τῆς Ιερατικῆς Σχολῆς Πρωτοπρεσβύτερου Ἀντωνίου Καλογήρου ἔχει ὡς ἔξῆς:

«Κάθε χρόνο στό τέλος τοῦ Ιουνίου, μέ τή μεγάλη γιορτή τῶν Ἅγίων Ἀποστόλων νά δεσπόζει στή σκέψη μας, ὅργανώνουμε τή σεμνή αὐτή τελετή, γιά νά γίνει ὁ καθιερωμένος ἀπολογισμός τῆς χρονιᾶς, πού μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ τελειώνει ἀπόψε, καὶ νά προπέμψουμε στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τούς τελειοφοίτους μας.

Ἡ σκηνή τῆς συνάντησης τοῦ Κυρίου μέ τούς ἀλιεῖς τῆς Γαλιλαίας στή λίμνη τῆς Γεννησαρέτ προβάλλει ἔντονα μπροστά μας αὐτές τίς μέρες. Ὁ Κύριος καλεῖ ὡς συνεργάτες του ὅχι κατά κόσμο μορφωμένους, ἐγγράμματους ἢ ἀξιωματούχους, ἀλλά ἀγραμμάτους, ἀπλούς καὶ καλοδιάθετους ἀνθρώπους.

‘Η έργασία πού μέχρι τότε ἀσκοῦσαν προϋποθέτει δουλειά σκληρή, δέν ἔπρεπε νά φοβοῦνται τόν κόπο. Ὁταν ἐνθουσιώδεις καί τολμηροί. Διέθεταν ύπομονή. ’Ηξεραν πώς τά νερά τῆς θάλασσας δέν εἶναι πάντα ἡσυχα. Δέν ἀπογοητεύονταν μπροστά στήν ἀποτυχία. Δοκίμαζαν ξανά καί ἐπίμονα. Καθένας μετέφερε τόν χαρακτῆρα του. Ὁταν ἄλλος νηφάλιος καί ἄλλος αὐθόρμητος. Ἐνῶ διατηροῦν τήν διαφορά τῆς προσωπικότητάς τους, τήν ήμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, μέ τό φωτισμό καί τή χάρη τοῦ Ἀγίου Πνεύματος πού δέχονται, γίνονται ἡ ζύμη τῆς Ἔκκλησίας, ὑπάρχουν πιά ώς Ἐκκλησία, κοινωνοί τῆς ἴδιας ζωῆς, ἀπόστολοι γιά ὅλα τά ἔθνη.

‘Η Ἱερατική μας Σχολή, μέ τό βαρύ ἀποστολικό ὄνομα πού φέρει «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ὁ ἰδρυτής καί προστάτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συμπλήρωσε φέτος τά ἔξήντα χρόνια τῆς εύδοκιμης λειτουργίας της (1949-1950 ἔως 2009-2010). Ἡ ἵδρυσή της, μέ Συνοδική ἀπόφαση στίς 24 Ιουνίου 1948, καθιστοῦσε πραγματικότητα μακροχρόνια ἐπιθυμία καί ἐπέλυσε ὁριστικά τό πρόβλημα τῆς μόρφωσης τοῦ κλήρου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τότε ἡ Ἐκκλησία κάλεσε ἀνθρώπους ἀγράμματους κατά κόσμον, ἀπλούς, καλοπροαίρετους ἀγρότες, τεχνίτες γιά νά φοιτήσουν στή Σχολή καί αύτοί ώς ἄλλοι Γαλιλαῖοι ἀλιεῖς ἀπάντησαν θετικά στήν κλήση. «Ἀφέντες ἀπαντα», οἰκογένεια καί ἐπάγγελμα, φοίτησαν στή Σχολή, μορφώθηκαν, καί ἀφοῦ καταρτίστηκαν, ὅσο ἦταν δυνατό, καί ἀφοῦ δέκτηκαν τό τῆς ιερωσύνης χάρισμα, διηκόνησαν καί διακονοῦν ἀκόμη τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀθόρυβα, ἄλλα σταθερά, ἐνίστε μέσα σέ φοβερά δύσκολες συνθῆκες κατάθεσαν στό διάστημα αύτό τῶν ἔξήντα χρόνων τόν κόπο καί τήν ἀγάπη τους, Διευθυντές, Καθηγητές καί Ἱεροσπουδαστές, γιά τήν εύόδωση τοῦ ἔργου της.

Μνημονεύουμε ἀπόψε ὅσους διακόνησαν μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τή Σχολή καί ὅσους φοίτησαν σ' αὐτήν καί κοιμήθηκαν ἐν Κυρίῳ. Τούς εὐχόμαστε τά αἰώνια ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Σέ ὅσους ζοῦν καί λειτουργοῦν, ἀναπαύουν κάτω ἀπό τά ἐπι-

ραχήλιά τους «κοπιῶντας καί πεφορτισμένους», καί μεταφέρουν στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων ρήματα ζωῆς καί σωτηρίας, τούς εὐχόμαστε ὑγείαν σώματος καί ψυχῆς καί τήν παρά Θεοῦ ἐνίσχυση στό ἔργον τους.

Στόχος πάντοτε τοῦ ἔργου τῆς Σχολῆς ἦταν ἡ πνευματική καλλιέργεια τῶν σπουδαστῶν, ἡ θεολογική καί λειτουργική τους κατάρτιση καί μέσα ἀπό τήν κοινή ζωή ἡ βίωση τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας. Τό ἀποστολικό ἥθος, ἔτσι ὅπως τό προβάλλει ἡ γιορτή τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων, ἦταν καί εἶναι ὁ σκοπός τοῦ ὅλου προγράμματος τῶν ἐργασιῶν της.

Κλείνουμε ἀπόψε τή φετεινή σχολική χρονιά. Ἡ ἀποψινή τελετή ἀποτελεῖ ἀκόμη ἔνα σταθμό στήν ίστορία τῆς Σχολῆς. "Οπως πιά ἔχει καθιερωθεῖ, θά προσπαθήσουμε μέ συντομία νά ἀναφερθοῦμε στό ἔργον, πού ἡ Ἱερατική Σχολή, συνεχίζουσα τήν πολυετή δράση καί προσφορά της, ἐπετέλεσε καί στό χρόνο πού μᾶς πέρασε.

Προσηλωμένοι πάντα στό σκοπό τοῦ ἔργου καί τῆς ἀποστολῆς τῆς Σχολῆς, ἐπιδιώξαμε μέ ποικίλους τρόπους καί δραστηριότητες τήν πραγματοποίησή του. Ἡ διαφορετική ἥλικια καί τό διαφορετικό ἐπίπεδο μόρφωσης τῶν σπουδαστῶν καθορίζουν τήν μέθοδο διδασκαλίας καί τόν τρόπο προσέγγισής τους. Προσπαθήσαμε, ἀφοῦ τούς ἀποδεκτήκαμε ὅπως ἦταν, μέσα στά πλαίσια τῆς διαπρωπικῆς σχέσης καί τῆς φιλικῆς ἐπικοινωνίας, μέ ἔξατομικευμένη προσέγγιση, νά βοηθήσουμε τόν καθένα σπουδαστή, ἀνάλογα μέ τήν ἥλικία του, τό ἐπίπεδο μόρφωσής του καί τό βαθμό τῆς διάθεσής του, νά ἀναπτύξει τίς προσωπικές του δυνατότητες. Τό ἀποτέλεσμα, ὅμως, ἔξαρταται καί ἀπό τό βαθμό τῆς προσπάθειας καί τῆς ἐπιμονῆς καί ἀπό τήν ἐργατικότητα τοῦ καθενός σπουδαστῆ.

‘Αξιοποιήσαμε τόν διδακτικό χρόνο μέσα στίς τάξεις. Ἀναβαθμίσαμε τίς ἀπαιτήσεις μας καί μέ τή χρήση ώς διδακτικῶν βιβλίων, σέ ἀρκετά ἀπό τά μαθήματα, Πανεπιστημιακῶν συγγραμμάτων τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, ἐπιδιώξαμε τήν ἀναβάθμιση τῆς

γνωστικῆς καί Θεολογικῆς κατάρτισης τῶν σπουδαστῶν μας.

Οἱ καθημερινές ἀκολουθίες τοῦ "Ορθρου, τῆς Θείας Λειτουργίας, τοῦ Ἐσπερινοῦ, τῆς Παράκλησης καὶ τοῦ Ἀποδείπνου στό Παρεκκλήσι πρόσφεραν τήν εὐκαιρία στούς σπουδαστές μας, κληρικούς καὶ λαϊκούς, γιά τήν πλέον δυνατή λειτουργική κατάρτιση καὶ τελετουργική ἔξασκησή τους.

Ίδιαίτερα σημαντική γιά τό σκοπό μας καὶ τήν προσπάθειά μας ὑπῆρξε ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, πού τελέστηκε μαζί μέ τόν "Ορθρο τῆς ήμέρας, ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου καὶ Πρόεδρο τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς κ. Νεόφυτο.

Στίς ἀκολουθίες μετέχουν ὅλοι, οἱ κληρικοί λειτουργοῦν καὶ οἱ λαϊκοί ϕάλλουν. Μέ τήν ἐνεργό συμμετοχή τους καταρτίζονται τελετουργικά καὶ ζοῦν τήν μυσταγωγία τῆς Ὁρθόδοξης λατρείας.

"Ἐγνοια καὶ φροντίδα μας εἶναι πάντοτε ἡ γλωσσική κατάρτιση τῶν σπουδαστῶν μας. Προσπαθοῦμε νά ἐνισχύσουμε ἰδιαίτερα τό μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Αὐξήσαμε σέ ὅλες τίς τάξεις τίς ὥρες διδασκαλίας τοῦ μαθήματος. Στήν πρώτη τάξη τοῦ Κατωτέρου Κύκλου ἀπό τίς 30 διδακτικές ὥρες τή βδομάδα τοῦ ὅλου προγράμματος οἱ 15 διατίθενται γιά διδασκαλία τῶν Ἑλληνικῶν, 9 ὥρες γιά τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καὶ 6 γιά τά Νέα Ἑλληνικά.

Τίθεται μέ αὐτό τόν τρόπο ἔνα καλό θεμέλιο γιά τή γλωσσική κατάρτιση τῶν σπουδαστῶν καὶ γιά τά ἐπόμενα ἔτη τῆς φοίτησής τους. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς προσπάθειας μέχρι τώρα εἶναι πολύ ἐνθαρρυντικά. Γιά τήν ἐπιτυχία, ὅμως, τοῦ σκοποῦ μας ἡ αὔξηση τοῦ χρόνου διδασκαλίας τοῦ μαθήματος δέν ἀρκεῖ. Χρειάζεται καὶ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ τρόπου, τῆς μεθόδου διδασκαλίας τοῦ μαθήματος. Ἀπαιτεῖται μιά νέα προσέγγιση τοῦ θέματος. Βασική ἐπιδίωξή μας εἶναι νά συνδέσουμε τήν ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μέ τήν Ἐκκλησιαστική μας γλῶσσα, μέ τά κείμενά τῆς Ὁρθοδόξου λατρείας μας.

Μέ πρωτοβουλία τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ.

Νεοφύτου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, καί μέ τή συνεργασία τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τηλυρίας κ. Νικηφόρου, Ἀντιπροέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, καταρτίστηκε πρόγραμμα γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ πού θέσαμε. Τήν εὐθύνη τοῦ προγράμματος ἀνέλαβε ὁ Καθηγητής τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου καί μέλος τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς κ. Γεώργιος Ξενῆς. Μέ βάση τό πρόγραμμα αὐτό θά καταρτιστεῖ νέο ἀναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στήν Ἱερατική Σχολή. Μετά θά ἀκολουθήσει ἡ συγγραφή διδακτικῶν ἐγχειριδίων, πού θά βασίζονται στά Ἔκκλησιαστικά μας κείμενα. Τήν οἰκονομική κάλυψη τοῦ ὅλου προγράμματος ἀνάλαβε ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου.

Ίδιαίτερη σημασία γιά τό ἔργον τῆς Σχολῆς καί εἰδικότερα γιά τήν ἐπιμόρφωση τῶν σπουδαστῶν μας ἔχουν οἱ ἐπιμορφωτικές διαλέξεις, Ἐπισκόπων ἢ Καθηγητῶν, πού μᾶς ἐπισκέπτονται. Ὁ πρῶτος ἐπισκέπτης τῆς Σχολῆς μας ἦταν ὁ Ἱερομόναχος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἅγιου Ὄρους Φιλόθεος. Μίλησε στούς σπουδαστές μας μέ θέμα: «Οἱ ἱερέας ἐνώπιον τοῦ θυσιαστηρίου».

Ἡ ἑπόμενη διάλεξη ἔγινε ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο μέ θέμα: «Ἡ διαφορετικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Σεβασμός καί ἀποδοχή».

«Ἡ ποιμαντική δράση καί προσφορά Ἑλλήνων Κυπρίων ἰερέων τῆς διασπορᾶς», θέμα πολύ ἐνδιαφέρον, ἀνέπτυξε ὁ Καθηγητής τῆς Κοινωνιολογίας στό Εύρωπαϊκό Πανεπιστήμιο κ. Πέτρος Σταθόπουλος.

«Ἡ διακονία τοῦ ἱερέα σήμερα», θέμα τῆς σύγχρονης ποιμαντικῆς. Τό ἀνέπτυξε στούς σπουδαστές ὁ Καθηγητής τῆς Ποιμαντικῆς στήν Ἀνώτατη Ἔκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν Ψυχίατρος Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός.

Στίς 22 Δεκεμβρίου ἡ Σχολή ὥργάνωσε Σεμινάριο μέ θέμα «Μαρτύριο καί μαρτυρία στόν σύγχρονο κόσμο», μέ ίδιαίτερη ἀναφορά στόν Κύπρο Ἱερομάρτυρα Φιλούμενο. Τό θέμα ἀνέ-

πτυξαν δι Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος καί δι Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός Μηλιδώνης, Καθηγητής τῆς Σχολῆς. Τό Σεμινάριο παρακολούθησαν καί ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς.

«Τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἑκκλησίας στό σύγχρονο κόσμο». Εἶναι ἔνα θέμα πάντα ἐπίκαιο. Τό ἀνέπτυξε στούς σπουδαστές, συζητήσας μαζί τους, δι Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς.

Γιά τήν Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική καί τή ζωή τῶν Χριστιανῶν σ' αὐτήν μᾶς μίλησε δι Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Κατάγκας κ. Μελέτιος.

«Ἡ λειτουργική ζωή καί ἡ πνευματικότητα» εἶναι τό θέμα, πού μᾶς ἀνάλυσε δι Καθηγητής τῆς Λειτουργικῆς στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς.

Τόν κύκλο τῶν διαλέξεων ἔκλεισε δι Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος μέ τό θέμα: «Τό ἔργο τοῦ ἱερέως στή σύγχρονη ἐποχή».

Στό σημεῖο αὐτό ἥθελα νά εύχαριστήσω θερμά ὅλους τούς ἐπισκέπτες τῆς Σχολῆς μας πού μέσα ἀπό πολύ ἐνδιαφέρουσες διαλέξεις ἐνίσχυσαν τό ἔργον της.

“Ἐνα ἄλλο σημαντικό κεφάλαιο τῆς ζωῆς τῆς Σχολῆς εἶναι οἱ ἐκπαιδευτικές ἐκδρομές, μέ τίς ὁποῖες γνωρίσαμε μνημεῖα τῆς Ἑκκλησιαστικῆς Παράδοσης τοῦ τόπου μας.

Ἐπιστέγασμα τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ εἶναι ἡ πενθήμερη ἐπισκεψη τῶν τελειοφοίτων τῆς Σχολῆς στούς Ἅγιους Τόπους, πού θά πραγματοποιηθεῖ στό τέλος Ἰουνίου, ὡς ἔνα συμπλήρωμα τῶν σπουδῶν τους. Τήν οἰκονομική κάλυψη τῆς ἐκδρομῆς ἀναλαμβάνει ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου.

Γιορτάζουμε ἀπόψε τό τέλος τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Χαιρόμαστε γιά ὅσα πράξαμε καί ζήσαμε. Νοιώθουμε αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον. Ἡ Σχολή λειτούργησε φέτος πολύ ὁμαλά. Συνέχισε ἐπάξια τόν ιστορικό της ρόλο. Ὑποδέχτηκε τούς 30 σπουδαστές μέ ἀγά-

πη καί τούς πρόσφερε κάθε δυνατή βοήθεια, μέσα σ' ἓνα κλίμα πού δημιουργοῦσε ἡ καλή ἀνθρώπινη σχέση. Ἀποδέκτηκε τήν διαφορετικότητα τοῦ καθ' ἑνός, σεβάστηκε τήν ἐλευθερία του, καί προσπάθησε νά ἐνισχύσει τίς δυνατότητές του.

Οἱ Καθηγητές, κληρικοί καί λαϊκοί, προσπάθησαν μέ ἀγάπη νά καθοδηγήσουν τούς σπουδαστές, νά τούς συμπαρασταθοῦν, νά δεῖξουν τήν ἀπαιτούμενη γιά τόν καθένα κατανόηση. Ἄλλα καί οἱ σπουδαστές μέ τήν ἀνθρώπινη σχέση καί τήν φιλοτιμία τους συνέβαλαν στή δημιουργία εὐχάριστου κλίματος, προϋπόθεσης ἀπαραίτητης γιά τή μόρφωσή τους.

Στή Σχολή φοίτησαν ἐφέτος 30 σπουδαστές. Ἀποφοιτοῦν 11 σπουδαστές, 7 ἀπό τόν Ἀνώτερο Κύκλο Σπουδῶν καί 4 ἀπό τόν Κατώτερο. Ἡ ἐπίδοσή τους ἦταν πολύ ίκανοποιητική. Ὁ καθένας πέτυχε μέ τή βοήθεια τῶν Καθηγητῶν αὐτό πού μποροῦσε, ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητές του καί τόν βαθμό τῆς προσπάθειάς του.

Τό ἔργον πού ἐπιτελέστηκε εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασίας διδασκόντων καί διδασκομένων, ἀλλά καί ὅλων τῶν παραγόντων, πού μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τό ἀγαποῦν καί τό βοηθοῦν.

Οἱ Καθηγητές συνεργάστηκαν μέ εἰλικρίνεια. Ὅπηρέτησαν τό ἔργον τῆς Σχολῆς μέσα σ' ἓνα πνεῦμα ἀλληλοκατανόησης καί ἐνότητας. Θερμά τούς εὐχαριστῶ.

Ίδιαίτερα εὐχαριστῶ τόν Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο καί τόν Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Κωστόπουλο, οἱ ὁποῖοι παρά τόν φόρτο ἐργασίας τους διέθεσαν χρόνο γιά νά διδάξουν στή Σχολή.

Τόν Γραμματέα τῆς Σχολῆς, τόν Ἐπιμελητή, τόν Ὅπερθυνο τῆς Βιβλιοθήκης καί τό Βοηθητικό προσωπικό θερμά εὐχαριστοῦμε γιά τήν προθυμία καί τή συνεργασία τους.

Εὐχαριστοῦμε καί ὅλους ἐσᾶς, σεβαστοί, ἀγαπητοί γονεῖς καί συγγενεῖς τῶν σπουδαστῶν, πού μᾶς τιμᾶτε ἀπόψε μέ τήν παρουσία σας.

Τόν Πρόεδρο τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Πανιερώτατο Μητροπο-

λίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο καί τά μέλη της εύχαριστοῦμε θερμά γιά τή φροντίδα πού καταβάλλουν ὥστε νά πρωθεῖται τό ἔργον τῆς Σχολῆς. Ἡ συνεργασία μας ὑπῆρξε οὐσιαστική, εύχαριστη καί ἀποτελεσματική.

Θερμά εύχαριστοῦμε καί τήν Ἱερά Μονή Μαχαιρᾶ, γιατί δώρησε σ' ὅλους τούς Καθηγητές καί σπουδαστές τόν τόμο «Ἄρχιεπίσκοπος Κυπριανός».

Μέ βαθειά εύγνωμοσύνη εύχαριστοῦμε ἀπόψε τήν Ἱερά Μονή Κύκκου, τήν Ἀδελφότητα καί ἴδιαίτερα τόν Ἡγούμενό της Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο γιά τήν οἰκονομική κάλυψη τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς, τή συντήρηση τοῦ κτιρίου της, τήν καθιέρωση καί οἰκονομική κάλυψη τῆς προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς τῶν τελειοφοίτων στούς Ἅγίους Τόπους.

“Ολως ἴδιαιτέρως εύχαριστοῦμε ἐσᾶς, Μακαριώτατε, καί ὅλα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἐμπιστοσύνη, μέ τήν ὁποία μᾶς περιβάλλετε. Ἡ παρουσία σας στήν ἀποφινή τελετή φανερώνει αὐτό τό ἐνδιαφέρον καί τήν πατρική σας ἀγάπη.

΄Αγαπητοί τελειόφοιτοι,

΄Η φοίτησή σας στήν Ἱερατική Σχολή ἀπόψε τελειώνει. “Ἐνας κύκλος ζωῆς σας κλείει γιά νά ἀρχίσει ἔνας νέος. Αὐτή ἡ ἐναλλαγή τοῦ τέλους μέ τήν ἀρχή εἶναι γνώρισμα τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς καί φανερώνει τή συνέχεια τῆς ζωῆς μέσα στήν αἰωνιότητα. Τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς καί τό νόημά της τά ζεῖ ὁ ἀνθρωπός στή σχέση καί τή συνεχῆ ἐπικοινωνία του μέ τόν Θεό. Βάλτε, λοιπόν, τή ζωή σας μέσα στή Θεία Λειτουργία καί κάνετε τή Θεία Λειτουργία τρόπο τῆς καθημερινῆς σας ζωῆς. Τότε θά ζῆτε μέσα σας μιά συνεχῆ ἀνανέωση, ἱκανή γιά ὑπέρβαση τῶν θλίψεων καί τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς.

΄Η φοίτησή σας στή Σχολή σίγουρα σᾶς ἄφησε πολλά. Γιά σᾶς

τούς ἔγγαμους κληρικούς συνδέθηκε μέ πολλές οἰκογενειακές καί προσωπικές θυσίες, ἀλλά καί γιά τούς ἄλλους μέ πολλούς κόπους, ὅπως ἀπαιτεῖται σέ κάθε προσπάθεια ἐκπαίδευσης καί παιδείας.

Ἄλλα καί ἡ κοινή σας ζωή καί ἡ καθημερινή σας συναναστροφή ἥταν ἡ ἄλλη προσωπική σας δοκιμασία, μέσα ἀπό τήν όποια μάθατε νά συμβιώνετε, νά συνεργάζεστε, νά ὑποχωρεῖτε, νά διακονεῖτε, καί νά ἀποδέχεται ὁ ἔνας τόν ἄλλο.

Ἀποχωρώντας ἀπόψε ἀπό τή Σχολή θά πάρετε μαζί σας ὅ,τι αὐτή σᾶς πρόσφερε. Προπάντων, ὅμως, παίρνετε μέσα σας τήν πεποίθηση καί τήν ἀπόφαση, ὅτι, μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου σας, θά ἀνταποκριθεῖτε στήν κλήση τοῦ Θεοῦ, ὑπηρετώντας τόν ἄνθρωπο κατά τό πρότυπο «τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς».

Κατά τή διάρκεια τῆς ποιμαντικῆς διακονίας σας νά γνωρίζετε, ὅτι ἡ θάλασσα δέν εἶναι πάντα ἥρεμη. Μέσα σας, ὅμως, νά ὑπάρχει ἡ πεποίθηση, πώς μπορεῖτε νά συμβαδίζετε πάνω στά κύματα μαζί μέ τόν Κύριο. Τό κανδύλι τῆς ἐλπίδας νά εἶναι πάντα ἀναμμένο. Τότε, ώς ἄλλοι Γαλιλαῖοι ἀλιεῖς, θά ρίχνετε ξανά τά δίκτυά σας «ἐπί τῷ ρήματι» αὐτοῦ, πού σᾶς κάλεσε καί θά σᾶς στηρίζει.

Στό ἔργον τῆς ποιμαντικῆς σας διακονίας ἐντάξετε μέ τίς προσευχές σας καί τό μέγα πρόβλημα τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν μας καί τής ἀνεύρεσης τῶν ἀγνοουμένων ἀδελφῶν μας, καί τήν ἐπανένωση τῆς πατρίδας μας.

Σᾶς εύχόμαστε τήν παρά Θεοῦ ἐνίσχυση καί κάθε ἐπιτυχία στήν ἀποστολή σας. 'Ο Θεός μαζί σας».

'Η ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου ἔχει ώς ἀκολούθως:

«Μέ πατρική ἱκανοποίηση χαιρετίζουμε τή λήξη ἐνός ἀκόμη σχολικοῦ ἔτους λειτουργίας τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας». Δοξαστικές ἀναπέμπουμε σχετικά τίς ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστίες μας πρός τόν Δομήτορα τῆς Ἑκκλησίας Χριστό, ὁ Ὁποῖος εὐλόγησε καί ἐφέτος τίς ἐργασίες της.

Χαιρόμαστε ίδιαίτερα, γιατί, ὅπως ἀκούσαμε προηγουμένως καί ἀπό τὸν Διευθυντή της, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο καί ἀγαπητό μας π. Ἀντώνιο Καλογήρου, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ὥστε ἡ Σχολή νά ἀνταποκριθεῖ στήν ὑψηλή ἀποστολή της. ”Ετσι, καί ὡς ἀποτέλεσμα τῆς καθ’ ὅλα καρποφόρου λειτουργίας της, ἡ Σχολή παραδίδει ἀπό σήμερα τοὺς νέους, ἰκανούς καί ἄξιους ἀποφοίτους της εἰς τή διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀφοῦ ἔλαβαν ἀπό τήν Ἱερατική Σχολή τόν κατάλληλο πνευματικό ἔξοπλισμό, πού θά τοὺς βοηθήσει στήν προαγωγή καί στήν ἐπίτευξη τῶν ὑψηλῶν σκοπῶν τῆς ἵερᾶς ἀποστολῆς τους, προστίθενται ἀπό σήμερα στή φάλαγγα τοῦ στρατευομένου κλήρου τῆς Ἐκκλησίας μας καί οἱ ἐφετινοί ἀπόφοιτοί της. Γι’ αὐτό καί δίκαια δοξολογοῦμε καί πάλι τόν Φωτοδότη Κύριο, ὁ Ὄποιος εὐλόγησε γιά μιά ἀκόμη χρονιά τό μετά πολλοῦ ζήλου καί ὑπέρμετρης ἀγάπης ἐπιτελούμενο ἔργο τῆς Σχολῆς.

Δέν παραγνωρίζουμε, βεβαίως, καί τά προβλήματα καί τίς δυσκολίες πού ὑπῆρξαν κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους, πράγματα πού ἐπισημάνθηκαν καί ἀπό τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Διευθυντή στή λογοδοσία του. Δέν χρειάζεται, ἀσφαλῶς, νά τονίσουμε, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, καί ἐμεῖς ὁ ἴδιος προσωπικά, θά συνεχίσουμε καί στό μέλλον νά περιβάλλουμε τή Σχολή μέ ὅλη μας τήν ἀγάπη καί τή στοργή. Γνωρίζουμε ἄλλωστε πολύ καλά, ὅτι ἀπό τίς προσωπικότητες τῶν κληρικῶν, πού διαπλάθονται σ’ αὐτήν, ἔξαρταν σέ μεγάλο βαθμό καί ἡ ἐπιτυχία ἡ ἡ ἀποτυχία, τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας μέσα στόν κόσμο. Μέσα, λοιπόν, σ’ αὐτά τά πλαίσια τοῦ ἀδιάπτωτου ἐνδιαφέροντός μας, θά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ὥστε σέ στενή συνεργασία καί μέ τή Διεύθυνση καί τούς Καθηγητές τῆς Σχολῆς, νά φτάσουμε στή λύση τῶν ἐν λόγῳ προβλημάτων καί δυσκολιῶν, ἀλλά καί τῶν ὄποιωνδήποτε ἄλλων, πού προκύπτουν στήν πορεία τοῦ χρόνου.

‘Υπογραμμίζουμε, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, καί ἔξαίρουμε τό θεάρεστο ἔργο, πού μέ τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Κυρίου ἐπιτελεῖ ἡ Ἱερατική Σχολή. Ἀναμφίβολα, ή ἀποστολή της διαφέρει ἀπό τήν ἀπο-

στολή ὅλων τῶν ἄλλων Σχολῶν. Θά περιορισθοῦμε σέ μιά μόνο κύρια καί βασική διαφορά: Οἱ ἄλλες Σχολές ἐτοιμάζουν καί παραδίδουν στήν κοινωνία χιλιάδες νέους κάθε χρόνο, πού προορίζονται νά ἀσκήσουν διάφορα βιοποριστικά ἐπαγγέλματα, πού ἀποβλέπουν πιό πολύ στή βελτίωση καί ἔξυπηρέτηση τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντίθετα πρός αὐτές, ἡ Ἱερατική Σχολή ἔχει ἄλλο στόχο καί ἄλλο σκοπό. Ἐτοιμάζει, δηλαδή, καί προσφέρει στήν κοινωνία ὅχι ἐργάτες τῆς ὕλης, ἀλλά κατ' ἔξοχή ἐργάτες τῆς ψυχῆς. Τούς διδάσκει πῶς νά παρηγοροῦν, νά καθοδηγοῦν, νά στηρίζουν, νά διαφυλάττουν, νά ἀγιάζουν καί νά σώζουν τήν ἀθάνατη ἐκείνη θεϊκή οὐσία, πού ἐνοικεῖ μέσα στό σῶμα καί δίδει στόν ἀνθρωπό τήν τιμή τοῦ «κατ' εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργήματος!

Τονίζουμε, ἀκόμη, ὅτι, ἐφόσον ἡ ψυχή εἶναι ἡ «ἐν ἡμῖν οὐσία τοῦ Θεοῦ», γιά νά ἀσχοληθεῖ κανείς μαζί της χρειάζεται Θεοῦ γνώση καί μόρφωση. Καί αὐτήν τή Θεοῦ γνώση καί μόρφωση προσπαθεῖ νά προσφέρει ἡ Ἱερατική Σχολή πρός τούς σπουδαστές της. Κατά συνέπεια, γιά νά μπορέσει ὁ κληρικός νά ἀνταποκριθεῖ στήν ὑψηλή του ἀποστολή, χρειάζεται νά ἀγιάζει ἐαυτόν καθημερινά, νά δρίσκεται σέ συνεχῆ κοινωνία μέ τόν Θεό, νά ἄγεται καί νά φέρεται «πνεύματι Θεοῦ». Νά εἶναι, δηλαδή, θεήλατος. Νά βιώνει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ σέ κάθε στιγμή. Τό «ἐν αὐτῷ γάρ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν» (Πράξ. ιζ', 28) νά εἶναι γιά τόν κληρικό ὅχι μόνο θεωρητική γνώση, ἀλλά συνειδητή καί βιωματική πραγματικότητα. Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους ἐκφράζουμε τήν εὐαρέσκειά μας, μαζί μέ τίς εὐχαριστίες μας πρός τόν Διευθυντή, τούς Καθηγητές καί ὅλο γενικά τό ἀνθρώπινο δυναμικό τῆς Σχολῆς, γιά τό ἔργο, πού μέ ύψηλό αἴσθημα εὐθύνης ἐπιτελοῦν.

Τίς εὐχαριστίες μας ἐκφράζουμε, ἐπίσης, πρός τόν Πρόεδρο τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου καί ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό κ. Νεόφυτο, ώς καί πρός τά μέλη αὐτῆς, γιά τή μεγάλη συμβολή τους στήν ὁμαλή λειτουργία τῆς Σχολῆς.

Δέν παραλείπουμε, ὅμως, νά ἐπαναλαμβάνουμε καί ἐφέτος τόν

δίκαιο ἔπαινο καί τή βαθιά ἐκτίμηση, μαζί μέ τίς ὀλόθερμες εὐχαριστίες τῆς ὅλης Ἐκκλησίας, καί τίς δικές μας προσωπικά, πρός τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλυρίας καί ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό κ. Νικηφόρο, καί γενικότερα πρός τήν Ἱερά Μονή Κύκκου, γιά τή γενναιόδωρη κάλυψη καί ἐφέτος τῶν λειτουργικῶν ἔξόδων τῆς Σχολῆς.

Στρέφοντας, τώρα, τόν λόγο πρός ἐσάς, τούς ἀγαπητούς μας σπουδαστές, οἱ ὅποιοι μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀποφοιτᾶτε σήμερα ἀπό τήν Ἱερατική Σχολή, μέ πατρική ἀγάπη σᾶς ἀπευθύνουμε τό παράγγελμα τοῦ θείου Παύλου: «Στήκετε καί κρατεῖτε» (Β' Θεσ. 6', 15). Πρόκειται γιά παράγγελμα ἀντίστασης, ἀλλά καί πρόσκληση ἀγώνα σέ πολλούς τομεῖς, πνευματικούς καί ἐθνικούς. Γενικά τονίζουμε, ὅτι διπλῇ εἶναι ἡ ἀποστολή τοῦ σημερινοῦ κληρικοῦ τῆς νήσου μας: Ἀπό τή μιά μεριά νά συνεχίσει νά θερμαίνει στίς καρδιές τῶν πιστῶν μας τήν πίστη στό Θεό καί τήν ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία, καί ἀπό τήν ἄλλη νά ἐνισχύει καί νά στηρίζει ἀκμαίο τό ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ λαοῦ μας γιά ἐκδίωξη τοῦ Τούρκου εἰσβολέα ἀπό τήν κατεχόμενη γῆ μας, τήν ἀπελευθέρωση καί τήν ἐπανένωση τῆς νήσου μας, τήν ἐπιστροφή τῶν προσφύγων μας στίς πατρογονικές τους ἑστίες καί τή διακρίβωση τῆς ζωῆς τῶν ἀγνοούμενων μας. Σ' αὐτή τή μεγάλη προσπάθεια τοῦ λαοῦ μας εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι θά καταθέσετε καί σεῖς τή δική σας ἐνεργό συμβολή.

Δέν σᾶς ἀποκρύπτουμε, ὅτι θά συναντήσετε καί ἐμπόδια καί δυσκολίες στήν πορεία σας. Παρά ταῦτα, πατρικά καί πάλι συνιστοῦμε νά μή ἀπογοητευθεῖτε καί νά μή λιποψυχήσετε. Ἀντίθετα, σ' αὐτές τίς δύσκολες ὥρες τῆς πορείας σας νά ἀντλεῖτε - πρέπει δύναμη καί ἐνίσχυση ἀπό τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας, δ' Ὁποῖος μᾶς διαβεβαίωσε: «Ἴδού ἐγώ μεθ' ὑμῶν είμι πάσας τάς ἡμέρας» (Ματθ. 25', 20) τῆς ζωῆς σας, βοηθός καί συμπαραστάτης καί στήν πιό μεγάλη σας δυσκολία, καί στό πιό μεγάλο σας ἐμπόδιο!

Ἀπό τή δική μας μεριά, σᾶς διαβεβαιώνουμε, ὅτι ὅλοι οἱ πνευματικοί σας Πατέρες, τόσο ἐμεῖς προσωπικά ἐδῶ στήν Ἀρχιεπι-

σκοπική Περιφέρεια, ὅσο καί οἱ ἄλλοι ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Πανιερώτατοι Μητροπολίτες καί Θεοφιλέστατοι Χωρεπίσκοποι, θά εἴμαστε πάντοτε στή δάθεσή σας, ἔτοιμοι γιά κάθε βοήθεια, ἐνίσχυση καί στήριξη στήν ἐπιτέλεση τοῦ δύσκολου, ἀλλά ἀναμφίβολα ὑπέροχου καί θεάρεστου ἔργου σας. Ἀπό σᾶς ζητοῦμε, καί πολύ θά εὐχαριστηθοῦμε, νά αἰσθάνεστε πάντοτε τίν Ιερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου καί τήν ἀντίστοιχη Ιερά Μητρόπολή σας, πρώτιστα ώς τόπο καί χῶρο δικό σας, στόν ὅποιο μπορεῖτε νά βρεῖτε τήν πνευματική ἐπανάπαυση πού ζητᾶτε, ἀλλά καί νά ἀντλεῖτε ψυχική ἐνίσχυση, ὥστε μέ ἀνανεωμένες τίς πνευματικές καί ψυχικές σας δυνάμεις νά συνεχίζετε τό ιερατικό σας ἔργο.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, ἀγαπητοί μας ἀπόφοιτοι, «στήκετε καί κρατεῖτε» (Β' Θεσ. 6', 15). Καί ὅσοι πιστοί. "Οσοι πιστοί, προσέλθετε στίς ἐπάλξεις.

Ἐπιδαψιλεύοντας πρός ὅλους σας τίς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας, σᾶς προπέμπουμε στούς νέους ἀγῶνες πού σᾶς ἀναμένουν μέ τήν ὀλόθυμη εὐχή ὅπως ὁ Τριαδικός Θεός σᾶς εὐλογεῖ, σᾶς φωτίζει, σᾶς στηρίζει καί σᾶς χαρίζει κάθε πρόοδο καί κάθε ἐπιτυχία, ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ εὐσεβοῦ λαοῦ μας, τῆς μαρτυρικῆς μας Ἐκκλησίας καί τῆς ἡμικατεχόμενης σήμερα πατρίδας μας. Ὁ Θεός μαζί σας».

Ἐφέτος ἀποφοίτησαν ἀπό τόν ἀνώτερο κύκλο τῆς Σχολῆς οἱ:

1. Ιερεύς Χριστόδουλος Ἐρημάκης τοῦ Αναστασίου, 2. Ιερεύς Χαράλαμπος Ζάρτηλας τοῦ Γεωργίου, 3. Ιερεύς Ἀνδρέας Ἰορδάνου τοῦ Ἀγγελῆ, 4. Θεοφάνης Εὐθυμίου τοῦ Ἀνδρέα, 5. Γεώργιος Κούλας τοῦ Κώστα, 6. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου τοῦ Λαζάρου καί 7. Χάρης Χρίστου τοῦ Ιωάννου.

Ἀπό τόν κατώτερο κύκλο τῆς Σχολῆς ἀποφοίτησαν οἱ:

1. Ιερεύς Σωφρόνιος Σωφρονίου τοῦ Εὐαγγέλου, 2. Μαρίνος Κάσιας τοῦ Ἀνδρέα καί 3. Ιωάννης Τεβετζίης τοῦ Ἀνδρέα.