

Η 557η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Οι ιεροί ναοί τῆς Παναγίας Χρυσελεούσης και τῆς Ἅγιας Σοφίας Στροβόλου διοργάνωσαν στίς 28 Μαΐου 2010 ἐκδήλωση γιά τήν 557η ἐπέτειο τῆς ἀλώσεως τῆς Κωνσταντινούπολεως. Κατ’ αὐτήν ἀνεγνώσθη καί ὁ ἀκόλουθος χαιρετισμός τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου:

«Μέ βαθιά συγκίνηση χαιρετίζουμε τήν ἀποφινή ἐκδήλωση, ἡ ὅποια ἀναπλάθει στίς σκέψεις μας τήν ἀποφράδα ἐκείνη μέρα τῆς 29ης Μαΐου 1453. Πρόκειται γιά τήν πεντακοσιοστή πεντηκοστή ἔβδομη (557η) ἐπέτειο τῆς ἀλώσεως τῆς βασιλίδος τῶν Πόλεων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μέ τήν ὅποια ἐτερματίσθη ἡ ὑπερχιλιετής ἴστορία τῆς λαμπρῆς καί ἔνδοξης Βυζαντινῆς μας Αὐτοκρατορίας.

Κατά γενική ὁμολογία, τό Βυζάντιο κατόρθωσε τό μεγάλο ἄδλο νά ἀναζυμώσει τόν ὑπόδουλο στούς Ρωμαίους Ἐλληνισμό. Αὐτή ἡ ἴδια ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία ὑπῆρξε ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἵδρυσής της ἑλληνικό δημιούργημα. Ἰδιαίτερα, ὅμως, τονίζουμε, ὅτι ἐπί τῆς ἐποχῆς τῶν Αὐτοκρατόρων τῆς Μακεδονικῆς Δυναστείας, αὐτή ἔγινε καθ’ ὀλοκληρία, καί σέ ὅλες τίς δραστηριότητες καί ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς της, καθαρά ἑλληνική.

Ἡ 29η Μαΐου 1453 βύθισε σέ βαρύτατο καί ἄληκτο πένθος τό "Ἐθνος. Παρά ταῦτα, ὁ ὑπόδουλος Ἐλληνισμός δέν ἀφησε τήν ἀπαισιοδοξία καί τή μιζέρια νά τόν καταβάλουν. Ἀντίθετα - καί τοῦτο εἶναι τό ἐξόχως σημαντικό καί ἰδιαίτερα σπουδαῖο - ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἀλώσεως ὁ λαός μας ἀρχισε νά καλλιεργεῖ μέσα του τήν πίστη στήν ἀπελευθέρωση. Ἀξιοσημείωτοι εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ θρῦλοι, οἱ παραδόσεις καί τά δημοτικά τραγούδια

- πλῆθος όλόκληρο - πού ό λαός μας ἔπλασε, μετουσιώνοντας τίς ἐλπίδες, τά δύνειρα καί τίς προσδοκίες του σέ ἀκατανίκητη πίστη καί πεποίθηση γιά τήν Ἐθνεγερσία. Ἀρκεῖ νά θυμίσουμε, ὅτι τό δημοτικό μας στιχούργημα

«Σώπα, Κυρά Δέσποινα, καί μήν πολυδακρύζεις.

Πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς, πάλι δικά μας θᾶ 'ναι!»

συγκινεῖ καί στίς μέρες μας κάθε εὐαίσθητη ἑλληνική καρδιά.

Μπροστά στό μεγαλείο τής θυσίας τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων ὑποκλινόμαστε βαθιά. Γονυκλινεῖς μνημονεύομε τό μεγαλομάρτυρα Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ό δόποιος ἀπό τή μιά μεριά, μέ τήν ἡρωϊκή ἀπάντησή του πρός τό Μωάμεθ «τό δέ τήν πόλιν σοι δοῦναι οὔτ' ἐμόν ἐστιν, οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ. Κοινῇ γάρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἥμῶν», καί ἀπό τήν ἄλλη, μέ τό μαρτυρικό του θάνατο, διέσωσε τήν τιμή καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς φυλῆς.

‘Υποκλινόμαστε, ἀκόμη, καί μνημονεύομε καί τούς λίγους ἐκείνους ὑπεραστιστές τῆς Κωνσταντινουπόλεως, οἱ δόποιοι ἀγωνίστηκαν δίπλα, καί κάτω ἀπό τίς ὁδηγίες τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου, καί ἔπεσαν καί αὐτοί, ἡρωϊκά μαχόμενοι, στήν ἀπέλπιδα προσπάθεια νά σώσουν τή Βασιλίδα τῶν Πόλεων.

“Ολοι τους - καί ό μαρτυρικός Αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος καί οἱ ἡρωϊκοί συμπολεμιστές του - μέ τό μεγαλείο τῆς θυσίας τους ἐπισφράγισαν τήν ιστορική ἐνότητα τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, ἄλλα καί κληροδότησαν στό ὑπόδουλο Γένος τίς ἀκατάλυτες ἡθικοπνευματικές ἐκείνες δυνάμεις, ἀπό τίς δόποιες ἔξεπήδησε ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821.

‘Ασφαλέστατα, ἡ σημερινή μέρα δέν προσφέρεται γιά ἔορταστικές ἐκδηλώσεις καί πανηγυρισμούς. Ἀντίθετα, ἀποτελεῖ, ἀφορμή γιά ἐθνική περίσκεψη καί ἐσωτερικούς προβληματισμούς. Ἰδιαίτερα γιά μᾶς ἐδῶ στήν Κύπρο, πού γιά τριανταέξι τώρα χρόνια σηκώνουμε τό σταυρό τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς, τοῦ ξεριζω-

μοῦ τοῦ μισοῦ μας πληθυσμοῦ καί τῆς κατοχῆς τοῦ βόρειου τμήματος τῆς νήσου μας, ἡ ἐπέτειος τῆς 29ης Μαΐου 1453 ἀποτελεῖ μέρα δυσβάστακτης ὁδύνης, ἀλλά συγχρόνως καί μέρα ἐθνικοῦ φρονηματισμοῦ. Χρέος ὅλων - ὅλου τοῦ "Ἐθνους - εἶναι νά ἔμβαθύνουμε μέ σεβασμό στά γεγονότα τῆς ἐποχῆς καί νά ἀντλήσουμε τά ἀναγκαῖα μηνύματα καί τά χρήσιμα διδάγματα, πού ἀπαιτοῦν οἱ καιροί. Θά μπορέσουμε, ἔτσι, περισσότερο σοφοί καί φωτισμένοι, νά πορευθούμε ὑπεύθυνα τήν ὁδό, πού ἐπιτάσσει τό ιστορικό μας χρέος καί ἡ ἔνδοξη πατρογονική μας κληρονομιά. Χρέος καί εὐθύνη, ἀκόμη, ὅλων ἐμᾶς ἐδῶ στήν ἡμικατεχόμενη Κύπρο, εἶναι νά συνεχίσουμε τόν κοινό μας ἀγῶνα μέχρι τήν ἄγια καί εὐλογημένη ὥρα τῆς ἀπελευθέρωσης καί τῆς δικαίωσης. Δέν πρέπει, μέ τή στάση καί τήν ἀνοχήν μας, νά ἐπιτρέψουμε νά χαθοῦν καί ὁποιοιδήποτε ἄλλοι ἀγαπημένοι μας τόποι, οὕτε καί νά ὑπάρξουν καί ἄλλες χαμένες πατρίδες.

Θερμά εὐχαριστώντας καί συγχαίροντας τούς Αἰδεσιμωτάτους 'Εφημερίους τῶν Ιερῶν Ναῶν Παναγίας Χρυσελεούσης καί Ἀγίας Σοφίας Στροβόλου, ως καί τούς Άξιοτίμους Εκκλησιαστικούς 'Επιτρόπους τούτων, γιά τήν ὡραία πρωτοβουλία τους νά διοργανώσουν τή σεμνή αὐτήν ἐκδήλωση, ἐπιδαψιλεύομε πρός ὅλους τίς εὐλογίες τῆς Εκκλησίας, μνημονεύομε τίς ψυχές τοῦ Αύτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τῶν συμπολεμιστῶν του καί εὐχόμαστε ὅπως ὁ Θεός κατατάξει μέν αὐτές σέ σκηνές δικαίων, εὐλογεῖ δέ, φωτίζει καί ἐνισχύει ὅλους - 'Ηγεσία καί λαό - ὡστε ἄπαντες νά ἐργαζόμαστε πάντοτε μέ γνώμονα τό ἐθνικό συμφέρον, τήν ἀπελευθέρωση τῆς σκλαβωμένης μας σήμερα γῆς καί τήν εύτυχία καί τήν προκοπή τοῦ λαοῦ μας».